



Södermanlands-Nerikes Nation
Majhälsning till landsmännen 82 - 2009

Innehåll

Glad vår	3
Från höst till höst	4
Hedersledamöter	6
Ett märkligt sammanträffande	8
Från vår till vår	14
Nationens ekonomi år 2008	18
Nationens ämbetsmän, nämnder och föreningar	21

Majhälsning till landsmännen startade 1928. Den utges sedan 1974 av Södermanlands-Nerikes nations seniorförening. Register för tidigare årgångar finns i Majhälsning 1937, 1947, 1957, 1967, 1982, 1992 och 2002.

Majhälsningen distribueras genom
Södermanlands-Nerikes nation
S:t Olofsgatan 16
753 12 Uppsala
Tel. 018-15 40 60
Fax. 018-15 40 64
E-post: sekr@snerikes.se

Seniorföreningens styrelse

Ordförande

Monica Landmark

Ledamöter

Daniel Bedarvik
Göran Carenbäck
Magnus Danielson
Malou Isman
Johan Graffman
Mats Ryttelefors
Jesper Sagebrand
Emma Syrén Julin

Inspektör

Lennart Persson

Skattmästare

Martin Fors

Förste kurator

Peter Sundblad

Redaktörer

Eva Skarp
Mikael J. Zaar

Seniorföreningen är öppen för nya och gamla landsmän och landsmaninnor samt andra intresserade och gynnare av nationen. Detta betyder, kära Södermland-Neriking, att Du kan uppmana de vänner som gärna följer med på nationens fester att bli medlemmar i vår förening. Föreningens bankgiro-nummer är 5613-0032. Medlemsavgiften är 90 kr för årsbetalande och 500 kr för ständigt medlemskap.

Glad vår!

Seniorer, juniorer, landsmaninnor och landsmän, våren har dundrat in och med den så har ni ett nytt nummer av Majhälsningen i er hand. I och med detta nummer kommer vi att inleda ett arbete med att uppmärksamma våra hedersledamöter. Vi ser att det blir allt viktigare för Snerikes att värna sitt nätverk nu när det börjar blåsa snålt kring kårobligatortiet. Utan att lägga någon värdering kring kårobligatoriets vara eller inte vara, kan vi konstatera att nationen kommer att behöva sitt nätverk av nya och gamla medlemmar för att klara de utmaningar som väntar runt hörnet.

I mars arrangerades en bandylunch på nationen med anledning av SM-finalen i bandy som gick av stapel på Studenternas i Uppsala. Med på denna tillställning var en salig blandning av gamla och nya, hitresta och nationskvartersboende Snerikingar. Då pyttipannan hade avnjutits och snapsflaskorna var halvfulla började de äldre Snerikingarna reflektera över nuet och dået. De hörde sig för om hur det stod till på nationen och insåg att saker förändrats, i många fall till det bättre. De undrade samtidigt hur det kom sig att vissa problem, som alltid verkar råda på nationen, aldrig får någon lösning. En person sa då hjärtligt ”Man skulle så gärna vilja hjälpa nationen på något sätt. Jag skulle gladeligen göra det ...”

Man kan inte låta bli att förundras över det engagemang som fanns kvar, trots att denna person lever ett annat liv i en annan stad, 15 år efter sin aktiva period. Detta engagemang är något som både nationen och seniorerna skulle ha glädje av. Vi hoppas därför att fler seniorer, både nya och gamla, hittar till Seniorföreningen. Det skulle bidra till att stärka det nätverk som nationen så väl kommer att behöva i framtiden.

Eva Skarp och Mikael J. Zaar
Redaktörer

Från höst till höst

*av Seniorföreningens avgående ordförande Monica Landmark
samt tillförordnade ordförande Emma Syrén Julin.*

Kära Sneriking, ibland förändras livet fortare än man kunnat ana. Min familj och jag har nu flyttat till Phoenix, Arizona, USA och här hoppas vi kunna bli kvar i några år. En förändring kommer tydligen sällan ensam för samtidigt som vi väntade vårt tredje barn fick min man erbjudande om anställning ”over here”. Så här sitter vi nu i ”The valley of the sun” med tre härliga ungar och en ny vardag som är som ett oskrivet blad. Maken trivs på nya jobbet och jag skall vara hemmafru. Eller som jag hellre skulle vilja kalla det: familjens logistikchef!

Det är med tungt hjärta som jag lämnar min post som ordförande i seniorföreningen i förtid. Jag hade tänkt mig att arbeta aktivt med denna viktiga förening i ett par år till, men så blir det nu alltså inte. Styrelsen är självklart lika livskraftig och stark ändå, så sorgen ligger endast hos mig. Ledamot Emma



Syrén Julin har klivit fram som tillförordnad ordförande och vi har två nyvalda ledamöter som för in ytterligare idéer och kunskap i det pågående arbetet, vilket är strålande.

Den viktigaste förändringen för seniorföreningen är nu på väg att blir verklighet: nämligen digitaliseringen av föreningen. Vi lanserar en ny interaktiv hemsida för våra medlemmar. I denna tid då vi alla är mer rörliga och information på

internet ständigt är tillgänglig är det ytterst viktigt att vi kan kommunicera med våra medlemmar snabbt och enkelt. Det har varit svårare än vi trodde att få en effektiv och användbar hemsida både tekniskt och säkerhetsmässigt, men nu är arbetet snart klart.

Vi håller även på och sammanställer ett register över våra medlemmar med e-postadresser. Förutom möjligheten till direktkommunikation med våra seniorer hoppas vi generera fler idéer till föreningen, men också öka nationens möjlighet att kunna söka hjälp med svåra frågor hos oss seniorer. Sen finns också en ekonomisk aspekt. Vi vill minska seniorföreningens kostnader för utskick genom att använda oss av elektroniska format för detta.

Seniorföreningens styrelse har som målsättning att på sikt ha en aktiv lista med seniorer som med kort varsel kan ge hjälp och stöd till nationen via e-post när kniviga frågor ligger på bordet. I dessa dagar när kårobligatoriets tid sannolikt snart är förbi kommer vår nation att behöva mer stöd än någonsin för sin fortsatta existens. Flera nya utmaningar för verksamheten kommer säkert att aktualiseras i

kölvattnet av denna stora händelse. Det vi hoppas på är förändring på traditionens grund där goda sedvänjor fortsatt tas tillvara. Men i ett längre perspektiv är ändå frågetecknen tyvärr både många och oroande. Vi seniorer måste kunna finnas till hands för att hjälpa till med råd och dåd när förutsättningarna för Snerikes vardag så drastiskt förändras.

Trots dessa bistra frågor hoppas vi att ni seniorer hunnit återse nationen åtminstone någon gång under det gångna året. Om inte är det som vanligt dags för Höstgasque igen andra lördagen i oktober; en fest fylld av Nätverk – Nöje – Nostalgi! Nytt för i år är att tema 70-tal kommer genomsyra hela arrangemanget.

Ta tillfället i akt att visa stöd för nationen och låt Höstgasquen bli den mötespunkt mellan nutid och dåtid som den är tänkt att vara. Möt dagens ämbetsmän och skapa kanaler för kommunikation och möjligheter att finnas till och dela med oss av vår tid och vår kunskap till Den Bästa av Nationer.

Monica Landmark
Emma Syrén Julin
senior@snerikes.se

Hedersledamöter

av Mikael J. Zaar

Att bli hedersledamot vid den bästa av nationer är en mycket fin hedersbetygelse. Genom åren har många personer innehaft denna titel, och den gemensamma nämnaren för de flesta är att de har en anknytning till Södermanlands-Nerikes nation eller dess hembygd. Alla nationsmedlemmar kan föreslå kandidater som hedersledamöter. Sedan så för nationsnämnden förslaget vidare till Landskapet som avgör om personen ska kallas som hedersledamot.

Fram till slutet av 1990-talet så ansågs man vara hedersledamot efter det att landskapet valt att kalla en till installation. Detta ledde till att vi

hade personer som ansågs vara hedersledamöter men som aldrig hade formellt installerats, Olof Palme var en av dessa. Slutligen beslöt man att ändra stadgan och det krävs idag att man har närvarat vid installation för att man ska anses vara hedersledamot av Södermanlands-Nerikes nation.

Vi har i detta nummer tagit hjälp av Hedersledamot Hans Corell, som skrivit om en av sina upplevelser som internationell medlare.

I kommande nummer hoppas vi kunna berätta mer om nedanstående hedersledamöter.

Efternamn	Förnamn	Titel	Födelseår	Invald
Brogren	Gösta E	fd. prof.	1915	-
Lidholm	Ingvar	Prof.	1921	-
Nordlander	Nils Brage	med lic., överläkare	1919	1969
Lindquist	Bo	Ekonomichef	1942	1974
Gerestrand	Seppo	fil.mag.	1940	1974
Widmark	Gunvor	fil. Dr., prof.	1920	1976
Lewin	Leif	fil. Dr., prof.	1941	1976
Jeffner	Anders	teol. Dr, prof.	1934	1977
Åqvist	Lennart	fil. Dr, doc.	1932	1978
Mårtensson	Jan	Ambassadör	1933	1978
Bonin	Elsa	fd. nat:s sekr.	1930	1979
Ekman	Kerstin	författare	1933	1979
Saldeen	Tom	Prof.	1936	1980
Finnbogadottir	Vigdis	fd president	1930	1980

Strandberg	Carl	Domprost	1926	1981
Bodström	Lennart	ambassadör	1928	1982
Nordenson	Eva	dir.	1925	1982
Berggren	Håkan	ambassadör	1936	1983
Sjöblom	Carl-Uno	redaktör	1930	1984
Ekman	Gunnar	JK	1945	1984
Ericsson	Stig Ossian	fil.mag.	1923	1977
Åman	Anders	Prof.	1935	1987
Carenbäck	Göran	Musikdir.	1950	1988
Widstrand	Carl Gösta	fil. Dr, prof. em.	1928	1988
Ehnmark	Anders	Journalist	1931	1988
Corell	Hans	Ambassadör, fd. Rättschef	1939	1989
Järnefelt	Johan	Prof.	-	1989
Bolin	Bert	Prof.	1925	1990
Nordlander	Brita	fd. adj.	1921	1990
Lodin	Sven Olof	Prof.	1936	1990
Eklöf	Bo	Dir.	1941	1991
Ekman	Lars	Advokat	1937	1992
Nylander	Titti	Journalist	1941	1992
Lönnroth	Lars	Prof.	1935	1993
Sörbom	Per	fil. Dr. doc	1940	1993
Granqvist	Carl-Jan	Gästgivare	1946	1994
Ågerup	Göran	Dir.	1944	1996
Haglund	Ann-Cathrin	fd. landshövding	1937	1997
Quennerstedt	Magnus	Journalist	1947	1998
Gauffin	Håkan	Fd. intendent	1940	1999
Lind	Ingemar	Prof.	1934	2000
Saldeen	Åke	Prof.	1937	2001
Nesser	Håkan	Författare	1950	2001
Freivalds	Laila	Fd utrikesminister	1942	2002
Sohlman	Michael	VD	1944	2002
Lewin	Barbro	med. dr.	1940	2002
Saldeen	Hill	fru insp.em.	1932	2003
Persson	Lennart	Prof.	1950	2003
Jonsson	Jonas	Biskop	-	2004
Pauli	Tom		1938	2004
Ström	Per	Akademiintendent	1958	2005
Nordberg	Olle	fil.mag.	1941	2006
Starbäck	Orvar		-	2008
Nordberg	Bengt		-	2008

Ett märkligt sammanträffande

av Hans Corell

Det är kväll den 30 mars i år. Jag har just återkommit till mitt hotellrum efter första dagens arbete under ett tvådagars seminarium som Kofi Annan Foundation sammankallat i Genève med ämnet: ”The Kenya National Dialogue and Reconciliation: One Year Later”.

När jag slår på mobilen för att se efter om jag har någon e-post, finner jag ett meddelande från Eva Skarp. Hon och hennes redaktörskollega Mikael Zaar skulle gärna vilja ha ett bidrag till årets Majhälsning. Här kommer det.

Anledningen till att jag befann mig i Genève var att jag ett år tidigare kontaktats av Kofi Annan som ville att jag skulle komma och hjälpa honom i hans medlingsuppdrag i Kenya. Våldsamheterna efter valen i december 2007 hade tagit sådana proportioner att risken för ett inbördeskrig var överhängande. Kofi Annan hade tillsammans med Tanzanias förutvarande president Benjamin Mkapa och

Graca Machel – de går allttjämt under namnet the Panel of Eminent African Personalities – lyckats få parterna i konflikten att inleda samtal om hur Kenya skulle regeras när det inte gick att fastställa valresultatet med klarhet.

De värsta våldsamheterna hade upphört och humanitär hjälp hade börjat komma fram till de många nödlidande, inte minst internflyktingarna. Två viktiga punkter på dagordningen återstod emellertid: regeringsfrågan och reformer för framtiden.

I början av februari 2008 kom Kofi Annan fram till att den enda möjliga lösningen var att Kenya fick en koalitionsregering men att detta förutsatte lagändringar. Tanken var att presidenten Mwai Kibaki skulle överlämna en del av sin makt till Raila Odinga, ledaren för the Orange Democratic Movement (ODM). Samtidigt skulle den senare utses till premiärminister. Problemet var bara att funktionen premiärminister inte förekom i

Kenyas grundlag.

Kofi Annan och jag hade samarbetat nära under de tio år som jag var FN:s rättschef. Han ringde därför och frågade om jag hade möjlighet att komma till Kenya och hjälpa till med arbetet på den rättsliga sidan. Självklart! Allt annat fick läggas åt sidan.

När jag kom till Nairobi på morgonen den 13 februari, visade det sig att Kofi Annan och de två förhandlingsdelegationerna hade dragit sig undan för att slippa medieuppbådet på hotell Serena i Nairobi, där förhandlingarna normalt fördes. Nu var man på Kilaguni Lodge i Tsavo National Park i sydöstra Kenya.

Ett enmotorigt flygplan ordnades, och nästa morgon flögs jag ut till Kilaguni – en fantastisk flygfärd med Kilimanjaro i fonden. Men nog såg toppen annorlunda ut jämfört med när jag såg den senast. Det var i samband med ett besök några år tidigare på den internationella brottmålsdomstolen för Rwanda, som har sitt säte i Arusha. Glaciären smälter. Kommer nästa generation att förstå vad Ernest Hemingway menade med *The Snows of Kilimanjaro*?

När vi landade på den enkla sandbanan vid Kilaguni fick piloten bromsa in kraftigt för att låta sju giraffer majestätiskt passera banan längre fram. Jag hälsades välkommen av en liten kontingent militärpolis i stram givakt. Strax satt jag vid förhandlingsbordet och lyssnade. Jag fick också protokollen från tidigare förhandlingsomgångar för genomläsning. Det var bara att sätta sig in i materialet så snabbt som möjligt.

Ett par fascinerande dagar följde under vilka jag uppmärksamt lyssnade till diskussionen, inte minst för att få en uppfattning om personligheterna kring bordet. Man hade kommit fram till att det inte gick att fastställa valresultatet. Materialet var för komprometterat. Att räkna om sedlarna (recount) eller räkna om siffrorna i protokollen från vallokalerna (retally) var inte möjligt enligt tillkallad valexpertis. En stor koalition (Grand Coalition) var enda möjliga utvägen.

På vägen till Kenya hade jag försökt läsa in landets grundlag så noggrant som möjligt. En sökning på ordet premiärminister gav inget resultat. Ordet president förekom däremot 287 (sic!) gånger. Dess-

utom innehöll grundlagen en bestämmelse som förklarade att all lagstiftning som strider mot grundlagen är ogiltig. Jag fick alltså snabbt klart för mig att en grundlagsändring måste göras. Ett studium av bestämmelserna om grundlagsändring i Kenya visade att en sådan kan göras mycket snabbt, förutsatt att det finns en tillräcklig majoritet för förslaget i nationalförsamlingen.

Efter ett par dagar återvände vi till Nairobi. Jag började genast skissera på ett utkast till lagstiftning om koalitionsregeringen – sedermera the 2008 Kenya Reconciliation Act – med ett åtföljande förslag till grundlagsändring.

Den 19 februari hölls nästa plenum på hotell Serena. Vid detta sammanträde utsågs en arbetsgrupp – the Legal Working Group on Governance. Från regeringssidan ingick justitieminister Martha Karua och advokaten Mutula Kilonzo, numera Minister for the Nairobi Metropolitan Area. Från ODM utsågs William Ruto, numera Minister for Agriculture, och James Orengo, numera Minister for Land. Jag utsågs till ordförande i gruppen.

Vi började omedelbart vårt arbete. Jag lade fram mitt utkast som en första idé, närmast för att få i gång diskussionen och få parterna att sätta på pränt de element som de ansåg nödvändiga. I själva verket var det koalitionsförhandlingarna som pågick inför mina ögon.

Jag lade också fram en skiss till en ändring i grundlagen. Det visade sig emellertid att regeringssidan inte ville höra talas om någon ändring i grundlagen. Jag återkommer strax till detta.

Av politiska skäl bestod mitt första utkast till lagstiftning av en tämligen rudimentär ram med de formella element som alltid måste ingå i en lagtext. Jag hade här hämtat ledning i existerande kenyanska lagar. I fråga om substans var jag mera försiktig, eftersom det är lätt att dra på sig parternas missnöje om man är för aktiv på den fronten. Det gäller att vara bestämd, men man måste akta sig för att vara beskäftig.

Detta fungerade som jag hoppats. Båda parterna kom snabbt fram med förslag som skrevs in i texten i deras logiska sammanhang. En ny utskrift kom strax på bordet. Den teknik jag nu använde är den som

man litar till när man förhandlar fram internationella fördrag, och den visade sig fungera alldeles utmärkt här också.

Som jag hade väntat mig blev den första reaktionen från de båda sidorna väldigt bestämd när de kunde läsa varandras förslag i klartext. Så snart vi kom till något som en av parterna inte kunde godta, sattes den texten inom fyrkantiga parenteser [square brackets]. På så sätt får man snabbt klart för sig vilken text som är godtagbar på båda sidor och vilken text som kräver ytterligare förhandlingar.

Nästa utkast var alltså överfullt av parenteser, och nu började arbetet på allvar. Under tre intensiva dagar förhandlades det om texten. Ett antal nya utkast togs fram, och varje gång minskade parenteserna i antal. Den 22 februari, då det alltså fanns några parenteser kvar, gjorde vi bedömningen att vi inte kunde komma längre inom arbetsgruppen. Så är det för det mesta i förhandlingar. Det slutliga beslutet om en överenskommelse måste träffas på allra högsta nivå.

Mitt förslag till Kofi Annan var alltså att han själv med de båda principalerna skulle ta upp det ut-

kast som arbetsgruppen hade förhandlat fram. Eftersom parterna inte kunde komma överens om ett förslag till ändring i grundlagen, hade jag på eget bevåg formulerat ett sådant. Min bedömning var nämligen alltså att lagen om koalitionsregeringen måste förankras i grundlagen. Risker var annars stora att en domstol skulle underkänna lagstiftningen som stridande mot grundlagen.

När jag överlämnade lagförslagen till Kofi Annan bad jag honom titta på klockan.

- Varför då titta på klockan?
- Jo, titta på klockan! Vilket datum är det?
- Den 22 februari!
- Ja, kommer du ihåg? Det är på timmen när exakt tio år sedan du, Lakhdar Brahimi och jag satt hos Saddam Hussein i Bagdad och du förhandlade in FN:s vapeninspektörer i presidentens palats!
- Ja, det har du rätt i! Det var den 22 februari 1998! Nu kommer jag ihåg!
- Ja, det gick ju bra den gången, så det skall väl gå bra denna gång också!

Kvällen innan hade fredspristagaren Kofi Annan och hans svensk-

födda hustru Nane ordnat en fin middag för oss. Wangari Mathaai, kenyansk fredspristagare, och Benjamin Mkapa deltog också. Nu blev det en litet mindre formell middag med Kofi och Nane på hotellet innan jag gav mig av till flygplatsen. Samtalet gällde strategin de närmaste dagarna.

Återkommen till Sverige, färdigställde jag en promemoria med förklaringar till de återstående parenteserna i texten. Det var viktigt att Kofi Annan fick veta exakt vilken part som satt dit dem och vilket samband som rädde mellan de olika utestående frågorna. Promemorian skickades, och jag fick besked om att den kommit fram.

Påföljande vecka befann jag mig

i Bryssel i ett helt annat ärende. När jag kom till mitt hotellrum på kvällen den 27 februari fick jag hjälp med att skriva ut ett slutligt utkast till lagstiftning som sänts till mig med e-post. Hade jag synpunkter? Tidsskillnaden gjorde att det inte fanns några sekreterare kvar på kontoret i Nairobi. En e-post skickades dit med begäran om att en av de skickligaste protokollförarna skulle ringa mig klockan 6 på morgonen (klockan 8 i Nairobi) nästa dag och ta en diktamen.

Jag gick sedan upp på rummet och gjorde en grundlig analys av texten. Det hela verkade stämma riktigt bra, även om jag hade vissa synpunkter som jag skrev ner för morgonens diktamen. Och mycket riktigt, klockan 6 ringde telefonen,



Nairobi den 28 februari 2008

och den skickliga protokollföraren skrev snabbt ned vad jag hade att säga i form av en PM till Kofi Annan. Jag har sett dessa snabbskrivare i aktion många gånger och är alltid lika full av beundran!

Senare samma dag kom nyheten om uppgörelsen.

Utvecklingen därefter har emellertid inte varit problemfri, och i själva verket är stämningen mellan de båda principalerna inte den bästa för närvarande. Det var delvis mot den bakgrunden som mötet i Genève hade anordnats. Den som är intresserad kan ta del av resultatet på <http://kofiannanfoundation.org/newsroom>.

Men sammanträffandet då? Jag tar fram Majhälsning till landsmännen 63 – 1990 och läser på nytt mitt tal den 1 maj 1989, då jag installerades som hedersledamot av nationen. Följande passus är av särskilt intresse här:

Kvällen den 13 februari i år [alltså för exakt 20 år sedan!] satt jag under Kenyas himmel och såg några massajer utföra en rituell dans. Var det inte en särskild svikt i krigarnas steg, och putade inte flickorna litet extra när de demon-

strerade behagen under de böljande pärlbandskragarna? Och gick inte mina tankar till Uffo, Gluffo och Radamuffo? Förklaringen fick jag en vecka senare i Strasbourg när jag om kvällen återvände till mitt hotellrum efter en förhandling i Europadomstolen. Ett telegram väntade. Det hade varit landskap när massajerna dansade! Jag var välkommen som hedersledamot av min gamla studentnation.

Nog är det märkligt! Litet visste jag då att jag skulle sluta min bana i det offentliga tjänst som biträdande generalsekreterare och rättschef i Förenta Nationerna och att jag på nytt under ganska dramatiska former skulle återknyta bekantskapen med Kenya.

Nationen kan f.ö. glädja sig åt att en annan landsman och hedersledamot, Jan Mårtenson, under många år tjänstgjorde på denna nivå i FN, bl.a. på den viktiga posten som chef för organisationens kontor i Genève.

Under min tid i FN kom jag också att betrakta "På Madagaskar" i ett mera kritiskt perspektiv. Men, som Kipling sade, det är en annan historia.

Från vår till vår

av förste kurator Peter Sundblad

Mitt manus till den bok som utgör tiden som förste kurator, som Ameli redan läst ut, står skrivet i stjärnorna och i väntan på att boken skulle författas gav jag mig ut på promenad längs den stig som så många tidigare förste kuratorer trampat upp. Amelis skor var trots sin ringa storlek stora skor att fylla och det var med friskt och glatt humör jag tog mina första staplade steg runt bland snåren. Likt ett barn som plundrat mammas garderob kände jag mig barnsligt glad när jag i för stora skor, vattenkammad och i kostym blev behängd av IQ emerita Ameli Frenne på vårbalen. Dock hade jag redan på landskapssexan efter landskap två under våren fått pröva på att bära insigniet. Amelis blick och lite nervösa skratt när hon lämnade ifrån sig insigniet visade att hon verkligen sträckläst sin förste kurators bok och inte tänkte släppa taget förrän de sista sidorna hade luslästs.

Vårbalen bjöd inte bara på installation av förste kurator utan som vanligt blåste Hornboskapen fram



Tredje kurator Lars Almgård, andre kurator Rebecca Löhman och förste kurator Peter Sundblad

ljuva toner och fick gästerna att svänga de lurviga till gula paviljongen, körens ljuva stämma rörde hjärtan och ett spex som förlängde livet på de sittande med skratt. Inspektör Lennart Persson höll som vanligt ett bejublat tacktal som skulle komma till att bli bättre och bättre under året.

Efter det tredje landskapet saknades fortfarande delar av ämbetsmannaskaran där inkluderat tredje kurator. Därför tillsattes Lars Almgård som tredje kurator först vid ett extrainkallat Landskap. Lars blev därigenom den tredje och sista biten i det kuratel som tätt skulle samarbeta under hösten. Tillsammans promenerade Lars,

andre kurator Rebecka Löthman och jag själv mot nästa utmaning på vägen, bryggan.

Trots brist på hav i Uppsala så byggdes återigen bryggan upp med hjälp av brygganvärdarna John Arwidsson, Aron Lindén, Jesper Rogner och undertecknad. När portarna slogs upp vid premiären var det många studenter som förvirrat letade efter sina skepp på bryggan. Även om inga båtar låg förtöjda verkade många bli sjösjuka på denna landbrygga för att glatt vingla hem i sommarnatten skrålandes mer moderna uppsalavisor än de Glunten anförde.

Våra fötter förde oss vidare till Frankrikes dåtid, det hade blivit dags för Revolutionsgasque! En stor skara Snerikingar hade samlats utanför nationshuset när bönderna Ameli Frenne och Erik Strömberg började uppmuntra till revolution! När bönderna var i högsta hugg att dela ut propaganda så fanns som tur var fanns Inspektör Lennart till hands för att utdela sitt eget hugg och skrämde ner de oförskämda bönderna i jordkällaren. Sedan bar det av mot Uplands nation för att på annan ort avnjuta röding och andra läckerheter. Sånganförare Simon Beyer tog tillfället i akt och

anförde inte bara sånger utan även påpekanden om att förste kura-tors kavaj minsann hade fastnat i byxan vid välkomsttalet. Kanske borde även han blivit instängd i jordkällaren?

Promenaden längs Snerikes stigar fortsatte och nu hade träden börjat färga sina löv för att välkomna re-centiorerna. Vi såg inskrivningsti-der längre fram på vägen men våra fötter skulle först leda oss förbi ämbetsmännens kongress. Ett glatt gäng hoppade på en buss för att resa ut till barnens ö, som tradi-tionen glatt bjuder. Väl där och installerade i rollen som kollobarn satte diskussioner och lekar igång.



Brygganvärdarna Jesper Rogner, John Arwidsson, Aron Lindén och Peter Sundblad.

Vid en tidpunkt vid samlingsstenen gjorde även 1Q emirita Karin Stenstam ett lika bejublat som otippat besök från granngården där hon av slump firade en 30-åring. Knappt hade vi nunnat klart på brev från kolonien förrän vi satt på bussen tillbaka, nu väntade recentiorerna vid dörren!

Recentiorsmottagningarna och reccegasquen var som vanligt på hösten överfyllda. Glädje och engagemang var ledorden var terminens start. Den 3 oktober var det dags för sångboksfest och sånganförare Simon Beyer tillsammans med programvärdarna Emelié von Knorring och Farid Skoog Tagizade drog ihop sånglektioner för 160 sittande. En sådan stor sångboksfest är sällan skådad och en stor del recentiorer lämnade med smorda stämband gemaken. Seniorföreningens Höstfest besökte Upplands museet för att sedan avnjuta middag i kommité. Det var en gemytlig stämning och känslan av många glada återseenden fanns i salen.

Hornboskapen firade sitt 165 års jubileum med pompa och ståt! Två föreställningar av sin show och en bankett fyrades av i ära av jubileet. Showen handlade om

HBs anda som visade sig vara Tom Pauli, långtida medlem och erkänd HB-profil. Pricken över i:et var när Tom skrev upp sig på ytterligare 50 år i Hornboskapens tjänst!

Vid landskap två var det dags att välja ny andre kurator och den förtjusande frk Helena Blohm blev enhälligt vald av landskapet. Den vid tillfället sittande andre kurator Rebecka Löthman drog en lättandens suck och presenterade glatt Helena Blohm med avslöjande bilder!

Till höstbalen skrev landsman Emil Rosell en gåssång om att gåsen nu flugit sin kås till melodin av Marseillaisen. Emils röst ekade högt i salen när landsmän och landsmanninor tillsammans stämde upp i sången. Dock har jag en känsla av att gåsen är med oss i sinnet när vi nu istället firar höstbal.

Hedersledamot Per Ström firade 50 år i nationens festsal som var fylld med gäster som i smyg planerat festen och överraskade Per med hans egen trappmarsch. Inspektor och förste kurator presenterade där nationens gåva, den Strömska bågaren för Per att dricka ur på denna sittning och på alla framtida

sittningar där Per närvarar. Klubbmästare Jesper Rogner och Therese Leijon överträffade sig själva till Luciagasquen. Erik Ringheim blev utsedd till årets Sneriking och maten var inte bara goda smaker utan även en fröjd för ögat! Inspektör Lennarts tacktal slog alla med häpnad och applåderna var nästan lika väljudande som vid avtackningen av andre kurator Rebecka Löthman som nu lämnade över till Helena Blohm, denna sista gång.

Julrestaurangen fick över vintern vila, dock serverades julbord och lite extra danskvällar för studenterna anordnades. Det nya året kom och med det nya utmaningar.



Årets Sneriking, Erik Ringheim, på glatt humör i Brygganbaren.

Det börjar bli dags för mig att putsa skorna och rita klart kartan över den långa väg jag gått. Det känns som att jag promenerat jorden runt. Jag har sett häpnadsväckande saker, träffat alla olika människor man kan tänka sig och vistats i miljöer få förunnade. Den tacksamhet jag har till mina resekamrater är obeskrivlig. Allt stöd från framför allt min sambo Eva, Ameli, mina medkuratorer Rebecka, Lars och Helena, ämbetsmän, seniorer och medlemmar har varit makalöst. Kan ni inte alla följa med på alla resor som jag ska företa mig?!

En god resekamrat i hytten uppe på q-expens långa dagar har varit förste kurator electus Erik Strömberg. Det är med honom jag promenerar den sista biten innan jag slår mina röda skor ihop och önskar mig hem. Erik ska nu få ge sig ut på sin egen resa i nationens värld, skriva sin egen bok eller vem vet kanske sjunger han sin egen sång... Hur som helst, Erik nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd.

Peter Sundblad
Förste kurator

Nationens ekonomi år 2008

av andre kurator Rebecca Löthman

Året 2008 började med avslutandet av nationens julrestaurang. De senaste åren har vi sett en nedgående trend i antalet besökare till restaurangen och klubben under julledigheten, detta har resulterat i att även vinsten från julrestaurangen minskat för varje år. Resultatet för 2007 års julrestaurang var strax över plus minus noll vilket utmynnade i att nationsfullmäktige beslutade att inte utlysa ferierestaurang för julen 2008.

Så snart terminsverksamheten kom i gång i januari ökade antalet besökare och så även försäljningen. En fortsatt stabil försäljning fortsatte under hela våren. En mycket lyckad traditionell Skottårsbal gick av stapeln med alla biljetter slutsålda och ett unikt upplägg där fördrinken hölls i universitetshuset och samtliga gäster sedan tågade ner till nationshuset i fackeltåg. Valborg har blivit större och större de senaste åren och så var även fallet 2008. Utomhusfesten sålde rekordmånga, 5700, flaskor bubbel och gjorde en god ekonomisk



vinst. I början av sommaren drabbades nationen av en ovanligt stor pensionskostnad som en följd av en nödvändig korrigerings av nationens inbetalda ITP-premier.

Nationens sommarrestaurang Bryggan drog i gång i slutet av maj och höll fanan högt hela sommaren. Den nyaste delen av Bryggan ”gränden” mellan pubingången och det stora däckat, byggdes ut något för att göra plats för ytterligare matgäster. Tyvärr minskade

besökarantalet något och alla försäljningssiffrorna gick ner därefter. En anledning kan ha varit konkurrerande satsningar från Saluhallen och V-Dala. Resultatet slutade en bra bit under budget, dock fortfarande ett mycket gott resultat drygt 360 000 kr efter utbetalda bonusar.

I september tog nationen över uteserveringen för tredje året i rad. Denna ”septemberbrygga” har visat sig mycket lönsam för nationen. I år beslutades det att behov fanns att avlasta de ordinarie två pubvärdarna under denna häktiska månad, nationensnämnden valde därför att tillsätta en septembervärd på heltid. Ett nytt försök gjordes att dra igång nationens fredagsklubb. Tyvärr visade det sig vara svårt att konkurrera med många andra fredagsklubbar runt om i stan och i mitten av oktober beslutades det att satsa helt och fullt på nationens tisdagar och endast ha vanlig restaurang på fredagar. Många nya glada recentiorer skrevs in under hösten och terminsintäkterna flödade in. Rekordmånga anmälde sig till nationens recentiorsaktiviteter, så som recentiorsmottagningen och recentiorsgasquen, samt sångboksfesten som även lockade många

gamla sånganförare.

Under hela 2008 fortsatte andan att vara försiktig med onödiga kostnader och självklart hålla sig till den fastslagna budgeten. Inga stora investeringar hade planerats för 2008, ett antal behövliga inköp, så som fler kravallstaket, gjordes.

Den slojade klubbsatsningen på fredagar möjliggjorde en ordentlig ökning av antalet uthyrningar, vilket i kombination med den alltid lika höga kvaliteten på uthyrningarna starkt bidrog till ett gott resultat. Denna verksamhet har blivit mycket viktig för att bidra till nationens goda ekonomi. Tillsammans med en stabil intäkt från nationens tisdagsklubb och gasquer blev försäljningen under hösten mycket hög. I december beslutade man att i julrestaurangens frånvaro hålla öppet något längre än vanligt och även erbjuda julbord under de sista tre veckorna. Till denna verksamhet valdes två julbordsansvariga. Dessa sista tre veckor drog tillsammans med julbord och extra klubbkvällar in mycket pengar till nationen. Hela årets resultat blev slutligen drygt 700 000 kr. Strax under budget, men ändå ett resultat att känna sig

mycket nöjd över med tanke på den stora oväntade pensionskostnaden och det minskade resultatet för Bryggan.

Nationens fortsatta goda ekonomi speglar ett otroligt engagemang från nationens heltidsanställda kuratorer och pubvärdar men även framförallt alla de ideellt engagerade ämbetsmännen som lagt ner mycket kärlek och engagemang

för den nationen vi alla älskar och många ser som sitt andra hem. Vi ska definitivt känna oss stolta över ett sånt lyckat år. Dessutom känns det betryggande att ha kunnat fylla på nationens reservfond och öka säkerheten inför eventuella mindre bra tider. Det har varit en stor ära att tjäna nationen som andre kurator och framförallt otroligt lärorikt. Nu återstår bara att tillönska min efterträdare all lycka.

Seniorföreningens traditionsenliga

HÖSTGASQUE

kommer att gå av stapeln den

10 oktober 2009

Kom tillbaka till nationen!

Kontakta gärna dina samtida nationskamrater
och se till att de också följer med.

Ju fler desto roligare, ju oftare desto bättre!

Avlidna sedan föregående Majhälsning

Här listar vi de avlidna medlemmar vars namn kommit till nationens kännedom.

Som vanligt vill redaktionen göra reservationer för felaktigheter i denna spalt. Om du skulle se att någon förbisetts, kontakta då vänligen nationens sekreterare så kommer en korrigering i nästa Majhälsning.

Lars Bremberg

Ämbetsförteckning Södermanlands-Nerikes nation hösten 2008 och våren 2009

Ämbete	Efternamn	Förnamn	Titel	Termin
Inspektor:	Persson	Lennart	Inspektor	ht 08 – vt 09
Proinspektor:	Vakant			ht 08 – vt 09
Skattmästare:	Fors	Martin	Fil. kand.	ht 08 – vt 09
Förste Kurator:	Sundblad	Peter	Stud.	ht 08 – vt 09
Andre Kurator:	Löthman	Rebecca	Stud.	ht 08
Andre Kurator:	Blohm	Helena	Stud.	vt 09
Tredje Kurator:	Almegård	Lars	Stud.	ht 08 – vt 09
Antikvarie:	Didner	Michael		vt 09
Arkivarie: tf.	Dahlberg	Anders	Stud.	ht 08 – vt 09
Barmästare:	Uppling	Josefine	Stud.	ht 08
Barmästare:	Runarsdottir	Saga	Stud.	ht 08
Barmästare:	Adriansson	Erik	Stud.	ht 08
Barmästare:	Mercurio	Camilla	Stud.	ht 08
Barmästare:	von Knorring	Emilié	Stud.	vt 09
Barmästare:	Goitom	Mackda	Stud.	vt 09
Barmästare:	Fyrsten	Ellen	Stud.	vt 09
Barmästare:	Ellwerth-Stein	Erik	Stud.	vt 09
Bibliotekarie:	Reibring	Andreas	Stud.	ht 08 – vt 09
Biblioteksassistent:	Berglund	Kerstin		ht 08 – vt 09
Datorförman:	Regné	Victor	Stud.	ht 08
Datorförman:	Jonsson	Magnus	Stud.	ht 08 – vt 09
Fanbärare 1.:	Strömberg	Erik	Stud.	ht 08
Fanbärare 1.:	Fyrsten	Ellen	Stud.	vt 09
Fanbärare 2.:	Runarsdottir	Saga	Stud.	ht 08
Fanbärare 2.:	Stefenson	Pia	Fil Mag.	vt 09
Fotoföreningen: Ordf.	Bergström	Julia	Stud.	ht 08 – vt 09
HB:s anförare:	Wargdal	Annelie	Stud.	ht 08 – vt 09
Helgkaffevärd:	Nyström-Avander	Jaqueline	Stud.	ht 08
Helgkaffevärd:	Stiglund	Natalie	Stud.	ht 08
Helgkaffevärd:	Fastlund	Martina	Stud.	ht 08
Helgkaffevärd:	Stjernquist	Sofe	Stud.	ht 08
Helgkaffevärd:	Duggin	Madeleine	Stud.	vt 09
Helgkaffevärd:	Adriansson	Erik	Stud.	vt 09

Helgkaffevärd:	Hellen	Kenth	Stud.	vt 09
Helgkaffevärd:	Uppling	Josefine	Stud.	vt 09
Idrottsförman: t.f	Ellwerth-Stein	Erik	Stud.	ht 08 – vt 09
Internationell sekr.:	Grind	Lucas	Stud.	ht 08
Internationell sekr.:	Andrén	Malin	Stud.	vt 09
Internationell sekr.:	Ersson	Cecilia	Stud.	ht 08 – vt 09
Klubbmästare:	Leijon	Therese	Stud.	ht 08
Klubbmästare:	Rogner	Jesper	Stud.	ht 08
Klubbmästare:	Hult	Axel	Stud.	vt 09
Klubbmästare:	Arwidsson	John	Stud.	vt 09
Krönikör:	Ledin	Alexander	Stud.	ht 08
Krönikör:	Henryson	Hanna	Stud.	vt 09
Kuratorsassistent:	Hellen	Kenth	Stud.	ht 08 – vt 09
Kårmarskalk:	Dahlberg	Anders	Stud.	ht 08
Kårmarskalk:	Aggeborn	Linuz	Stud.	vt 09
Köksmästare:	Hellen	Kenth	Stud.	ht 08
Köksmästare:	Mårtensson	Maria	Stud.	vt 09
Kördirektör:	Källberg	Tomas	Stud.	ht 08 – vt 09
Kördirigent:	Ericson	Andreas		ht 08 – vt 09
Körens festmarskalk:	Carlsson	Anna -Karin	Stud.	ht 08
Körens festmarskalk:	Rosén	Emma	Stud.	vt 09
Landskapsordförande:	Isman	Erik	Stud.	vt08
Landskapsordförande:	Frenne	Ameli	Stud.	vt 09
Musikanförare:	Lindström	Filip	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsfotograf:	Fredriksson	Erik	Stud.	ht 08
Nationsfotograf:	Bergström	Julia	Stud.	vt 09
Nationskaplan:	Sundmark	Sigrid	Teol. kand.	ht 08 – vt 09
Nämndsekreterare:	Sjörs	Ambjörn	Stud.	ht 08 – vt 09
PR-förman:	Törngren	Emma	Stud.	ht 08
PR-förman:	Rahm	Madeleine	Stud.	vt 09
PR-förman:	Holmberg	Lukas	Stud.	ht 08 – vt 09
Programsekr.:	Törner	Lina	Stud.	ht 08
Programsekr.:	Gard	Katarina	Stud.	vt 09
Programvärd:	Skoog Tagizade	Farid	Stud.	ht 08 – vt 09
Programvärd:	Gellerskog	Eva	Stud.	ht 08
Programvärd:	von Knorring	Emilié	Stud.	vt 09
Recentiorsförman:	Grubb	Hanna	Stud.	ht 08
Recentiorsförman:	Mercurio	Camilla	Stud.	vt 09
Recentiorsförman:	Lindqvist	Sebastian	Stud.	ht 08
Recentiorsförman:	Schultz	Lisa	Stud.	ht 08 – vt 09

Recentiorsförman:	Rosell	Emil	Stud.	vt 09
Redaktör:	Henrysson	Hanna	Stud.	ht 08
Redaktör:	Vukasinovic	Maja	Stud.	vt 09
Redaktör:	Stenström	Lovisa	Stud.	ht 08 – vt 09
Restaurangchef:	Hult	Axel	Stud.	ht 08
Restaurangchef:	Runarsdottir	Saga	Stud.	vt 09
Sekreterare: (FD)	Widh	Lena		ht 08 – vt 09
Seniorförening: Ordf.	Landmark	Monica	Jur.kand	ht 08
Seniorförening: Ordf. Tf.	Syrén Juhlin	Emma	Fil kand.	vt 09
Spexdirektör:	Agholme	Madeleine	Stud.	ht 08
Spexdirektör:	lucas	Sofia	Stud.	ht 08
Spexdirektör:	Ledin	Alexander	Stud.	vt 09
Stipendiesekreterare:	Burvall	Olle	Stud.	ht 08 – vt 09
Sånganförare:	Beyer	Simon	Stud.	ht 08
Sånganförare:	Murray	Paul	Stud.	vt 09
Teaterdirektör:	Linné	Staffan	Stud.	ht 08 – vt 09
Torsdagsvärd:	Andrén	Malin	Stud.	ht 08
Torsdagsvärd:	Fyrsten	Ellen	Stud.	ht 08
Torsdagsvärd:	Ullman	Caroline	Stud.	vt 09
Torsdagsvärd:	Riesenfeld	Rebecca	Stud.	vt 09
Trikadiens ekonomiansv.:	Karlsson	Frida	Stud.	ht 08 – vt 09
Trikadiens ekonomiansv.:	Nyström Avander	Jaqueline	Stud.	vt 09
T-träffsvärd:	Rahm	Madeleine	Stud.	ht 08
T-träffsvärd:	Eldemark	Linnea	Stud.	ht 08
T-träffsvärd:	Gard	Katarina	Stud.	vt 09
T-träffsvärd:	Stenberg	Maria	Stud.	vt 09

Revisorer

Revisor (1Q+stip.nämnd):	Frenne	Ameli	Stud.	ht 08 – vt 09
Revisor (2Q, bitr.):	Siwe	Frida	Stud.	ht 08
Revisor (2Q, bitr.):	Löthman	Rebecka	Stud.	vt 09
Revisor (2Q, NN, NF) 1.:	Löf	Kristoffer	Stud.	ht 08 – vt 09
Revisor (2Q, NN, NF) 2.:	Thulin	Per	Rev.	ht 08 – vt 09
Revisor (3Q, bitr.):	Larsson	Gustav	Stud.	ht 08 – vt 09
Revisor (Skattm., FD) 1.:	Johansson	Roine	Jur. kand.	ht 08 – vt 09
Revisor (Skattm., FD) 2.:	Alm	Bengt	Revisor	ht 08 – vt 09
Revisor (Skattm., bitr.):	Pfeiff	Percy	Revisor	ht 08
Revisor (stiftelsen) 1.:	Alm	Bengt	Revisor	ht 08 – vt 09
Revisorsuppl. (stiftelsen):	Pfeiff	Percy	Revisor	ht 08 – vt 09

Nämder och Utskott läsåret 07-08

Besvärskottet

Besvärskott:	Inspektor			
Besvärskott:	Frigell	Anders	Nationsjurist	ht 08
Besvärskott:	Ingelsson	Maria	Jur Kand.	ht 08 – vt 09
Besvärskott:	Lind	Gustaf	Stud.	ht 08 – vt 09

Biblioteks nämnden

Biblioteks nämnden 01.:	Andre Kurator			
Biblioteks nämnden 02.:	Bibliotekarien			
Biblioteks nämnden 03.:	Arkivarien			
Biblioteks nämnden 04.:	Antikvarien			
Biblioteks nämnden 05.:	Ringheim	Erik	Stud.	ht 08 – vt 09
Biblioteks nämnden 06.:	Rahm	Madeleine	Stud.	ht 08 – vt 09
Biblioteks nämnden 07.:	Wallgren	Petter		ht 08
Biblioteks nämnden 07.:	Löthman	Rebecka	Stud.	ht 08 – vt 09
Biblioteks nämnden 08.:	Florin	Aina	Stud.	ht 08 – vt 09
Biblioteks nämnden 09.:	Swedén	Lisa	Stud.	ht 08 – vt 09
Biblioteks nämnden 10.:	Torsdotter	Marika	Stud.	ht 08 – vt 09
Biblioteks nämnden 11.:	Hansson	Helena	Stud.	ht 08 – vt 09
Biblioteks nämnden 12.:	Nyström Avander	Jaqueline	Stud.	ht 08 – vt 09

Förvaltningsdirektionen & Stiftelsens styrelse

Förvaltningsdirektion 01.:	Skattmästaren			
Förvaltningsdirektion 02.:	Förste Kurator			
Förvaltningsdirektion 03.:	Andre Kurator			
Förvaltningsdirektion 04.:	Tredje Kurator			
Förvaltningsdirektion 05.:	Westerberg	Jonas	Advokat	ht 08 – vt 09
Förvaltningsdirektion 06.:	Jansson	Stefan	Jur/Fil. kand.	ht 08 – vt 09
Förvaltningsdirektion 07.:	Petterson	Thomas		ht 08 – vt 09
Förvaltningsdirektion 08.:	Back	Karin	Fil. kand.	ht 08 – vt 09
Förvaltningsdirektion 09.:	Gustavsson	Jan	Fil. kand.	ht 08 – vt 09
Förvaltningsdirektion 10.:	Björnsjö	Agneta	Fil. kand.	ht 08 – vt 09

Nationsnämnden

Nationsnämnden 01.:	Förste Kurator			
Nationsnämnden 02.:	Andre Kurator			
Nationsnämnden 03.:	Tredje Kurator			
Nationsnämnden 04.:	Strömberg	Erik	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsnämnden 05.:	Ringheim	Erik	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsnämnden 06.:	Eldemark	linnea	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsnämnden 07.:	Ledin	Alexander	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsnämnden 08.:	Stefenson	Pia	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsnämnden 08.:	Uppling	Josefine	Stud.	vt 09
Nationsnämnden 09.:	Blohm	Helena	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsnämnden 10.:	Rogner	Jesper	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsnämnden 11.:	Lindén	Aron	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsnämnden 12.: s.	Leijon	Therese	Stud.	ht 08 – vt 09
Nationsnämnden 13.: s.	Siwe	Frida	Stud.	ht 08 – vt 09

Stadgeutskottet

Stadgeutskott:	Frenne	Ameli	Stud.	ht 08 – vt 09
Stadgeutskott:	Larsson	Gustav	Stud.	ht 08 – vt 09
Stadgeutskott:	Rogner	Jesper		vt 09
Stadgeutskott:	Rundblom	Per	Stud.	ht 08

Stipendienämnden

Stipendienämnden 01.:	Förste Kurator			
Stipendienämnden 02.:	Nämndsekreterare			
Stipendienämnden 03.:	Ringheim	Erik	Stud.	ht 08 – vt 09
Stipendienämnden 04.:	Nilsson	Sofia	Stud.	ht 08 – vt 09
Stipendienämnden 05.:	Engström	Staffan	Stud.	ht 08 – vt 09
Stipendienämnden 06.:	Stenninger	Josefin	Stud.	ht 08
Stipendienämnden 06.:	Ersson	Cecilia	Stud.	vt 09
Stipendienämnden 07.:	Källberg	Tomas	Stud.	ht 08 – vt 09
Stipendienämnden 08.:	Gunnarsson	Oskar	Stud.	ht 08 – vt 09
Stipendienämnden 09.:	Stenström	Lovisa	Stud.	ht 08 – vt 09
Stipendienämnden 10.:	Wallgren	Petter	Stud.	ht 08ht 08 – vt 09

Valutskottet

Valutskottet 01.:	Förste Kurator			
Valutskottet 02.:	Gunnarsson	Oskar	Stud.	vt 08
Valutskottet 02.:	Hult	Axel	Stud.	vt 09
Valutskottet 03.:	Henryson	Hanna	Stud.	vt 08
Valutskottet 03.:	Hellen	Kenth	Stud.	vt 09
Valutskottet 04.:	Stenström	Lovisa	Stud.	ht 08 – vt 09
Valutskottet 05.:	Nerelius	Fredrik	Stud.	vt 08
Valutskottet 05.:	Gellerskog	Eva	Stud.	vt 09
Valutskottet 06.:	Källberg	Tomas	Stud.	ht 08
Valutskottet 06.:	Mercurio	Camilla	Stud.	vt 09
Valutskottet 07.:	Strömberg	Erik	Stud.	ht 08vt 09
Valutskottet 08.:	Ringheim	Erik	Stud.	ht 08vt 09
Valutskottet 09.:	Simonsen	Sara	Stud.	ht 08vt 09
Valutskottet 10.:	Ersson	Cecilia	Stud.	ht 08vt 09
Valutskottet 11.:	Nyström Avander	Jaqueline	Stud.	ht 08vt 09
Valutskottet 12.:	Stiglund	Natalie	Stud.	ht 08
Valutskottet 12.:	Ersson	Cecilia	Stud.	vt 09
Valutskottet 13.:	Fastlund	Martina	Stud.	ht 08ht 08

Nationsföreningar

HB:s Anförare: Andreas Keränen

IF Trikadien

Ordförande: Erik Ellwerth-Stein

HB:s Vänner

Ordförande: Olle Nordberg

SNQFC: Miia Vuolama

Sekreterare: Henrik Ågren

SISN: Erik Isman

