

Södermanlands-Nerikes Nation  
Majhälsning till landsmännen 78 - 2005



Södermanlands-Nerikes Nation  
Majhälsning till landsmännen 78 - 2005

## Innehåll

Glad vår .....	3
Från Höst till Höst .....	4
Upp och ner i den Sörmland-Närkingska sportvärlden .....	6
Minnesbilder av nationen från 1960-70 talet .....	11
Vår till Vår .....	13
Nationens ekonomi .....	22
In memoriam .....	25
Förändringar i seniorföreningens matrikel .....	27
Nationens ämbetsmän, nämnder och föreningar .....	28

Majhälsning till landsmännen startade 1928. Den utges sedan 1974 av Södermanlands-Nerikes nations seniorförening. Register för tidigare årgångar finns i Majhälsning 1937, 1947, 1957, 1967, 1982, 1992 och 2002.

Majhälsningen distribueras genom  
Södermanlands-Nerikes nation  
S:t Olofsgatan 16  
753 12 Uppsala  
Tel. 018-15 40 60  
Fax. 018-15 40 64  
E-post: sekr@snerike.se

## Seniorföreningens styrelse

### Ordförande

Monica Landmark

### Ledamöter

Claes Bern  
P G Forsberg  
Peter Forsgren  
Erik Ingelsson  
Charlotta Leijonhufvud  
Jöran Rehn  
Emma Syrén  
Mikael J. Zaar

### Inspektör

Leif Lewin

### Skattmästare

Martin Fors

### Förste kurator

Morgan Malm

### Redaktör

Mikael J. Zaar

Seniorföreningen är öppen för nya och gamla landsmän och landsmaninnor och andra intresserade och gynnare av nationen. Detta betyder, kära sörmland-neriking, att Du kan uppmana de vänner som gärna följer med på nationens fester att bli medlemmar i vår förening. Föreningens postgiro-nummer är 2 59 06-9. Medlemsavgiften är 90 kr för årsbetalande och 500 kr för ständigt medlemskap.

## Glad vår!

Landsmaninnor och landsmän, ytterligare ett nummer av Majhälsningen har lämnat mina av slit blödande händer. I skrivande stund rustar sig nationen för stor jubileumsfest, och det sades föregående år att detta skulle föranleda en mer gedigen Majhälsning 2005. Så blev inte riktigt fallet, men detta innebär dock inte ett mindre läsvärt nummer. Majhälsningen kommer att distribueras som vanligt med undantaget att ni som bevistade Jubileumsbalen inte får den hemskickad utan istället på plats. Skulle någon av misstag tappa bort sitt exemplar i dansens virvlar så är det självklart något som nationen kan hjälpa er med.

I detta nummer tar vi lite nya steg och inför en års betraktelse över sportåret i hembygden.

Jag vet själv från min egen omgivning att detta är något som intresserar många, inte minst efter det gångna året i och med allt bollande med hembygdslagen ÖSK och Assyriska. Med hänsyn till er som inte är ett dugg sportintresserade, lämnar jag nu detta och hänvisar i stället till Carl Löfvenborgs artikel.

I detta nummer har vi också Seppos historiska tillbakablick på nationsekonomin att läsa. När man läst den inser man att felsteg och tokigheter inte är något nytt och representativt för de nya oansvariga generationerna på nationen. Nationens skuta styrs i mångt och mycket av de individuella eldsjälar som för och vid en viss tid är engagerade vid nationen. Ibland blir det mycket bra, ibland lite sämre, men jag är fast övertygad om att nationen hela tiden lär sig något av historien.

Nog om detta, trevlig läsning och hoppas ni alla får en riktigt och mysig skön sommar.



Mikael J. Zaar  
Redaktör

## Från Höst till Höst

av seniorföreningens ordförande  
Monica Landmark

Var hälsad, Du kära sneriking, som nu håller Majhälsningen i Din hand. Jag vill hälsa Dig välkommen till en Senior-förening i förändring med en styrelse vars medelålder återfinns vid det respektingivande 33-årsstreck. Vi har tagit fasta på det snerikingst myntade begreppet "förnyelse på traditionens grund" och vi vill med detta sagt varna för att många idéer och infall finns, de flesta dock ogenomförbara rent fysiskt. Kvar blir ändå en spirande kärna av hälsosam galenskap som överströdd med humor uppnår en tillräcklig kritisk massa för att ge fog för påståendet att viss förnyelse kan vara oundviklig! Styrelsens första egenlagda uppdrag har varit att skaffa ett motto, en ledstjärna för verksamheten. Resultatet är följande:

### Nätverk – Nöje – Nostalgi

-Detta, kära sneriking, inrymmer allt det som Seniorföreningen skall bibringa sina medlemmar!

Den skrift som Du just nu läser, innehåller många godbitar inom det nostalgiska området. Notera särskilt den idrottsliga inriktning som vår redaktör så finurligt initierat. Detta bör glädja många Tricken-fantast. Läs också om nationens ekonomi ur ett historiskt perspektiv. På den sorgligare sidan av nostalgin återfinns artikeln om Bengt-Georg Gilmark. Han var verkligen en närvarande del av historien inom Hornboskapen under andra halvan av 1900-talet. Undertecknad har själv haft äran att få mottaga medalj för förtjänst-



Monica med sonen Anton.

fullhet ur Bengt-Georgs hand, utdelad på Bengt-Georgs eget oefterlikneliga vis.

Årsmötet och höstfesten 2004 var som alltid en trevlig tilldragelse. För många av oss räcker det att komma innanför nationshusets väggar för att festblicken skall tändas. När man sedan under sittningen i glada vänners lag föräras välsmakande middag, Hornboskap, kör och spex svävar det snerikingska hjärtat lätt i bröstet. Låt historien hållas levande i nationshuset med Seniorföreningens medlemmar! Studiebesöket gick till engelska parken – Humanistiskt Centrum och var förnämligt ordnat av akademiintendent Per Ström.

Gällande nationens aktiviteter är det värt att notera att den sedan länge diskuterade renoveringen av Triangeln äntligen har kommit till stånd. Studenters behov av

bra och prisvärda bostäder är som alltid stort och det känns betryggande att Triangelns ansiktslyftning snart är slutförd.

Nu för tiden återfinns Seniorföreningen också i cyberrymden. Om Du går in på [www.snerike.se](http://www.snerike.se) och klickar på föreningar kan Du läsa om Seniorföreningens begivenheter, om hur man blir medlem och självklart också kontakta oss i styrelsen med de frågor och funderingar Du har.

I skrivande stund är det inte många veckor kvar till nationens stora jubileum

med anledning av de 200 år som vi Sörmlänningar och Närkingar kamperat ihop. Det utlovats en oförglömlig dag, kväll och natt på nationen och Uppsala Slott och jag hoppas jag får möjlighet att prata med många av Er där i vimlet. Känn Dig hjärtinnerligen välkommen, kära sneriking, välkommen att ta del av nationslivet, välkommen att föra fram idéer inom Seniorföreningen och mest av allt välkommen till Höstfesten den 8 oktober 2005; jag lovar att den på samma gång kommer vara både traditionsenlig och annorlunda!

Seniorföreningens traditionsenliga

# HÖSTFEST

kommer gå av stapeln den

## 8 oktober 2005

Kom tillbaka till nationen!

Kontakta gärna dina samtida nationskamrater  
och se till att de också följer med.  
Ju fler desto roligare, ju oftare desto bättre!

# NN

## Upp och ner i den Sörmland-Närkingska sportvärlden.

av Carl Löfvenborg

*Vi kan se tillbaka på ett händelserikt sportår i vår hemregion. Några, de allra flesta, begivenheterna har varit positiva, medan andra var av de sorgligare slaget. Vissa gick hand i hand, och har lämnat sår som inte ens har börjat läka för de inblandade.*

Årets största idrottsprestation måste självklart tillskrivas nyköpingskanotisten Henrik Nilsson. Fredagen den 27 augusti paddlade han tillsammans med Västeråsaren Markus Oscarsson hem guld i K2 1000 meter vid de Olympiska Spelen i Aten. En sju år lång satsning av duon hade då nått sitt mål. 1997 parades de ihop av dåvarande förbundskaptenen Martin Hunter med sikte på OS i Sydney 2000. Där tog de hem silvermedaljen på samma distans, bara slagna av italienarna Antonio Rossi och Beniamino Bonomi, som fanns med även vid senaste spelen. Direkt efter loppet bestämde de sig för att satsa vidare mot Aten-OS. Från den dagen hade all planering fokus på den knappt tre minuter långa färden i Schinias-stadion en bit utanför Aten.

På vägen dit vann de allt som gick att vinna. 2002 vann de både EM och VM på distansen. Året efter kom den stora bragden när de efter ett jobbigt år med många skador och träningsuppehåll upprepade bedriften under VM i Atlanta. Tack var den segern var de direktkvalificerade till OS och slapp kvala in under våren som många andra. Därmed kunde de lägga upp säsongen för att toppa formen till slutet av augusti.

Ett upplägg som nog satte många

expertkommentatorer ur spel. Under vårens EM i polska Poznan tog de sig med knapp marginal till final på favoritdistansen 1000 meter. På sprintdistansen 500 meter åkte de ur i semifinalen. Resten av sommarens tävlingar hade liknande resultat. Så när det väl var dags, efter att "Sveriges hopp" plockat hem tre guldmedaljer var det inte många utanför kanotkretsen som räknade med ytterligare ett guld. Och det såg inte så bra ut i inledningen, men loppet var planerat meter för meter och killarna körde sitt eget lopp, även om de efteråt erkände att det var nervöst i början. Ju längre loppet gick ju längre segade de sig uppåt i fältet för att till slut ta en klar seger. Med tiden 3.18,42 var svenskarna en hel sekund före italienarna Rossi/Bonomi, som blev tvåa. Nu fick svenskarna revansch, det var samma par som slagit dem i Sydney fyra år tidigare.

Därmed lades ytterligare en guldmedalj till samlingarna hos världens mest framgångsrika förening, Nyköpings Kanotklubb. Elva OS-guld står för föreningen med idag. Sex stycken inhämtade av Sveriges meste olympier, Gert Fredriksson. Sedan 1980 har klubben även haft en kanotist med i truppen vid varje OS. Ett imponerande facit av en liten



OS-medaljör och tillika Nyköpingskanotisten Henrik Nilsson tränar en kall vinterdag.

förening från hemorten.

I övrigt var det skralt med deltagare från hemorten. Ende övriga var tennisspelaren Joachim "Pim-Pim" Johansson från Södertälje. Han har gjort bra resultat efter OS och tog sig bland annat till final i Australian Open. För att ytterligare öka på sin stjärnstatus kan nämnas att han är tillsammans med konkurrenten Lleyton Hewitts syster.

Till vinter-OS i Turin nästa år ser det också tomt ut om man letar efter Sörmland-Närkingar. Ryttrarinnan Maria Sundberg, boende i Vrena, hade chansen att ta en plats i den trupp som tog silver under OS men i sista tävlingen innan Aten föll hon av hästen och skadade ryggen.

### En dokusåpa från hemorten

Årets mest omskrivna händelse i Idrottsverige har huvudaktörer från hemorten, en från Sörmland och en från Närke.

Samtidigt som det klassiska laget SSK från hockeystaden Södertälje gick till slutspel för första gången på 14 år blev det klart att fotbollslaget Assyriska var klart för spel i Allsvenskan. Dock tog man sig inte dit för egen maskin. I höstens kval föll man i sista matchen mot Örgryte, samma scenario som året innan. Södertäljelaget såg ut att få rikta in sig på ännu en säsong i Superettan.

Hembygdens enda allsvenska lag (om man nu inte räknar med Hammarby som hårddraget ligger i Sörmland) Örebro inledde säsongen bredrovligt. Trots allsvenskan kanske mest hypade målvakt, John Alvbåge, hade man tre matcher på de tretton första där man släppte in fem mål. Örebroarna spelade dock upp sig och avslutade säsongen på åttonde plats.

Men då fick södertäljeklubben hjälp av Svenska Fotbollförbundets licensnämnd. Den ansåg att Örebro SK inte uppfyllde de ekonomiska kriterierna för att få behålla elitlicensen. Framförallt handlade

det om värdet på spelartruppen. Frågan rullade flitigt i media under vintern och drogs, för att använda förre statsministern Torbjörn Fälldins uttryck, i långbänk under vintern. Via appellationsnämnden, som gick på Fotbollförbundets linje togs frågan till Riksidrottsnämnden (Rin) under februari månad.

Rin gav i stora delar de två tidigare instanserna rätt och menade att ÖSK värderat spelartruppen för högt och fann det även sannolikt att en skuld på drygt 1 miljon kronor för fjärrvärmens inte fanns med på kontrollbalansräkningens skuldsida.

Örebros underskott hamnade därmed på nästan tre miljoner kronor, därmed beviljas man inte elitlicens och tvingas därför till spel i superettan i årets säsong.

**Brukar du välja bort frukt från Chile när du handlar?**



**Gunnar Åkerlund, Nyköping::**

– Nej, jag handlar aldrig, jag är gift sedan många år.

*Nyköpingskanotisten Gunnar Åkerlund tog guld på K2 10000 meter vid OS i London 1948 men är idag mest känd i ett annat sammanhang.*

Därmed blev Örebro den första förening som åkt ur allsvenskan utan att ha spelat sig ur den. Assyriska fick då ta över Örebros plats då de låg närmast uppflyttnings efter Örgryte som tog kvalplatsen.

Att samtidigt Assyriska beviljades dispens för att lagets egen arena, Bårsta IP, inte håller måttet sticker nog extra i ögonen å många svartvita supportrar. Bårsta IP håller just nu på att byggas ut och fram till dess spelar laget sina hemmamatcher där samt fyra på Råsunda. Stenhård regeltolkning i vissa fall, i andra inte.

Assyriskas närvaro i Allsvenskan kommer helt klart att öka intresset för serien utanför Sverige. Till kvalmatcherna mot Örgryte vallfärdade syrianska supportrar från stora delar av Europa. Matchen sändes även i 82 länder. Likaså premiären hemma mot Hammarby var välbevakad. Lika många sände matchen som spelades på Råsunda den 12 april i år. En frisk fläkt i en i vanliga fall ganska traditionell serie.

För Örebro behöver dock inte spelet i näst högsta divisionen bara var negativt. Både Malmö FF och Djurgårdens IF har gått direkt från spel i näst högsta serien till att bli topplag i Allsvenskan och inom några år vinna serien. Många intressanta matcher kan också väntas. Motståndare blir storlag som GAIS, Östers IF, AIK, Trelleborgs FF, Västra Frölunda och Brommapojkarna samt inte att förglomma derbymatcherna mot IFK Norrköping. Lagen med Sveriges gnälligaste fans kommer nu att mötas igen och missnöjet lär bli stort på läktarna om lagen inte går upp.

### En profil lämnade planen

Förra året innebar fler tråkigheter för Örebro. Den 10 maj avled Örebros fot-

bolle- och bandygigant Orvar Bergmark av Parkinsons sjukdom, 73 år gammal. Orvar Bergmark är en av få division 2-spelare som belönats med Guldbollen. Och han är definitivt den enda spelare som värvats genom deckarförfattaren Stieg Trenter. Försedda med en back pilsner besökte AIK-supportarna Stieg Trenter och Lars Forsell Orvar för att försöka få honom att spela för stockholmsklubben. Det gick vägen men redan efter ett år flyttade han tillbaka till Örebro.

Det var också för sina insatser i Örebro och landslaget han fick Guldbollen 1958. Han spelade 94 landskamper i fotboll och korades till världens bäste högerback när Sverige tog VM-silver 1958 på hemmaplan. Under åren 1966-1970 var Orvar Bergmark förbundskapten i fotboll och förde landslaget till VM-slutspelet i Mexiko 1970.

Han var vid sidan av fotbollen också en mycket duktig bandyspelare. Han spelade 20 landskamper och blev svensk mästare med ÖSK. Efter avslutad karriär som spelare och tränare var under många år en uppskattad expertkommentator för radiosporten i bandy och fotboll.

För att hedra minnet öppnades den 14 april utställningen "Berättelsen om Orvar Bergmark" på Örebro läns museum. Den pågår fram till den 30 september i franska salen och är väl värd ett besök.



*Återigen blev det publikrekord på Studenternas.*

Eskilstuna har haft få fotbollsp profiler efter Kenneth "Kneten" Andersson som under VM-sommaren 1994 lade sig till med den berömda målgesten hämtad från mäldomarna i australiensisk rugby. Nu kommer det en ny stjärna som kan axla rollen. 19-åriga Sebastian Larsson gick från IFK Eskilstuna till engelska Arsenal för tre år sedan och har i vinter gjort debut i A-truppen. Fem matcher har det blivit när detta skrivs och han har även suttit på bänken i Champions League.

### Örebro - motorstaden

Talar man om motorsport tänker nog de flesta på Värmland som nog får ses som rallysportens största fäste i landet. Men faktum är att Örebro seglat upp som landets största motorstad – på racingsidan. Fyra av förarna i Swedish Touring Car Championship (STCC) kommer från residensstaden, Thed Björk, Edward Ekblom, förra årets trea Fredrik Ekblom samt segraren Richard Göransson. Han kör för BMW och toppade all statistik förra säsongen med segrar i hälften av loppet och varvrekord på samtliga banor.

Som nämndes tidigare tog sig Södertälje SK till elitseriens slutspel för första gången på 14 år. Väl där drog man fulla hus på hemmamatcherna men åkte ut i semifinalen mot Färjestad. Det var dock



*Vandringpriset - en segerad bandyklubba.*



Jöran Rehn i full färd med att rätta det kluriga bandyfinaltipset.

ett annat hockeylag som tilldrog sig de största rubrikerna. Nyköpings Hockey tog sig mot alla förhandstips till Elitseriekvalet och hade länge chansen att knipa en plats i den högsta divisionen i hård konkurrens med storlag som Brynäs och Leksand.

Nu nådde man inte ända fram men under kvalserien, och även större delen av vintern, rådde hockeyfeber i Nyköping. Laget utnyttjade även lock-outen i NHL och värvade sensationellt kanadensaren Trent Hunter, högerforward från New York Islanders.

På damsidan har det varit glesare mellan framgångarna. Mest positivt var orienteringslandslaget som hade en bra säsong med VM-guld i både långdistans och stafett samt ett silver på sprinten. I truppen finns två gamla Oxelösundstjejer, Karolina A Höjsgaard och Gunilla Svärd.

### Bandyfrukost

Säga vad man vill om idrottsutövarna i hembygden. Men årets största sporthändelse i Sörmland-Närke utspelade sig faktiskt utanför länsgränsen – i nationshuset och innefattade få idrottsmän. Sedan 1991 år spelas bandyfinalen på Studenternas IP i Uppsala den tredje söndagen

i mars, och nationsmedlemmarnas deltagande blir allt mer tydligt.

Sedan flera år samlas Sörmland-Nerkingarna i nationshuset för att inta en stadig frukost innan matchen. Bandyfrukosten såg dagens ljus 1998 då åtta tappra nationsmedlemmar kåkade äggmacka i Kommitté. Under åren har evenemanget, frukosten inte matchen, utvecklats till en stor begivenhet med pyttipanna och nubbe, bandytips och uppsjungning innan bandyportföljerna packas inför avfärd mot Studenternas. Med åren har deltagarantalet växt och till årets upplaga hade 44 personer anmält intresse.

Bandytipset förträddes av förra årets segrare, Jöran Rehn, och var i vanlig ordning mycket svårt. Trots kluriga frågor stod två personer med elva rätt, Gustav Järperud och Mats "Palten" Johansson, där Palten vann på de kluriga utslagsfrågorna om vilket lag gamla skyttekungar tillhört. Så till nästa år får han den grannliga uppgiften att sätta ihop ett nytt frågeformulär. Kul vore också om det någon gång skulle slumpa sig så att Katrineholms SK tog sig till bandyfinal, men det lär nog dröja. Men det finns många som hoppas.

Ett intressant sportår är nu till ända. Innevarande år saknar Olympiska spel men kommer garanterat att bli lika intressant. Det viktigaste frågorna är fem till antalet; kommer Örebro SK att gå upp i allsvenskan, kommer Assyrisk att hänga kvar, tar sig Nyköpings Hockey till Elitserien, kommer KSK att ta sig till Studenternas och kommer Bandyfrukosten att spräcka 50-personersvallen? Det är denna typen av frågor som framtiden får utvisa. Men jag garanterar att ni kan läsa om det i nästa års Majhälsning!

## Minnesbilder av Nationen från 1960-70 talet av Seppo Gerestrand

Min hembygd är Örebro och jag skrevs in på Södermanlands-Nerikes nation i januari 1963. Mitt intresse för idrott gjorde att jag snart fick kontakt med den på nationen nybildade idrottsföreningen IF Trikadien. Många av medlemmarna åt gemensam lunch vid runda bordet i nuvarande kommitté-rummet. Det var ett glatt gäng som träffades och drog den ena knappast rumsrena historien efter den andra och vållade stora skrattsalvor. Stämningen var hög och aptiten stor. Els-Marie som var matmor på lunchserveringen beklagade sig över att det här gänget åt för mycket. Det var nämligen buffé som serverades och det var tillåtet att ta om.

Många av Trikadien-medlemmarna tyckte att man skulle delta i landskapet och påverka diverse val och det var inte så svårt att vinna valen om det kom en grupp på 20-30 personer, som enades om en kandidat till ett ämbete. På det sättet blev jag vald och fick ämbetet som andre kurator 1966. Vid tillträdet stämde inte redovisningen med varulagret. Ansvarig person hade haft för stort förtroende för sina kompisar med följd att en hel del av spritlagret försvann och det blev då stor brist i kassan. Grabben erbjöd sig att sälja sin bil och betala det som sakna-

des. Jag följde med vid försäljningen men vid besöket hos den första bilhandlaren blev det nobben, då denne trodde att bilen var stulen och ringde polisen. Vi satsade inte mer på att sälja bilen utan jag följde med hem till hans föräldrar, som var förstående och betalade det saknade beloppet. Men fattade hans polare vilken knipa han var satt i?!

Själv har jag sedan dess fått reda ut ett otal felaktiga bokföringar och det här kuratorsåret var en bra start och gav en hel del erfarenhet, även om jag mest minns det myckna arbetet. Året efter fick jag ansvaret att reda ut Uppsala Studentkärs Intressebyrå AB:s dåliga affärer, då det fanns stora brister i bolaget och dess dotterbolag. I och med denna utredning upphörde så småningom Studentlivs, Studentservice och Studentshop. Det blev bara Studentbokhandeln som levde vidare.

Den störste händelsen under mitt ämbetsmannaår var köpet av Stavenowska fastigheten, som var till försäljning av dödsboet efter professor Stavenow. Min fru fastnade för en annons i UNT om försäljning av huset och med påverkan av dåvarande skattmästare Evert Jonsson gick köpet i hamn till den icke alltför höga köpeskillingen av vill jag minnas 650.000 kr. En rätt bra affär tycker jag nog



Seppo Gerestrand, längst till vänster, lägger pannan i djupa veck under en herrmiddag 1966.

fortfarande för nu ägde S-N hela kvarteret, vilket vi fortfarande gör.

I och med detta inköp hade S-N nu ett stort och tomt hus som behövde renoveras och byggas om till samlingslokaler och studentrum. Vår dåvarande inspektör Sune Carlsson tog initiativet till en insamling, där han själv med hjälp av en nyanställd samlingssekreterare Hans Norman och förste kurator Lars Göthlin gjorde en road-show i hemlandskapen Södermanland och Närke och dess kommuner. Det insamlades icke föraktliga summor från landsting, kommuner och banker. På den tiden var de generösa med sina bidrag. Som tack för gåvorna kom de olika rummen att få namn efter hemlärens kommuner som t.ex Örebro-rummet och Eskilstuna-rummet. Pengar strömmade in och Stavenowska huset fick den utformning som det har idag med bibliotek och läsesalar, som fortfarande utnyttjas. Samtidigt kunde vi göra en välbehövlig upprustning av nationshuset i slutet på 1960-talet och en bit in på 1970-talet. Vår vaktmästare Kalle Ström hade t.ex. sin lägenhet under festsalen och det måste ha varit oerhört jobbigt för honom och hans familj att höra glammet från festsalen. Tänk Er själva! Det var en stor lättnad för honom att få flytta från nationshuset till S:t Johannesgatan 12.

Under en majmiddag, efter det att planerna för nationshusets upprustning hade bestämts, kom klubbmästaren (en idag känd advokat) iförd blå arbetsoverall in i festsalen under middagen och satte igång en stor borrar maskin med ett fasligt högt ljud. Han försvann så småningom ursäktande sig med en undran varför folk satt och åt middag när han hade fått uppdraget att renovera golvet i festsalen.

Efter en annan middag hade det på två blanka fält högt uppe under taket på festsalen textats namnen på två kända nationsmedlemmar. Det var mycket snyggt gjort och målat i precis samma stil som de namn som redan fanns där. Sedan funderade många under middagen på hur de misstänkta landsmännen hade burit sig åt för att nå upp dit.

Hade nationen en så lång steg i sin ägo?

Vid mitt tillträde som skattmästare 1973 och de därpå följande tio åren blev min roll en mer förvaltande uppgift, där det gällde att få intäkter och kostnader i balans. Det fungerade mycket bra, då jag hade god hjälp av Bosse Lindquist. Vi hade ingående ekonomiska resonemang och lärde oss mycket. Ambitionen och kravet vi ställde var att alltid försöka se till nationens bästa. Med stöd av Förvaltningsdirektionen blev vi mer aktiva med aktieportföljen. Den hade successivt byggts upp av årtiondens donationer av generösa landsmän och är idag en grund för de många stipendiefonder som finns i nationens ägo. Övervärdet på den skapade aktieportföljen blev så småningom en god grundplåt för senare års renoveringar i nationskvarteret.

Satsningen och ombyggnaden för "pubverksamheten" på 1970-talet var ett önskemål från de aktiva studenterna och har tjänat sitt syfte som samlingspunkt.

Utskänkningstillstånd och nationsobligatoriet har som bekant till och från diskuterats under de här 40 åren som jag har funnits i nationen. Ibland har det sett kritiskt ut och man har undrat om det skulle gå nationens väg, då både tillståndet och obligatoriet är en viktig del i nationens ekonomi för att nationen ska kunna erbjuda alla de slag av aktiviteter som finns för avkoppling och samvaro. För de studenter som inte var intresserade av nationalslivet bildades i mitten av 1960-talet Skånelandens Nation.

Ansvariga för "puben" har säkert fått nyttiga kunskaper på många områden att ta med sig senare i livet. Likaså är jag säker på att många övriga ämbetsmän förutom kamratskapet och en rolig tid på nationen har fått positiva minnesbilder av sin tid på nationen. I alla fall har det gett mig nyttiga erfarenheter och kontakter. Jag vill därför varmt rekommendera att Du som är student idag inte bör tveka att tacka ja om Du har möjlighet att bli vald till ett ämbete. Det ger så mycket.

## Vår till vår

av förste kurator Morgan Malm

Med fasa och bestörtning har det gått upp för mig att ett helt år gått sedan jag valdes till Förste kurator. Vart tog det vägen? När jag sätter mig ned för att ge mina betraktelser över det gångna året, inser jag dock hur mycket jag fått uppleva och att det finns anledningar nog att för framtiden pränta ned några av dessa hägkomster. Det var ett år som medförde ett flertal större och mindre förändringar för nationen och många minnesvärda ögonblick. Jag ger er här ett axplock av aktiviteter och händelser under året som gått, med start i mitten av våren 2004.

I mitten av april var det dags för Damsupé. Temat var recentiorsveckan. Erik Isman tog åter på sig rollen som den store organisatören, för vilken gång i ordningen vet nog bara han själv. Kvällens största succé var nationens eget pojkbands, med Daniel Prochéus, Olle Anderson och Magnus Paus i spetsen, som intog scenen under sittningen. Det blev en hysteri utan dess like, men de sluga organisatörerna hade naturligtvis insett dragningskraften hos halvknakna hunks, varför scenen var avspärrad med vakter och kravallstaket. Det hindrade dock inte internationella sekreteraren Ulrika Larsson från att ta sig upp på scenen och "stagediva".

Vid vårterminens andra landskap valdes undertecknad till Förste kurator och Carl von Schantz till Tredje kurator. Särskilt uppseendeväckande var den därpå föl-



Tredje kurator Carl von Schantz, andre kurator Jenny Lundkvist och förste kurator Morgan Malm.

jande presentationen av den nyvalde förste kuratorn, varvid avslöjades att denne under en tidig del av livet faktiskt inte alltid bar slips och kavaj. Det krävdes dock bildbevis för att övertyga de församlade.

I mitten av april åkte en delegation till Nylands nation. Två stipendiater, tre kuratorer samt herr och fru proinspektör roade sig kungligt i Helsingfors. Detta var det andra besöket i Helsingfors denna vår. I mars reste andre kurator och två stiependiater till Keskiuomalainen Osakunta för att uppmärksamma KSO:s jubileum. Några veckor senare var det dags att fira sista april. Tillställningen blev tredje kurator Olof Ehrenkronas stora triumf. Förutom att huset slog upp portarna, kunde nationen tack vare tredje kurators arbete i projektet sedan hösten, arrangera en stor utomhusgalopp med livebandet Midnight Express. Firandet blev en sådan





*Biskopen i Strängnäs, Jonas Jonsson installeras som hedersledamot.*

framgång, att nationen valt att fortsätta på den inslagna vägen 2005.

Dagen efter var det sedvanlig Majmiddag. Biskopen i Strängnäs stift, Jonas Jonsson, installerades som hederledamot och andre kurator Anton Sikström fegade sig ur uppdraget att hålla talet till hembygden, med den lama ursikten att han härstammar från Bygdeå i Västerboten. Förste kurator electus höll istället talet, och hade skrivit det i form av en antal limerickar med anknytning till hembygden. Efter middagen bar det av till Pollacksbacken. Stridyxan hade åter grävts upp och kottkriget återuppstod. En magnifik sexa tog vid så snart därefter, att ingen gavs tillfälle att nyktra till.

### Hembydsresa

Den 8 maj bar det av till Förste kurator Karin Stenstams hemort Eskilstuna på traditionell hembydsresa. Delegationen förevisades staden fotledes under ledning av lokalprofilen Carl Braunerhielm. Lunch intogs hos familjen Stenstam

innan besök avlades på Eskilstuna faktorumuseum. Eftermiddagskaffe serverades hos von Schantz varefter det glada gänget återvände till Uppsala och trädgårdssexan arrangerad av tredje kurator, som stött vid spisen hela dagen. I samband med hembydsresan, kontaktades nationen av Eskilstuna-Kuriren, som ville göra ett reportage om hembydsresan. De fick intid till det men gjorde istället en intervju med förste kurator veckan efter och nationen kunde glädja sig åt att en lokaltidning uppmärksammat vår nation.

Under senvåren knöts vänskapsband till Handelshögskolan i Stockholm Studentkår, som kontaktade nationen för att låta lära av Uppsala hur man festar med stil. Representanter för Handels besökte vårt sista-aprilfirande och majmiddagen, och nationsnämnden besökte deras Vårsits. Om Handelsstudenterna lärt något av våra traditioner är dock osäkert. Vår delegation kunde nämligen berätta om avbrutna tal och matkrig ...

Stil var dock ordet som bäst beskriver Vårbalen. Klubbmästare Helena Axelsson och Theresa Hellman hade rullat ur röda mattan och fanbärarna Viveca Sjöstedt och Petter Wallgren tog emot gästerna på nationens trappa. Nationen gästades av representanter från Burschenschaft



*Ett av de nya koncepten under sista april 2004 var en utomhusscen med livemusik.*

Arminia Marburg, Bekingska nationen i Lund och Nylands nation. Spexdirektörer Olle Andersson och Anders Toll hade en grandios final på sitt fenomenala spexår med en stumfil de själva producerat.

I slutet av maj återgäldade Burschenschaft Arminia gästfriheten. En delegation bestående av kuratorer och stipendiater bevista vännationen och stiftade bekantskap med så för norden abstrakta begrepp som Bierjunge och mensurfäkting; allt under berömvärd gästfrihet.

### Sommar

Nationens flaggskepp, eller i alla fall dess angöringplats – Bryggan – slog upp portarna, med brygganvärdarna Tomas Adolfsson, Helena Axelsson, Niklas Grönblad och Jan Silvergren vid rodret. Målen var högt satta, med bland annat en lunchservering, som tyvärr regnade bort, som så mycket annat, i den osedvanligt blöta sommaren. En av brygganvärdarna tvingades lämna uppdraget i förtid och de övriga tre fortsatte berömvärt på egen hand. Bryggans position bland Uppsalas uteserveringar demonstreras bäst i jämförelse med Stockholms nation, vars uteservering stod öde medan kön utanför S-Nerikes sträckte sig långt mot Arkadien.



*Kulturbärarna underhåller på ämbetsmannakongressen.*

Under sommaren avled hedersledamot Bengt-George Gilmark vid en ålder av 89 år. Vid begravningen i Örebro den 18 juni närvarade andre kurator, tredje kurator electus samt nationens fana.

Den 14 juli var det dags för de nyvalda Klubbmästarna Anders Toll och Charlotte Tarschys att visa vad de gick för under Revolutionsgasquen. Pro inspektor kunde i triumf infånga de överförfriskade bönderna och låsa in dem i jordkäll ... förlåt, Bastiljen skulle det vara. Klubbmästarna hade för aftonen krönt förste kurator och fru pro inspektor till kung och drottning. Hans majestät trivdes särskilt väl, men fann till sin förfäran att stämningen i festsalen svängde under kvällen. Strax innan taffeln skulle brytas, stormades plötsligt lokalen av kvällens personal, till tonerna av: "We're not gonna take it". Uppretade och beväpnade med allt från tandpetare till högprepar, slet man kronan av majestätet och släpade den ynkliga gestalten nedför trapporna och ut på gården. Sedan bönderna fritagits, förseddes han med en mask av järn och låstes in i deras ställe. Vad vi vet sitter han där ännu. Hans tvilling har dock setts på nationen vid ett flertal tillfällen sedan dess.

Närsom sommaren började lida mot sitt slut, blev det så dags för ämbetsmannakongress. Denna gång bar det av till Barnens Ö, där höstens ämbetsmän umgicks under lättsamma former en helg i slutet av augusti. Världen visade sig dock mindre än man trott, när det uppdagades att ett gäng ämbetsmän från Norrlands nation befann sig på ämbetsmannakongress nästgårds. Norrlänningarna häpnade över den mängd mat och dryck som S-Nerikingarna medfört och så småningom var det ett och annat halvdussin norrlänningar som

letade sig över till den överlägset trevligare samvaron bland S-Nerikingarna.

### Hösttermin

Redan den 12 augusti hade dock terminen smygstartat med att inskrivningen började. Recentiorsförmän Karolina Källberg drog ett större lass än någon hade kunnat begära, när hon fann sig ensam innehavare av ämbetet. Tillsammans med förste kurator utkämpade hon dessutom en ojämn kamp mot det nya registersystemet Melos (eller, som det snart dubbades av förste kurator: "Moriarty"), som Kuratorskonventet inköpt. När väl barnsjukdomarna botats och inskrivningen kommit i gång på allvar, fick Karolina dock hjälp av Linda Österberg, som fyllnadsvälades till Recentiorförmän, och tillsammans skrev de in hela 513 nya medlemmar.

Två recentiorsmottagningar hölls i sedvanlig ordning i början av september. Dessa präglades i hög grad av vad som började som ett bakslag, men snabbt vändes till en triumf. Det upptäcktes att en dubbelbokning ägt rum och att hela Universitetshuset var upptaget just de datum nationen annonserat att recentiorsmottagningarna skulle äga rum. Akademiintendent Per Ström och hans biträde Johan Sjöberg kom dock mirakulöst nationen till undsättning och ställde Gamla konsistorierummet med dess konstskatter till nationens förfogande. Sällan har nationens recentiorer fått en så pampig första inblick i universitetslivet.

Än bättre blev det på Recentiorsgasquen den 10 september. Jubelrecentior Lena Bolin höll tal och Klubbmästarna visade än en gång att de bemästrade situationen. Förste kurator möttes dock av blandande burop och applåder när han gratulerade

recentiorerna till deras val och talade om den fantastiska gemenskapen i Uppsala, särskilt i den akademiska sfären och bland nationerna på rätt sida ån, specifikt på St Larsgatan och mer precist nationerna med anknätningskrav, där traditionerna lever vidare i gemenskapen bland de aktiva medlemmarna. Han avslutade med att hylla den härliga gemenskapen i festsalen, särskilt i dess centrala del, bland närkingarna strax under nationsfanan, och särskildast dem som stod upp just då. En beklaglig utgång av festen var dock att en tjuv i samband med stängning krokade ned och smusslade ut en av de gustavianiska lampetterna i Salongen. Den har ännu inte återfunnits.

Dagen efter Recentiorsgasquen var det Kulturnatt i Uppsala och nationen visade upp sig för Uppsalaborna. I en upprepning av fjolårets succé, möttes Teatern och Spexet i teatersport i festsalen, något som drog stora folkskaror till nationen. Allmänheten bjöds också stilfull förplägnad i form av allehanda bakverk samt underhållning av Hornboskapen.

Under tidiga hösten drev två eldsjälur ett framgångsrikt projekt med sopplunch till en billig penning på nationen. Framgången visade sig dock så monumental, att arbetsbelastningen blev alltför betungande och lunchvärdarna såg sig tvungna att kasta in handduken. Nationsnämnden letade med ljus och lykta, men kunde tyvärr inte uppbringa några efterträdare.

På Landskap I den 21 september beviljades Förste kurator emerita Karin Stenstam samt tredje kurator Olof Ehrenkrona ansvarsfrihet och nationen beslöt att kalla Tom Pauli till hedersledamot. Tom har länge haft en ledande position inom

Hornboskapen och få personer på nationen kan sägas ha varit sitt kall troget under så lång tid och bidragit så mycket till nationen. Det är tveksamt om HB hade varit så bra som de faktiskt är utan Toms kärlek till HB. Utan Tom hade vi gått miste om alla år av osjälviskt engagemang och mycken god underhållning.

### Höstfest

Seniorföreningens höstfest gick som vanligt av stapeln i början av oktober. På eftermiddagen bjöds det på kaffe, punsch och tårta och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som gått. En förändring var dock att ordförande Anders Frigell beslutat att inte ställa upp till omval. Årsmötet valde Monica Landmark till hans efterträdare och tackade Anders för hans mångåriga engagemang. Före middagen bar det av till det nyinvigda Engelska Parken - Humanistiskt Centrum, där Per Ström arrangerat en privatguidning. Middagen blev dagens höjdpunkt och visade ungdomarna att med seniorerna på fest är det som med cykling: har man en gång fått in takten sitter den i.

Den mycket traditionsbundna tävlingen Slaget om Vättern gick detta år av stapeln på Västgöta nation, som hade äran att vinna föregående år. Tävlingen, i värtalig-



Tom Pauli installerades som hedersledamot under Gåsmiddagen.

het, sång och spex, vanns detta år av Östgöta nation, eftersom domarna var ense om att det var på tiden att ÖG fick arrangera tävlingen nästa år. Domarpanelen var dock ense om att S-Nerikes spex stod i en klass för sig.

Den 30 oktober var det dags för Herrmiddag. Damerna hade spunnit en helkväll på temat "Superhjältar" och herrarna tillbragte kvällen med att försöka bevisa det jakande svaret på vad man uppfattat som den världsomspännande frågan "Superhjältar?" Här skulle letas skatter, skjutas prick och fritas kidnappade offer från Osama Bin Ladins väld. Det var en fantastisk, välorganiserad och underhållande kväll, som dock gav herrarna komplex vid tanken på vad man nu var tvungna att överträffa under våren.

Desto solemnare blev det den 6 november under kransnedläggningen och firandet av Gustav II Adolf vid obelisk. Efter att firandet på senare år attraherat önskade element från yttersta högern, och starkt ifrågasatts i sanningsforumet Ergo, var det ett friserat framträdande Allmänna sången bjöd på, men lika stilfullt som alltid, och nationen var glad att kunna representera med kuratorer och fana.

På Gåsmiddagen den 13 november installerades Tom Pauli som hedersledamot vid nationen. Nationens gastronomiska fenomen, Jon Smedsaas, stod för förplägnaden och neddrog lovord från hela festalen. Det var en festmåltid att minnas.

Mot slutet av november begav sig en hugad trupp bestående av förste kurator, Olof Ehrenkrona, Theresa Hellman och Peter Bernhardsson, till Lund för att delta i Blekingska nationens höstblot. Ett vär-

defullt tillskott till en framtida sångbok uppmärksammades, när Lunds kuratorskollegiums presidium tillkännagav att de efter många månader äntligen var klara med kampsången för kårobligatoriets bevarande. På melodi "Tursisten klagan" framfördes med djupaste allvar i rösten "Raj raj raj raj raj Nationen / Raj raj raj raj raj raj AF / Raj raj raj raj raj raj Kåren / Raj raj raj Obligatoriet" och inte ett öga var torrt bland Södermanland-Nerikingarna.

Den 1 december var det så åter dags att försvara nationens färger vid snapsvisetävlingen St Lars sångfågel. Fem nationer ställde upp i tävlingen och segern kammades föga väntat hem av annars så kulturlösa Stockholms nation. Men så är väl spritkultur den enda kultus som främjas där... Några dagar senare arrangerade tredje kurator en Finlandkryssning för ämbetsmännen, som mådde gott av lite luftombyte. Av någon anledning fanns det dock de som tyckte att sjögången denna stilla kväll var i värsta laget och som däckade (oavsiktlig ordvits) redan strax efter middagen.

Bot och bättring blev det den 5 december när Nationskaplan, tillika nyblivna mamman till lilla Ester, Sigrig Sundmark, bjöd ämbetsmännen till "husförhör". Den som drog sig till minnes husförhöret i Katthult, och såg framför sig tillämpningen av inkvisatoriska metoder, lät sig dock missledas. Nationen bjöd på fika och ämbetsmännen fick en trevlig samvaro med prat om hur terminen varit, om förväntningar på sig själva och på andra i ämbetsmannarollen.

### Lucia

Den 12 december hölls pepparkakshus-

tävling. Det fåtal personer som tävlade beredde Förste kurator problem i hans roll som tävlande, enväldig domare och, enligt hans eget lag, självklar vinnare. Motståndslaget hade konstruerat ett utedass, komplett med ogräddad deg på vissa platser för att markera att dasset nyligen använts till det dass vanligtvis skapas för. Så småningom bortsåg förste kurator för en gångs skull från konventionen och bar i triumf det segrande bidraget – Backmanska villan – till inspektorsparet, som morgonpigga som alltid tog emot i Skyrtanum och bjöd på kaffe och lussebullar.

Till Luciagasquen var nationshuset putsat och dekorerat. Andre kurator Anton Sikström avtackades och hans efterträdare, Jenny Lundkvist, en frisk fläkt från Skellefteå, installerades. Redan dagen efter Luciagasquen slog Arne Weises julrestaurang upp portarna. Världarna Peter Sundblad och Julian Firpo, med benäget bistånd av Niklas Grönblad, stod för arrangemangen, med traditionell



Helena Axelsson har för ett ögonblick bytt skepnad till Elvis Presley.

julbord i festsalen och pyntat nationshus. Den 17 december avslutades terminen för ämbetsmännen med julavslutning tillsammans med Stockholms nation i Helga Trefaldighets kyrka. Nationskaplan Sigrig Sundmark ledde den stämmingsfulla andakten tillsammans med sin kollega på Stockholms, och S-Nerikes stod för såväl kantor som musikunderhållning från Hornboskapen samt korister.

Under julhelgen lärde vi oss ett nytt ord – Tsunami – när flodvågen välldes in över länderna kring Indiska oceanen. Efter några veckor av oro, kunde vi dock konstatera att nationen inte var allvarligt drabbad och att Uppsalas nationer överlag föreföll förskonade. Under en danskväll tidigt på terminen valde dock pubpersonalen att skänka all drinks, och vakterna halva sina löner, till hjälp för de nödställda i tsunamihärjade områden. Några veckor senare tog nationsnämndens ledamöter för en kväll över samtliga arbetspass i puben och skänkte löner och drinks till hjälpprojekt i Sri Lanka.

### Åter vårtermin

Stärkta och utvilade efter julhelgen, återvände medlemmarna till nationen. Redan den 12 januari började inskrivningen och recentiorerna fick ett varmt mottagande av Recentiorförmän Karolina Källberg och Isabella Hjalmarsson-Vertovec. Efter höstens fina mottagande i Universitetshuset, kunde akadamiintendenturen åter ställa Gamla konsistorierummet till nationens förfogande, något som glädde oss särskilt. Hittills under våren har nationen skrivit in 265 recentiorer.

Ämbetsmannakongressen denna termin blev något utöver det vanliga. Ett trettio-tal S-Nerikingar återvände till nu

snötäckta Barnens Ö. Kylan utomhus och värmen inomhus ledde till en på alla sätt intim samvaro, full med glada lekar och galna upptåg. Lördagens bankett med tema Las Vegas och priset för bästa kostym togs hem av en oigenkännlig Helena Axelsson som Elvis Presley, i vit kroppstrumptajt dräkt med paljetter, skäggsstubbe och svart peruk. För näst bäst imitation stod Programvärd Erik Skog, som under kulturbärarnas spex uppträdde som undertecknad. Han hade tagit fasta på förste kurators försäkran att strumphållare är guds gåva till klädsnobben och gjort en räd bland fröken andre kurators underkläder för att hitta rätt kostymering. Att han dock, till skillnad från förste kurator, inte bar byxor, förhöjde bara upplevelsen.

Till recentiorsgasquen den 12 februari hade Klubbmästare Andreas Nork och Caroline Agholme att hålla styr på de festsugna recentiorerna. Jubelrecentior Richard Berg höll såväl tal som låda, i det att han dessutom spelade huvudrollen i recentiorsspeket.

### SN-ambassadör

På landskap I beslutade landskapet att kalla akadamiintendent Per Ström till hedersledamot. Per är en av de främsta S-Nerikesambassadörerna i universitetsvärlden. Han har aldrig släppt taget om nationen, och trots att han arbetar för universitetet är han fortfarande i själ och hjärta S-Neriking, något han också är mycket tydlig med. Hans varma känslor för hembygden och nationen manifesteras inte minst i hans deltagande vid nationens högtidliga tillfällen. Per är alltid den förste att saluera sin nations fana och är alltid beredd att ställa upp för nationen. Han mottog beskedet om upphöjelsen med samma blygsamhet, ödmjukhet och

glädje som gör det ett nöje att få kalla honom till installation på vårbalen den 21 maj.

I februari kunde nationshuset husera orkesterfestivalen BRUNK, som blev en sådan framgång att nationsnämnden några veckor senare beslutade att upplåta lokaler för den betydligt större festivalen STORK, som återuppstår under våren 2006.

Några dagar senare valde Nationsfullmäktige Erik Isman, Annika Neckman, Johan Peiris och Jimmy Olofsson till ferierestaurangvärdar sommaren 2005 och förberedelserna sattes omedelbart igång. Om bara hälften av deras planer går igenom, kommer Bryggan 2005 att bli en framgång utan dess like. Viss skjuts på vägen mot framgång kommer de dock sannolikt att få av, Smålands och Västmanlands-Dala nation, som båda beslutat att lägga ned sina ferierestauranger.

Den 12 mars var det dags för Gyllenhielmsgasque. Erik Isman emottog utmärkelsen Årets S-Neriking som tack för hans långa engagemang för nationens Damsupé. Temat för gasquen var Solens rike. Var "Solens rike" egentligen är, rådde det dock delade meningar om. Klubbmästarna hade dekorerat festsalen i kinesisk stil. Sånganföraren kom utklädd till arab (!) och hävdade hela kvällen att han minsann hört att teamat var typ orientflummigt. Kören hade dock en poäng i att Japans flagga har en stor sol mitt på, och att japanerna därför torde vara mest berättigade att använda smeknamnet. Spexdirektörerna höll med och framförde ett bejublat spex på temat sumobrottnings och viktfixering.

Spexdirektörerna Ulrika Larsson och Sis-

sela Bergman var särskilt aktiva under våren. Förutom alla gasquespex de anordnat och framfört till gästernas stora nöje, var de dessutom, som regissör och skådespelare, högst delaktiga i Stockholms nations marsspex "Tusen och en natt", som för övrigt hade minst lika många S-Nerikingar som stockholmare i rollistan. Slutligen har de dessutom tagit på sig att anordna ett timplängt spex – "Förenade nationerna" – till jubileumsbalen, att framföras vid fem tillfällen den 4 och 5 maj.

### Nya kuratorer

På landskap II den 4 april valdes Charlotte Tarschys till förste kurator och Miia Vuolama till tredje kurator för nästkommande läsår. Charlotte Tarschys kommer att fortsätta att berätta om den senare halvan av våren 2005 i nästa Majhälsning. Innan dess vill jag dock nämna några av de viktigare beslut som fattades under året, samt uppmärksamma några ämbetsmän.

Landskapet har under det gångna året genomfört en stor revision av stadgan, så att den omstrukturerats från grunden. Klubbverket är särskilt föränderligt och det fanns ett behov av att göra de delarna av stadgan mer lättarbetade. En stor del av kapitlet avseende klubbverket har därför lyfts ur stadgan och placeras i reglementen och arbetsordningar. Reglementen kan ändras av ett landskapsbeslut och arbetsordningar av Nationsnämnden.

Det gångna året var de stora flyttarnas år. Under sommaren flyttade Intendentkontoret till Backmanska villan och nationens två delar samlades sålunda i ett och samma kvarter. I Triangeln började dock omflyttningen av studenter för att underlätta renoveringen av bostadskvarteret,

som inleddes efter jul. Intendent Håkan Gauffin hade visserligen fått en efterträdare i Peter Forsgren, men anförtröddes ändå planeringen och koordineringen av renoveringen, som beräknas bli färdig under våren 2006.

Senare under året beslutade Nationsnämnden att flytta Fredagmiddagen till lördagar för att inte konkurrera med det under våren nystartade jazzkonceptet i festsalen. Ytterligare en flytt genomfördes när T-träffen flyttades till torsdagar. Flytten har lett till välbesökta och uppskattade T-träffar under hösten såväl som våren. Programsekreterarna Karolina Löf (hösten) och Johan Rutgersson (våren) har varit särskilt framgångsrika i jakten på talare. Under hösten gästades nationen av bland andra sexologen Olle Waller, filmkritikern Nils-Petter Sundgren, moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt och ambassadören, tillika hedersledamoten, Hans Corell. Under våren har nationens hittills besökts av UD-veteranen Sverker Åström, chefredaktör Viggo Cavling, krögaren, tillika hedersledamoten, Carl-Jan Granqvist samt advokaten och riksdagsledamoten Peter Althin.

### Nyrenoverat bibliotek

Under hösten kunde bibliotekarie Peter Bernhardsson, tack vare benäget pekuniärt bistånd från Stiftelsen Ivan Svenssons minne och Förvaltningsdirektionen, triumferande slutföra den sista fjärdedelen av bibliotekets renovering och nationen kan således stolt uppvisa ett av de finaste nationsbiblioteken i Uppsala. Under våren lät Intendenten dessutom utföra ett flertal måleriarbeten i nationshuset så att även det nu är fint inför jubileumsbalen i maj.

Nationsnämnden beslutade under hösten

att göra nationen helt rökfri från och med våren. Med beslutet har nämnden haft personalens hälsa i åtanke, men också ämnat förbereda nationen för det riksdagsbeslut om helt rökfria restaurangmiljöer, som träder i kraft den 5 juli. Projekt har framgångsrikt kunnat genomföras och har rönt stor uppskattning bland såväl gäster som personal.

Nationsnämnden har också arbetat fram ett förslag till förändring av nationens revisionsförfarande. Hittills har revisorerna granskat kuratorerna, som följaktligen fått stå till svars för Nationsnämndens beslut. Det nya revisionsförfarandet, som beräknas träda i kraft från och med hösten, innebär att revisorerna härnäst kommer att granska hela Nationsnämnden. Detta ställer naturligtvis högre krav på Nationsnämnden och kommer, förhoppningsvis, i framtiden att leda till en än mer ansvarstagande styrelse.

### Slutligen

I skrivande stund är det mindre än två veckor kvar till jubileumsbalen och två personer, som ägnat en stor del av det gångna året åt balen, är våra jubileumsgeneraler Andreas Nork och Björn Luvö. Balbiljetterna är nu slutsålda, fracken skickad på välbehövlig kemtvätt, och vi ser fram mot en hejdundrande fest den 5 maj. Tillsammans med alla ämbetsmän har Björn och Andreas bidragit till att även detta år blivit fantastiskt och att mitt arbete blivit det mest fantastiska en person kan ha. Grattis därför till min efterträdare, Lotta, och jag tar av mig deerstalkern inför alla ämbetsmän. Ni är underbara.

Uppsala den 22 april 2005

Dixi

## Nationens ekonomi år 2004

av andre kurator Anton Sikström

Det gamla talesättet "tiden går fort när man har roligt" är verkligen något som kan appliceras på det gångna året. Tiden har gått otroligt snabbt och jag är mycket tacksam över de fantastiska stunder jag fått möjlighet att uppleva under mitt kuratorsår.

Året började med de sista veckorna på Arne Weises Julrestaurang som återigen visat sig vara ett vinnande koncept. Förutom en mycket mysig julpub och trevlig atmosfär bidrog julrestaurangen med ett tillskott till nationens ekonomi med ca 115 tkr. Det är en nedgång jämfört med de två senaste åren, men bra resultat om man jämför med år ännu längre tillbaka i tiden.

Till sista april gjorde nationen en riktig storsatsning som inte hade varit möjlig utan tredje kurator em. Olof Ehrenkronas stora engagemang och arbetsinsats. En stor del av nationens trädgård spärrades av med staket och en scen byggdes upp framför entrén där liveband spelade under champagnegaloppen. Succén var ett faktum och när nationen slog upp portarna kl 15 sträckte sig de två köerna från korsningen S:t Larsgatan och S:t Johannesgatan ner till Brundisium och på andra sidan huset från Brundisium ända upp till Stavenowska huset. Under de tre timmar champagnegaloppen höll öppet såldes det över 1200 (!) flaskor champagne. Försäljningen hade kunnat vara ännu större om det inte varit för att hela lagret



var helt tomt redan strax efter kl 17. Även om vi hade stora förväntningar på denna dag hade vi inte kunnat förutse vilken enorm framgång detta skulle bli både vad gäller besökarantal och ekonomiskt utfall.

Under sommaren höll Bryggan öppet som vanligt. Trots flera nystartade konkurrenter vidhöll Bryggan sin position som Uppsalas populäraste sommarklubb. Vädrets gudar var tyvärr inte med oss och det var få dagar under sommaren som det inte regnade. Detta gjorde att Bryggans vinst minskade från 760 tkr 2003 till ca 500 tkr 2004. Ferierestaurangerna fortsätter dock att vara en mycket viktig del i nationens ekonomi.

Nationens restaurangverksamhet under terminerna har märkt en viss nedgång i besökantalet. Detta är dock inte något speciellt för Södermanlands-Nerikes na-

tion, utan de flesta av Uppsalas nationer har märkt en nedgång. De allt färre besökarna och det minskade bidraget från ferierestaurangerna gör tyvärr att nationen för 2004 inte kan uppvisa svarta siffror.

Glädjande är dock att de kulturella delarna av nationens verksamhet lever och frodas och att vi har haft möjlighet att göra en del investeringar i huset och dess inventarier. Vi har bland annat renoverat en del av den värdefulla konst som hänger i huset och numera är alla porträtt inglasade för att skydda dem mot slitage. Det har också köpts in specialtillverkade överdrag till möblerna i Gustavianska salongen för att skydda möblerna från solljus och annat slitage. För några år sedan köptes det in nya vackra stolar till festsalen och under 2004 gick tillverkaren av dessa stolar i konkurs. Detta gjorde att nationen fick möjlighet att komplettera de nuvarande stolarna med ca 60 st till ett fördelaktigt pris.

Redan under 2003 påbörjades en större renovering av nationsbiblioteket av dåvarande bibliotekarie Morgan Malm. Detta stora projekt avslutades under sommaren 2004 av Peter Bernhardsson och vi kan nu stoltsera med Uppsalas finaste nationsbibliotek. Renoveringen av biblioteket är mycket uppskattad av våra medlemmar och biblioteket är i princip dagligen fullsatt. Morgan och Peter ska båda ha ett stort tack att de kämpat med att skruva ihop bord och hänga gardiner helt ideellt. I sammanhanget får inte heller Charlotte Ambjörn glömmas bort som också varit en viktig del i det hela.

Hösten 2003 röstade landskapet för en höjning av nationsavgiften med 20 kr per termin som oavkortat ska gå till en

renoveringsfond avsedd för större renoveringar av nationshuset. Denna höjning har enbart i år bidragit med ca 120 tkr till denna fond. Förhoppningsvis kommer denna fond att bidra till nationshusets bevarande lång tid framöver.

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med en övergripande bedömning av nationens ekonomi. Trots ett visst tapp i omsättning och resultat har vi återigen visat att vi erbjuder en verksamhet som uppskattas av våra medlemmar och andra gäster. Det är för tidigt att säga om nedgången är en ihållande trend eller om det beror på tillfälliga omständigheter. Jag är personligen positiv inför framtiden och anser att verksamheten i stort är sund. Dock finns det ett antal orosmoln på den ljusa himlen. Under 2004 seglade frågan om kårobligatoriet upp än en gång. Med en härfin marginal röstades förslaget om ett slopande av obligatoriet ned. Uppsalas nationer åtnjuter vissa skatteförmåner som är kopplade till detta obligatorium, framför allt behöver vi inte betala fastighetsskatt för nationshuset. Skulle vi behöva bli skyldiga att betala fastighetsskatt skulle det vara ett mycket hårt slag mot vår redan ansträngda ekonomi. I dagsläget finns inte de marginaler som krävs för att kunna betala den höga skatt vårt vackra nationshus skulle innebära. Förhoppningsvis kommer det att vara lugnt på kårobligatoriefrenten ett tag, men denna fråga brukar komma upp på dagordningen med några års mellanrum och risken finns att vi inte har lika mycket tur nästa gång.

Tack alla kuratorskollegor, ämbetsmän och landsmän, nationens sekreterare Anneli Rönnqvist och all övrig fast personal för ett underbart år!

Anton



## *In memoriam*

*Bengt Georg Gilmark - av Tom Pauli*

Bengt-Georg Gilmark avled den 28 maj 2004 på Universitetssjukhuset i Örebro på grund av hjärtsvikt, en direkt följd av den ohälsa som följt honom under de senaste åren. Denna ohälsa kunde dock inte bryta ner hans allmänt omvittnade och fenomenala ungdomlighet, vitalitet och livsvilja. Även om man på senare tid ibland kunde märka en viss rent fysisk trötthet, så förblev emellertid hans andliga spänst helt intakt ända in i slutet.

Bengt-Georg föddes 1915 i Örebro som enda barn till direktören Bengt Gilmark och hans maka Emma, född Hasselgård. Bengt Gilmark hade bl.a. grundat AB Omnibus i Örebro, vars VD han också var. Bengt-Georg tillbringade sin skoltid vid Karolinska Läroverket och tog där studentexamen 1934. Efter ett år på handelsgymnasium och ytterligare ett år som anställd vid faderns företag bar det av till Uppsala och Södermanlands-Nerikes nation för juridikstudier. Som gitarrist kom Bengt-Georg mycket snart in i nationens musikliv och spelade i ett band, som leddes av Ulf Peder Olrog. I bandet spelade också bl. a. trumslagaren Putte Hagen och den sedemera världsberömda klarinettisten Åke Hasselgård.

Medlem av Hornboskapen blev Bengt-Georg i april 1938, och där stannade han fram till 1942, då han blev färdig med sin jur.kand.-examen och begav sig till Lycksele för tingsmeritering. Därefter bosatte han sig i Stockholm och arbetade i tur och ordning vid Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen och Landsfogdeorganisationen. År 1957 flyttade han tillbaka till Uppsala i samband med att han blev utnämnd till biträdande stadsfiskal där. Till chefsåklagare avancerade



*Bengt-Georg under sista april-festligheterna 1998.*

han 1965, och i den befattningen kvarstod han fram till pensioneringen 1980. Han var under många år en mycket uppskattad och kunnig medlem av Södermanlands-Nerikes nations förvaltningsdirektion. Från 1971 till 1998 var han ledamot av föreningen Hornboskapens Vänner:s styrelse. År 1973 blev han Hedersledamot av nationen.

Efter 24 års uppehåll återvände Bengt-Georg 1966 till Hornboskapen. Han var då 51 år gammal, dubbelt så gammal som alla vi andra i HB. Trots detta smälte han utan några som helst svårigheter genast in i sammanhanget, och vi andra uppfattade honom på samma gång både som jämnårig kamrat och som en fadersgestalt, som man kunde vända sig till med sina personliga problem.

Han trakterade från början ventilbasun, men sedan han i slutet av 70-talet drabbats av näthinneelösnings och av läkare förbjöds att spela blåsinstrument gick han över till lyra. År 1998 flyttade han tillbaka till Örebro, där han hade sin livsledsagerska sedan några år tillbaka, Siv Tönnies, och de bildade ett nytt hem i stadsdelen Wadköping. Bengt-Georgs tid som aktiv i HB, i två omgångar, blev alltså sammanlagt 36 år.

Med det faktum att Bengt-Georg alltid smälte in så perfekt inte bara bland ungdomar utan bland alla slags människor närmar vi oss en av hemligheterna med hans unika personlighet. I denna personlighet var ett mycket starkt människointresse i kombination med empati, människokärlek och en enastående förmåga att bedöma människor de mest framträdande dragen. Men detta gjorde också att han i flera avseenden måste sägas ha varit en ganska okonventionell åklagare, och han har vid några tillfällen kallats "åklagaren som är bovarnas vän". Vad det egentligen var fråga om var att han ansåg, att man måste upprätthålla en distinktion mellan den åtalades handlingar och hans/hennes individualitet. Det gällde då att inför rätten endast ge en saklig beskrivning av vad den åtalade gjort sig skyldig till och sedan se till att han/hon fick en juste och rättvis rättegång; framför allt fick man inte sparka på någon som redan ligger. Därför fick också många av dem han åtalat ett stort förtroende för honom, och jag vet att han i många fall behöll kontakten med dem och försökte hjälpa dem tillrätta på olika sätt. Bengt-Georg satte själv denna inställning i samband med sin kristna övertygelse: han betecknade sig som "en varmt troende och kämpande kristen".

Mitt eget första möte med Bengt-Georg ägde rum i januari 1959 i – just det – Uppsala tingsrätt. Tillsammans med fyra andra värnpliktiga från S1 stod jag åtalad för att olovligt ha avvikit från mitt kompani. Då hade ingen av oss kunnat ana att han om några år skulle komma tillbaka till HB och bli en av

mina allra närmaste vänner. Hur som helst så slapp jag undan med böter, medan mina olycksbröder fick krypa in i arresten.

Han kunde ibland också göra okonventionella uttalanden... - Han var en hängiven beundrare av Louis Armstrong och Duke Ellington och deras musik, men ansåg dessutom att dessa två afro-amerikanska giganter tillhörde de främsta företrädarna för 1900-talets kristenhet.

Det var påfallande hur Bengt-Georg genom sina personliga egenskaper på det ena eller andra sättet blev starkt framträdande i alla sammanhang där han förekom.

Han var en utpräglad föreningsmänniska. Här kan bara tagas upp en bråkdel av alla de föreningar han var verksam i. Såväl i Teddy Brunius-sällskapet som i Käbo-Berga Villaförening var han en tid ordförande. Han var också medlem i Lions Club, SHT, Sällskapet Jultomtarne i Uppsala, Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Vad de två sistnämnda beträffar så är kanske hans starka naturintresse och hans gedigna ornitologiska och botaniska kunskaper mindre kända för läsarna av dessa rader. Slutligen skall hans starka engagemang i Frimurareorden nämnas. Han krönte sin frimureriska bana genom att bli förste deputerad mästare i S:t Johanneslogen Stenbocken i Uppsala.

De sista dagarna på sjukhuset tillbringade han i kretsen av sonen Håkan och dottern Ylva med familjer samt livsledsagerskan Siv. Hans andliga spänst och livsvilja blev som nämnts i början intakta ända in i slutet. Dagen innan han avled sade han till de närvarande att han ville skåla med dem i champagne. Sådan skaffades fram, och sedan man skålat tog han upp O gamla klang och jubeltid. Därefter bestämde han att skulle framföras på hans begravning. Så somnade han och återfick aldrig helt medvetandet.

"O gamla klang och jubeltid, ditt minne skall förbliva..." - Ja, verkligen! Bengt-Georg Gilmarks minne skall sannerligen förbliva.

Tom Pauli

# Nya medlemmar i Seniorföreningen sedan förra Majhälsningen

## Ständiga medlemmar

Fil.stud. Morgan Malm c/o Knutsson S:t. Göransgatan 31 C 753 12 UPPSALA	Leg.läk. Daniel Millbourn Bankgatan 7 852 31 SUNDSVALL	Arkeolog Helena Hulth Jälla, Oxkällan 755 94 UPPSALA
Fil.stud. Carl von Schantz S:t. Olofsgatan 14 753 26 UPPSALA	Priit Levol Östra Ågatan 11 753 22 UPPSALA	Fil.mag. Jenny Lundkvist c/o Bergsten, S:t. Larsgatan 6 B 753 11 UPPSALA
Fil.mag. Charlotte Tarschys S:t. Larsgatan 6 B 753 11 UPPSALA	Håkan Olofsson Tantogatan 31 118 42 STOCKHOLM	Fil.stud. Andreas Nork Flogstavägen 65 C 752 72 UPPSALA
Jur.stud. Anders Toll Hildur Örtelingsgatan 1 B 752 31 UPPSALA	Birgitta Delblanc Västra Kennelvägen 36 A 237 35 BJÄRRED	Jur.stud. Caroline Agholme Geijersgatan 1 752 26 UPPSALA
Per Ström Bruksvägen 12 752 41 UPPSALA	Fredrik Delblanc Västra Kennelvägen 36 A 237 35 BJÄRRED	Redaktör Eva Skarp Frodegatan 5 J 753 26 UPPSALA

## Årsbetalande medlemmar

Jur.kand. Gustaf Delin Uppsalavägen 25 193 34 SIGTUNA	Leg. Psykolog Lena Söderquist Storgatan 50 461 30 TROLLHÄTTAN	Metta Fegraeus Vasagatan 3 A 753 13 UPPSALA
VD Magnus Rehn Furusångsvägen 17 167 67 BROMMA	Christina Liedgren Stormyrsvägen 25 187 42 TÄBY	

## Ändring från årsbetalande till ständig medlem

Jur.kand. Gunnar Ekman Götgatan 1 753 15 UPPSALA	Adv. Birgitta Ekman-Sparman Götgatan 1 753 15 UPPSALA
--	---

## Avlidna sedan föregående Majhälsning

Som vanligt vill redaktionen göra reservationer för felaktigheter i denna spalt. Om du skulle se att någon förbisetts, kontakta då vänligen nationens sekreterare så kommer en korrigering i nästa Majhälsning.

Död	Inskriften	Född
24/6 2002	Sven Dahlgren	1942 Em. kyrkoherde 27/3 1917
20/11 2003	Ingrid Lindberg	1936 F.d. byrådirektör 27/9 1917
17/5 2004	Brita-Stina Bergström	1933 5/9 1913
28/5 2004	Bengt-Georg Gilmark	1936 F.d. Chefsåklagare 23/9 1915

# Ämbetsförteckning Södermanlands-Nerikes Nation hösten 2004 och våren 2005

Ämbete	Titel	Förnamn	Efternamn	Period
Inspektor	vice Rektor	Leif	Lewin	
Proinspektor	Professor	Lennart	Persson	
Skattmästare	Fil. kand.	Martin	Fors	
Bitr. Skattmästare	Fil. kand.	Stefan	Jansson	
Förste kurator	Fil. stud.	Morgan	Malm	
Andre kurator	Stud.	Anton	Sikström	HT 04
Andre kurator	Fil. mag.	Jenny	Lundkvist	VT 05
Tredje kurator	Fil. stud.	Carl	von Schantz	
1e fanbärare.	Stud.	Viveca	Sjöstedt	HT 04
	Stud.	Stefan	Poon	VT 05
2e fanbärare	Stud.	Susanne	Ek	HT 04
	Stud.	Rickard	Hellman	VT 05
Antikvarie	Stud.	Peter	Bernhardsson	
Arkivarie	Stud.	Petter	Wallgren	
Barmästare	Stud.	Peter	Sundblad	HT 04
Barmästare	Stud.	Kristoffer	Falknäs	VT 05
Besvärskott	Inspektor			
	Nationsjurist	Anders	Frigell	
	Jur. stud.	Gustaf	Lind	
Bibliotekarie	Stud.	Peter	Bernhardsson	
Biblioteksämnden	Bibliotekarien			
	Andre kurator			
	Arkivarierna			
	Stud.	Tomas	Adolfsson	
	Stud.	Charlotte	Ambjörn	
	Stud.	Carl	Ehrenkrona	
	Stud.	Kristoffer	Nordman	
	Stud.	Josephine	Carlson	
	Stud.	Helena	Axelsson-Luvö	
	Stud.	Daniel	Gustafsson	
	Stud.	Oskar	Lundén	
	Stud.	Eva	Ericsson	
Datorförman	Stud.	Jesper	Råback	HT 04
	Stud.	Peter	Sundblad	VT 05
Filmförman	Stud.	Farid S.	Tagizade	HT 04
Filmförman	Stud.	Erik	Fredriksson	VT 05
Förvaltningsdirektion	Skattmästaren			
	Förste kurator			
	Andre kurator			
	Tredje kurator			
	Fil. kand.	Agneta	Björnsjö	
	Advokat	Jonas	Westerberg	
	Redovisningschef	Bo	Lindquist	
	Fil. kand.	Jan	Gustavsson	
	Direktör	Göran	Ågerup	

	Jur. kand.	Stefan	Ränk	HT 04
	Fil. kand.	Karin	Back	VT 05
Helgkaffevärd	Stud.	Alma	Jula	HT 04
	Stud.	Isabella	Hjalmarson-Vertovec	HT 04
	Stud.	Linus	Börjesson	HT 04
	Stud.	Sarah	Wall	HT 04
	Stud.	Karl	Ahlund	VT 05
	Stud.	Mona	Landh	VT 05
	Stud.	Samantha	Morgenstern	VT 05
	Stud.	Martin	Sandström	VT 05
Hovmästare	Stud.	Caroline	Agholme	HT 04
	Stud.	Andreas	Nork	HT 04
	Stud.	Miia	Vuoloma	HT 04
	Stud.	Alma	Jula	VT 05
	Stud.	Isabella	Hjalmarson-Vertovec	VT 05
	Stud.	Bodil	Rundberg	VT 05
Idrottsförman	Stud.	Linnéa	Hassis	HT 04
	Stud.	Carl	Strand	VT 05
Internationell sekr.	Stud.	Rebecca	Löthman	
	Stud.	Elin	Paues	HT 04
	Stud.	Anna	Mirsch	VT 05
Klubbmästare	Fil. Mag.	Charlotte	Tarschys	HT 04
	Jur. stud.	Anders	Toll	HT 04
	Jur. stud.	Caroline	Agholme	VT 05
	Fil. stud.	Andreas	Nork	VT 05
Krönikör	Stud.	David	Ståhlberg	HT 04
	Stud.	Linnéa	Hassis	VT 05
Kårmarskalk	Stud.	Petter	Wallgren	HT 04
	Stud.	Viveca	Sjöstedt	VT 05
Köksmästare tf.	Stud.	Johanna	Andersson	HT 04
Kördirektör	Stud.	Emma	Nilsson	
Kördiregent	Stud.	Jakob	Risberg	
Körens festmarskalk	Stud.	Ida	Andersson	
Landskapsordförande	Stud.	Emma	Syrén	
Musikanförare	Stud.	Andreas	Svahn	
Nationsfotograf	Stud.	Magnus	Paues	HT 04
	Stud.	Jagoda	Marusic	VT 05
Nationsvideograf	Stud.	Erik	Fredriksson	HT 04
	Stud.	Farid S.	Tagizade	VT 05
Nationsfullmäktige	Inspektor			
	Proinspektor			
	Skattmästaren			
	Förste kurator			
	Andre kurator			
	Tredje kurator			
	Programvärdar			
	Programsekr.			
	Klubbverket			
	Nationsnämnden			
Nationskaplan	Teol. kand.	Sigrid	Sundmark	
Nationskaplan	Teol. kand.	Elisabeth	Lundin	HT 04

Nationsnämnden	Förste kurator			
	Andre kurator			
	Tredje kurator			
	Stud.	Alejandro	Firpo	
	Stud.	Karolina	Löf	
	Stud.	Theresa	Hellman	
	Stud.	Tomas	Adolfsson	
	Stud.	Johan	Peiris	
	Stud.	Charlotte	Ambjörn	
	Stud.	Linnéa	Hassis	
	Stud.	Jimmie	Olofsson	HT 04
	Stud.	Andreas	Lenander	VT 05
Nationsnämnden sup	Stud.	Helena	Axelsson-Luvö	
	Fil.mag.	Charlotte	Tarschys	
Nämndsekreterare	Stud.	Daniel	Gustafsson	HT 04
	Stud.	Josephine	Carlson	VT 05
Närradioförman	Stud.	Sarah	Ehrenborg	HT 04
	Stud.	Isabella	Hjalmarson-Vertovec	HT 04
	Stud.	Simon	Beyer	VT 05
	Stud.	Fredrik	Hanefalk	VT 05
	Stud.	Edin	Smajic	HT 04
	Stud.	Per	Rundblom	
	Stud.	Eleonora	Cattana	VT 05
Programsekr.	Stud.	Karolina	Löf	HT 04
	Stud.	Johan	Rutgersson	VT 05
Programvärd	Stud.	Fanny	Tham	HT 04
	Stud.	Simon	Beyer	HT 04
	Stud.	Erik	Skog	VT 05
	Stud.	Olle	Burvall	VT 05
Recentiorsförman	Stud.	Karolina	Källberg	
	Stud.	Linda	Österberg	HT 04
	Stud.	Isabella	Hjalmarson-Vertovec	VT 05
Redaktör	Stud.	Anna	Obminska	
	Stud.	Sara	Pankowski	HT 04
	Stud.	Mats	Hellström	VT 05
Restaurangchef	Stud.	Patrick	Johansson	HT 04
	Stud.	Miia	Vuoloma	VT 05
Seniorförening Ordf.	Jur.kand.	Monica	Landmark	
Spexdirektör	Stud.	Ulrika	Larsson	
	Stud.	Sissela	Bergman	
Stadgeutskottet	Stud.	Kristoffer	Nordman	HT 04
	Stud.	Per	Westermarck	VT 05
	Stud.	Karin	Stenstam	
	Stud.	Lars	Nautrup	
Stipendienämnden	Förste kurator			
	Stipendiesekr.			
	Stud.	Björn	Luvö	
	Stud.	Magnus	Sarland	
	Stud.	Helena	Axelsson-Luvö	
	Stud.	Josephine	Carlson	
	Stud.	Caroline	Agholme	



	Stud.	Carolina	Källberg	
	Stud.	Patrick	Johansson	
	Stud.	Jenny	Lundkvist	HT 04
	Stud.	Pia	Stefenson	VT 05
Stipendiesekreterare	Stud.	Andreas	Nork	
Sånganförare	Stud.	Olle	Andersson	HT 04
	Stud.	Joacim	Sundell	VT 05
Teaterdirektör	Stud.	Lisa	Swedén	
Torsdagsvärd	Stud.	Marielle	Boström	HT 04
	Stud.	Sofia	Briheim	HT 04
	Stud.	Oskar	Lundén	HT 04
	Stud.	Lotta	Segerström	HT 04
	Stud.	Henrik	Storm Dyrssen	VT 05
	Stud.	Mikael	Grape	VT 05
	Stud.	Ameli	Frenne	VT 05
	Stud.	Gustav	Larsson	VT 05
Valutskottet	Förste kurator			
	Stud.	Lisa	Widén	
	Stud.	Karolina	Löf	
	Stud.	Lina	Karlsson	
	Stud.	Rebecca	Löthman	
	Stud.	Patrick	Johansson	
	Stud.	Josephine	Carlson	
	Stud.	Charlotte	Ambjörn	
	Stud.	Marielle	Boström	
	Stud.	Björn	Luvö	
	Stud.	Daniel	Gustafsson	HT 04
	Stud.	Theresa	Hellman	HT 04
	Stud.	Caroline	Agholme	HT 04
	Stud.	Helena	Axelsson-Luvö	VT 05
	Stud.	Linus	Börjesson	VT 05
	Stud.	Joacim	Sundell	VT 05

## Nationsföreningar

### IF Trikadien

Ordförande: Calle Strand

### HB:s Vänner

Ordförande: Olle Nordberg

Sekreterare: Henrik Ågren

### Vännerna från Nyköping

Ordförande: Caroline Agholme

Södertälje förening, Telge Tokar

Ordförande: -

### Vännerna från V Sörmland

Ordförande: -

Vi från Stan

Ordförande: -

### Strängnäsöreningen

Ordförande: Johan Rutgersson

### Kamraterna från Örebro:

Ordförande: Anders Johansson

Torshälla Eskilstuna Kamratförening:

Ordförande: Anders Toll

Sällskapet Dirty South Sorunda

Ordförande: Thomas Neidenmark

HB:s Anförare: Mikaela Backlund

SNQFC: Theresa Hellman

SISN: Hemming Lindell