

Södermanland-Nerikes Nation



Majhälsning till landsmännen 66 -1993

Södermanland-Nerikes Nation



Majhälsning till landsmännen 66 -1993

Innehåll

Glad vår!	3
Från vår till vår, av Hans Corell	5
Uppsalas äldsta bevarade trähus, av Karl Johan Eklund	7
”Ny pub åt publicum”, av Matias Eklöf	12
In memoriam	14
Avlidna landsmän	22
Från Vår till Vår, av Eva Öhman	23
Nationens ekonomi 1992	31
Nationens ämbetsmän och nämnder	32
Nationsföreningar	37
Medlemmarna i Seniorföreningen	38

Majhälsning till landsmännen startade år 1928. Den utges sedan 1974 av Södermanlands-Nerikes nations Seniorförening. Register för 1958-82 finns i Majhälsning 1982. Tioårsregister finns i Majhälsning 1937, 1947, 1957, 1967, 1982 och 1992.

Majhälsningen distribueras genom
Södermanlands-Nerikes nation
Box 661
751 28 Uppsala

Glad vår!

Vintrar och vårar nu förtiden är svåra att känna igen. Detta inledde jag förordet med förra året och det gäller nu igen. Vintern kom, när våren redan börjat. Nästa år, om jag återkommer på denna spalt, kan jag troligen notera att det ovanliga blivit regel.

Dock känner jag igen våren på den molande oron i kroppen. Denna är nära kopplad till inströmningen av manuskripten till Majhälsningen. Som vanligt när jag skriver förordet har jag inte full kontroll över årets upplaga, men det brukar ordna sig med hjälp av ett förstående tryckeri.

Vi har ett märkligt hus i nationens ägo, till glädje för kulturvetarna och till sorg för ekonomerna, som ser det som en icke exploaterbar belastning. Många har skeptiskt betraktat årtalet 1635 på gavelspetsen mot gården, men nu genomförda undersökningar visar att det stämmer ganska väl med byggnadsåret. Den så kallade Backmanska villan, som hellre bör uppkallas efter Johannes Bureus, är nämligen Uppsalas äldsta bevarade trähus. Därför är en byggnadsminnesförklaring nu nära förestående. Om det unika huset och de andra värdefulla byggnaderna i kvarteret Rosendal skriver länsantikvarien Karl Johan Eklund.

Det finns anledning att i nästa majhälsning återkomma till nationskvarteret och den ombyggnation som redan skett eller kommer att påbörjas med sikte på nationshusets hundraårsjubileum. Matias Eklöf skriver i år om den upprustning som i somras genomfördes i restaurangen i nationshuset.

Ett stort evenemang i år blir Hornboskapens 150-årsjubileum. Av den gamla nationstidningen ”Göken” framgår att det från år 1843 och ytterligare några år framträdde ett antal bleck- och träblåsare från nationen i olika festliga sammanhang. Detta kan med lite god vilja ses som en början till dagens Hornboskap, men däremot är det oklart om traditionen är helt obruten genom decennierna. Under vissa tider, t ex under Albert Gilles ledarskap i början av detta sekel var Hornboskapen ytterst livaktig. Under andra tider var man till vårnas enstaka framträdanden till väsentlig del beroende av esskornettister och andra blåsare från I 8:s musikkår.

Livaktigheten i Hornboskapen är nu större än någonsin tillföre, men om allt detta kommer intet att skrivas i Majhälsningen. Redaktören hänvisar i stället till en i höst utkommande skrift i ämnet samt vill för tillfället rekommendera en inom kort presenterad CD av och med Hornboskapen. Med den senare i ena handen och Majhälsningen i den andra kommer Du, käre läsare, inte att kunna hålla i en grogg på Valborgsmässoaftonen utan kan börja Första majfirandet lika fräsch som denna skrift.

Redaktören



Redaktör för Majhälsningen:
Planeringschef Harald Rydberg
Blåhakevägen 17 A, 756 52 Uppsala. Tel. 018/32 01 36

Seniorföreningens styrelse

Ambassadör Hans Corell (ordf.)
Fil. stud. Robert Axner
Säljkonsult Annika Malmberg
Fil. mag. Olle Nordberg
Bankdirektör Richard Ringmar
Professor Åke Saldeen
Adjunkt Karin Starbäck
Direktör Göran Ågerup

Inspektor:
Professor Leif Lewin

Nationens skattmästare:
Jur. kand. Gunnar Ekman

Majhälsningens redaktör:
Planeringschef Harald Rydberg

Förste Kurator:
Eva Öhman

Seniorföreningens ordf.:
Ambassadör Hans Corell
Pionvägen 10
183 30 Täby
Tel. 08/7583849

Seniorföreningen är öppen för alla gamla landsmän och landsmaninnor och andra intresserade och gynnare av nationen. Föreningens postgironummer är 2 59 06-9. Medlemsavgiften är 50 kr för årsbetalande och 300 kr för ständigt medlemskap.

Från Vår till Vår

Av seniorföreningens
ordförande Hans Corell



Seniorföreningens verksamhet går som bekant inte i takt. Vart femte år hålls Kamratmöte. Sådana år förekommer inte något höstmöte i föreningen, eftersom Nationen och Seniorföreningen gemensamt ordnar Kamratmöte. Den 9 maj 1992 samlades vi alltså för att återigen enligt god tradition fira Kamratmötet. Närmare 130 landsmän och landsmaninnor mötte upp. Alla kom dock inte med på det sedvanliga fotografiet på universitetstrappan. En anseelig skara samlades emellertid redan här och deltog därefter i kransnedläggningen vid nationsgraven.

När eftermiddagskaffet avnjutits på nationen vidtog Seniorföreningens årsmöte, som vid ett tillfälle som detta naturligtvis förbleknar i jämförelse med Högtidslandskapet. Styrelsen valdes och dess sammansättning framgår på annan plats i Majhälsningen.

Så kom stunden för högtidslandskapet. Den äldste närvarande Förste kuratorn var Gunnar Sörbom, som emellertid undanbett sig att hålla i ordförandeklubban. Det skulle bli Gunnar Sörboms sista besök på nationen. Den ansvarsfulla posten som Heders Förste kurator anförtröddes åt Erik Rankka. Med elegans och esprit ledde Erik ett Högtidslandskap vid vilket ett stort antal förtjänta landsmän och landsmaninnor valdes till hedersämetsmän. Vältaligheten var stor och tog sig särskilt yviga former när kuratorsklubbor, -nycklar och -skedar delades ut till alla som beklätt kuratorsämbeten under de senaste åren.

Efter att ha förrättat alla de val och utdelat alla de hedersbetygelser som traditionen bjuder, avtågade alla landsmännen till V-Dala för att än en gång få lyssna till Mohrens sista suck. En lysande föreställning! Ett varmt tack till Rotunda (Hans Zettermark), Don Lopez (Mats Ringqvist), Mustafa (Casper Wahlund) och Don Cascaluña (Johan Jern), om nu inte någon av dem klätt ut sig till någon annan! Krister Henriksén svarade för ett härligt pianoackompanjemang. Men inte nog med det! Hornboskapen under Fredrik Sandgren och Nationskören, anförd av Staffan Holst, intog plötsligt scenen och svarade för en underhållning som så fångslade landsmännen att

de plötsligt började störta ut ur lokalen sedan de upptäckt att det knapp fanns tid att byta till aftonens middag på nationen.

Alla kom dock i tid, och måltiden kunde avnjutas i den atmosfär som endast kan skapas på Södermanlands-Nerike. Nationskören och Hornboskapen återkom för nya bejublade framträdanden. Vad vore en sammankomst på nationen utan deras medverkan! Carl Michael Bellman förgyllde också tillställningen med sin närvaro. Den som så önskade kunde sedan dansa till tonerna av en från Tartu för tillfället inlånad orkester, lystrande till namnet Popsid. HB medverkade också vid detta tillfälle.

Nu dröjer det återigen några år till nästa Kamratmöte. Men Höstfest och årsmöte kommer att hållas som vanligt hösten 1993. Varmt välkomna till Uppsala den 9 oktober.

Och så var det fanfonden! Den som läst Aktuellt nr 2 av innevarande årgång har säkert noterat att insamlingen blev mycket lyckad: 60 500 kr! Ytterligare undersökningar har emellertid visat att kostnaden för en ny fana närmar sig astronomiska tal. Nationen har därför renoverat den befintliga fanan, som hädanefter inte skall utsättas för väder och vind utan endast användas inomhus. För utomhusbruk skall en särskild "bruksfana" anskaffas, liksom en ny flagga till flaggstången på nationshusets tak. Som framgår av Aktuellt vädjar Förste kurator om ytterligare 3 000–5 000 kr för att hela "fanoperationen" skall kunna genomföras. Skam den som ger sig! Postgironumret är som vanligt 581606-1, och på talongen skriver man "Fanfonden".

Till sist: Ledamoten av Seniorföreningens styrelse Sven Delblanc har avlidit. Hans minne tecknas på annan plats i Majhälsningen. Låt mig bara här få säga att till Svens många förtjänster också skall läggas hans intresse för Seniorföreningen och hans engagemang vid våra styrelsesammanträden. Nationen låg honom varmt om hjärtat, och vi sörjer Sven, en av våra mest namnkunniga landsmän.

Uppsalas äldsta bevarade trähus

Av Karl Johan Eklund, länsantikvarie

Husen i kvarteret Rosendal

Kvarteret Rosendal är ett av innerstadens intressantaste och finaste kvarter både vad gäller de enskilda byggnaderna och helhetsmiljön. Här finns sex stenhus som på ett enastående sätt belyser byggande och arkitektur under de senaste hundra åren. Det mest markanta och uppmärksammande av dem är nationshuset, som utgör ett bra exempel på den stilhistoriskt inspirerade arkitektur som var modern under senare delen av 1800-talet. Grannhuset längs S:t Olofsgatan, "Stavenowska huset", är äldre, från 1850-talet. Huset har ovanligt harmoniska proportioner. Fasaden mot gatan och universitetsparken har en sparsamt elegant utformning, som fått förbli anmärkningsvärt orörd.

Mot S:t Johannesgatan ligger ytterligare tre stenhus som bildar en sammanhängande fasad mot gatan. I hörnan vid Rundelsgränd står det äldsta, som uppfördes 1792. Det skadades svårt vid den stora branden 1809. Det byggdes upp på nytt och byggdes till på 1860-talet, med längan mot Rundelsgränd. Då tillkom också verandan in mot gården. Huset är ett välbevarat och sällsynt exempel på Uppsalas bebyggelse från tiden runt år 1800. Nästa hus längs S:t Johannesgatan är drygt 100 år yngre. Det är byggt enligt ritningar av Simon Lindsjö 1929 och är ett ovanligt bra exempel på 1920-talets klassicerande, sparsmakade arkitektur.

I hörnan mot S:t Larsgatan ligger studentbostadshuset Arkadien, byggt på 1930-talet. Beslut om bygget fattades av nationen i ett fullmäktigesammanträde på senhösten 1936. Som arkitekt hade nationen anlitat Eskil Sundahl, en av de främsta representanterna för den funktionalistiska arkitekturen i Sverige. Arkadien blev ett av de första funkishusen i Uppsala och kanske ett av de allra bästa.

Uppe vid Rundelsgränd ligger ett tegelhus som byggdes 1912–13 efter ritningar av stockholmsarkitekten Axel R Bergman. Byggherre var ett fastighetsbolag med anknytning till S:t Eriks Lervarufabrik, som självklart ville visa upp sin viktigaste produkt, teglet, i fasaderna. Huset är tidstypiskt för arkitekturen under 1910-talet. Arkitekten har inspirerats av samtida villaarkitektur i England i "Arts and Crafts" anda och svensk medeltida byggnadstradition.

I Rosendal finns också tre trähus. Framför nationshuset ligger Brundisium, som är uppfört efter en byggnadssyn år 1811. Längre bort efter S:t Larsgatan ligger ett bostadshus från 1800-talets mitt som har en fasadutformning som är typisk för den tiden. Båda dessa hus är reveterade, dvs fasaderna är putsade.

Backmanska huset

Uppe vid Rundelsgränd ligger det tredje trähuset. Det går under benämningen Backmanska huset efter de sista hyresgästerna. Huset ter sig på flera sätt främmande i miljön. Det är i jämförelse med grannhusen litet, det har en enkel utformning och ett ålderdomligt utseende. Det är dessutom det enda huset i kvarteret som har träfasad. Avvikande är också att huset ligger med gaveln mot gatan. Gaveln är iögonfallande hög och smal. När man kommer in på gården, slås man av att huskroppen är ovanligt lång.

Huset står på en grund av natursten. Det täcks av ett sadeltak, belagt med enkupiga tegelpannor. På det bakre takfallet står två höga, markanta skorstenar. Långsidorna är klädda med en slät, stående panel. Gavlarna har panel i pärlspont. Långsidorna delas upp i fyra fack genom de för liggtimmerhus karakteristiska knutlådorna.

Långsidorna är inte helt symmetriska, eftersom vartannat fack är brett och vartannat smalt. Ingången är dessutom förskjutet åt höger, ut mot gatan. Till intrycket av asymmetri bidrar också utformningen av verandataket samt nedgången till källaren.

Fönstren är på ingångsfasaden symmetriskt placerade mellan knutlådorna. I övre våningen är de kvadratiska i formen med två rutor i varje båge. I bottenvåningen är merparten av fönstren större och yngre.

Farstun löper rakt genom huset. Till höger om den ligger köket och till vänster salen. Innanför salen finns en kammare. Planlösningen i övre våningen överensstämmer i stort med den i bottenvåningen.

Dörrar, fönster och foder i övervåningen är från senare hälften av 1700-talet. I bottenvåningen är dörrarna och en del foder från samma tid. Men här finns också inredningsnickerier som är både äldre och yngre.

Samtliga rum har olika golvnivåer och takhöjder, vilket tillsammans med dörrar, snickerier och andra inredningsdetaljer bidrar till att skapa en ålderdomlig prägel, som inte motverkas av att det här och var finns helt moderna material.

Johannes Bureus, ägare på 1630-talet

På gaveln in mot gården är ANO 1635 målat med svart färg. Säkerligen har årtalet tillkommit i början av 1900-talet men undersökningar under senare år tyder på att det är en inte alldeles tokig datering.

På 1630-talet får Johannes Bureus tomten ifråga i donation av Gustav II Adolf. Bureus var prästson från Åkerby utanför Uppsala. Han verkade framförallt som forn- och språkforskare och brukar betraktas som vår första riksantikvarie. Omkring 1640 skänker Bureus bort tomten till dottern Katarina, som var gift med Johan Hendriksson.

Det är inte alldeles otroligt att husets mittparti fanns, när Bureus tillträdde fastigheten eller att det uppfördes under hans tid som ägare.

Thomas Bartholin och Stefan Kriig vid Lunds universitet gjorde för några år sedan en dendrokronologisk (årsringsdatering) av timret i huset. De konstaterar i sin rapport att av de prover som togs kan sex dateras till



Vid branden i Fjärdingen 1809 eldhärjades 65 gårdar. Trähuset i rödfärgat liggande timmer (Backmanska villan) ses oskadat i mitten av bilden bakom ruinerna på andra sidan nuvarande Rundels gränd. Akvarell av J G Härstedt 1809. Uppsala universitetsbibliotek.

1600-talet. Proverna ger en antydning om att husets mittparti kan vara byggt någon gång på 1620-talet. Men det är ju inte uteslutet att mittpartiet är byggt senare och att man då återanvänt timmer från ett äldre hus.

Så mycket är i alla fall klart att husets mittparti är den äldsta delen av huset och att det senare tillbyggs på vardera gaveln och fått den storlek och utformning det har i dag. Detta har bekräftats av en byggnadshistorisk undersökning som utförts av antikvarie Anders Franzén på uppdrag av länsstyrelsen.

Efter Bureus, hans dotter och svärson kom huset och fastigheten att ägas av en lång rad professorer och ämbetsmän. I slutet av 1700-talet var professorn i svensk och romersk rätt Johan Daniel Drissel ägare. Han lät år 1792 uppföra en ny och mera ståndsmässig byggnad av sten i två hela våningar på den del av tomten som ligger ner mot S:t Johannesgatan. Backmanska huset degraderades därmed till att bli gårdshus på fastigheten.

1809 års brand

Knappt tjugo år senare rasade en häftig brand i Fjärdingen. Drissels nyuppförda hus skadades kraftigt vid branden.

J I Härstedt dokumenterade delar av Fjärdingen efter branden med en akvarell som han kallade "Rudera af Fjerdingen". Drissels nya hus står med avbränt tak och gapande tomma fönster. Av huset tycks bara stenväggarna och murstockarna återstå. Däremot är det gamla trähuset alldeles oskatt. Härstedts akvarell ger också den upplysningen att huset 1809 hade samma storlek som i dag. Tillbyggnaderna på de båda gavlarna var alltså genomförda 1809. Fasaderna har dock inte panelats ännu. Huset har nakna rödfärgade timmerväggar. Det var först längre fram på 1800-talet som Back-



Backmanska huset ligger inklämt mellan de övriga husen i kvarteret Rosendal.

manska husets timmerfasader kläddes med panel helt enligt det traditionella mönstret i Uppsala.

Uppgifter från arkiv, Härstedts akvarell och den byggnadshistoriska undersökningen ger många och värdefulla upplysningar om Backmanska huset. Sammantaget ger de besked om att huset är ett av de äldsta trähusen i Uppsala, en solitär alltså, som gör det till en synnerligen märklig byggnad. Dess värde stärks av den personhistoriska kopplingen till Johannes Bureus samt att det är en god representant för de ämbetsmannagårdar, som varit så typiska för Fjärdingen.

På grundval av dessa värden har kulturnämnden i Uppsala väckt fråga om en byggnadsminnesförklaring av huset. En byggnadsminnesförklaring innebär att en byggnad får ett särskilt skydd enligt kulturminneslagens bestämmelser. Länsstyrelsen har utrett frågan och kommer att fatta beslut om byggnadsminnesförklaring under det här året.

Södermanland-Nerikes nation är att gratulera till att i sitt fastighetsinnehav ha en så märklig byggnad som Backmanska huset. Nationen är också att gratulera till att i sin ägo ha alla husen i kvarteret Rosendal, vilka tillsammans med det Backmanska huset utgör en enastående ensemble byggnader ur såväl byggnadshistorisk, arkitektonisk som miljömässig synpunkt. Naturligtvis ställer det stora krav på nationen att förvalta och vårda husen på rätt sätt men samtidigt utgör ju de enskilda husen och kvarteret i sin helhet en enastående tillgång för både nationsmedlemmarna och Uppsalaborna.



Den äldsta delen av Backmanska huset ligger mellan skorstenarna. Uppmätning av arkitekt SAR Björn Nilsson 1989.

Ny pub åt publicum

Av Matias Eklöf, Huskommittén Restaurang -92

Nationens tidigare bibliotek och lärum används sedan 25 år som restaurang och pub för hungrande och törstande studenter. Under dessa 25 år har mycket hänt och förändrats i restauranglokalerna. Allt från skånska bokskogstapeter till skotskrutiga heltäckningsmattor har prytt vår restaurang. Nu var det dags för en renovering.

Restaurangrenoveringskommittén

Våren -91 tillsatte Nationsnämnden en kommitté, som hade till uppgift att sammanställa nationshusets behov av en framtida renovering. Kommittén kallades kort och gott "Huskommittén", och bestod av fem unga landsmän. Det har förmodligen varit varje generations dröm att få planera och genomföra en övergripande renovering av vårt vackra nationshus. Efter visst arbete förstod vi dock varför så många andra kommittéer, med liknande uppdrag, tyst försvunnit i ändlösa diskussioner och dammiga protokoll. Att planera en total renovering av nationshuset var ett alltför stort åtagande för heltidsstuderande nationsmedlemmar. Under de första förundersökningarna framkom emellertid idéer om förbättringar av nationens restaurangdel, "puben".

Restaurangen har i allt större utsträckning svarat för nationens inkomster och vi är idag helt beroende av restaurangen som inkomstkälla och mjölkko. Tidigare var det inte så många nationer som kunde erbjuda studenterna billig mat och dryck, varför nationens restaurangverksamhet kunde fortgå utan några större ansträngningar. Med tiden öppnade emellertid allt fler nationer servering och konkurrensen hårdnade mellan nationerna. Under våren -91 märktes detta på antalet besökare i restaurangen och på dess omsättning. Restaurangen var helt enkelt för sliten och i behov av en rejäl ansiktslyftning. Om nationen skulle ha råd att renovera resten av huset till jubileet -97 var det angeläget att nationens löpande verksamhet gick runt och gärna genererade ett litet överskott som kunde läggas till ombyggnadsfonderna. Detta krävde dock en tilltalande och fräsch restaurang.

Med stridsrop så som "Ny pub åt publicum!" och "Det är inte bara en bar!" gick huskommittén med nya krafter till ritbord och planeringsmöten. Yttre motverkande krafter, så som uttagande av examina, försenade dock arbetet och det var inte förrän vid slutet av -91 som arbetet åter kom igång med full kraft. Under juledigheten roade sig några ambitiösa landsmän med att *skrapa* bort all gammal färg i Örebro-rummet och istället betsa träpanelerna med smaltrådiga penslar. Tanken var god men det saknades kanske lite yrkeskunnande och erfarenhet. Efter detta ingrepp fanns ingen återvändo och förvaltningsdirektionen budgeterade för en renovering av nationsrestaurangen. Arbetet blev nu mer målinriktat och kommittén koncentrerade sig på att få restaurangen effektiv och gästvänlig, utan att för den

skull förlora den hemkänsla som suttit i väggarna sedan tidernas begynnelse. Arbetet kom allt mer att koncentreras på köket och serveringsbaren, där slitaget var som störst. Det mättes och diskuterades, vreds och vändes och vi kunde till slut presentera en lösning som tilltalade de flesta.

Nytt kök, ny bar, nytt golv

Med Intendent Håkan Gauffin's och Förvaltningsdirektionens hjälp formulerades en offertförfrågan som sändes till de största byggföretagen i trakten. Det blev slutligen ER-Bygg som fick uppdraget att genomföra renoveringen av köket och Bo-Ticken i Enköping (Målarträ) fick bygga den nya baren. Huvudproblemet i renoveringen var hur matförråden skulle utformas och hur serveringsbaren skulle bli så effektiv som möjligt. Detta löstes genom att vi installerade en stor matbunker istället för det hopplock av kylskåp som tidigare fanns. Baren byggdes ut i vinkel och det gjordes mer plats för de som skulle arbeta på insidan. I baren avstod vi även från all form av fast inredning för att det skulle gå lättare att städa och hålla rent. Detta var ett litet nytt grepp som skulle visa sig vara mycket lyckat.

Arbetet påbörjades i mitten av juni och beräknades vara färdigt till Revolutionsgasquen en månad senare. Ha! Naturligtvis upptäcktes det att golvet under köket (tidigare vaktmästare Ströms bostad) var genomruttet och behövde bytas ut. Golvet revs ut och under en månad hade nationen sin egen lilla jordkällare i köket. Golvet armerades slutligen med nya järnslipers och göts i betong. Det hela stod färdigt precis innan nationen slog upp sina dörrar för de instormande recentiorerna i slutet av augusti. En sommar av magsår och blåslagna tummar var över.

I och med renoveringen av köket och baren, ommålades även resten av restaurangen. En färgblind förste kurator fick det unika tillfället att, nästan helt fritt, välja kulör på väggarna. Vissa illvilliga individer har jämfört restaurangens färg med Arkadiens tidigare trapphusfärg. Slutligen pensionerades de ålderstigna pubstolarna och in köptes nya Catalin-stolar, som enligt möbelfakta skall hålla längre än den nuvarande civilisationen.

Genomgående vid denna renovering har vi siktat på långsiktighet och hållbarhet, vilket tidigare generationer visat vara det bästa valet. Nationen besitter nu igen en mycket populär och fräsch restaurang som förhoppningsvis skall kunna bidra till finansieringen av den kommande renoveringen av hela nationshuset. Den genomförda renoveringen kan ses som ett litet startskott inför 100-års-jubileet 1997 och den då planerade renoveringen. Har ni några frågor eller råd att bidra med är ni hjärtligt välkomna att höra av Er till nationens kuratel eller Förvaltningsdirektion.

Vi vill slutligen tacka alla dem som bidragit till att denna ombyggnad blev så lyckad och överhuvudtaget möjlig. Speciellt vill vi tacka Förvaltningsdirektionen för det engegengång och stöd de visade under planeringen och genomförandet.

In memoriam

Gösta Berg avled den 12 mars 1993. Han tjänstgjorde 1956–1963 som styresman för Nordiska museet och Skansen och 1964–1969 som VD för Stiftelsen Skansen. Han var en förgrundsgestalt inom nordisk och internationell museivärld och etnologisk forskning. Han tog studenten vid Karolinska läroverket i Örebro och röjde redan som gymnasist intresse för sina kommande verksamhetsfält. I Uppsala studerade han nordiska språk och religionshistoria och fortsatte i Lund under C W von Sydows ledning med det ämne som på den tiden hette folkminnesforskning. Samma år 1924, då han var 21 år gammal, anställdes han vid den odelade institutionen Nordiska museet och Skansen. I Stockholm disputerade han också 1935 på en engelskspråkig avhandling om slädar och hjuldon.

Trots alla de praktiska problem, som en museitjänstgöring innebar, fick Gösta Berg fortsatt tid för en vittfamnande vetenskaplig forskning. Härom bär de bibliografier, som utgavs vid både hans 70- och 80-årsdag, ett välutgått vittnesbörd. Sakrubrikerna i det systematiska registret inrymmer alla de ämnesområden, som omfattas av Gösta Bergs encyklopediska lärdom: Från skol- och studentår, Nordiska museet och Skansen, Kulturminnesvård och museiväsen, Bibliografi, Forskningshistoria, Förhistoria, Etnologi och kulturhistoria (allmän), Jordbruk och boskapsskötsel, Jakt, fångst och fiske, Mat och dryck, Samfärdsel och transport, Skidor, snöskor och skridskor, Hantverk och industri, Byggnadsskick och heminredning, Samfundsväsen, Folkсед. Härtill kommer utgivarskap och redigering av ett stort antal publikationer samt otaliga recensioner. Sin vetenskapliga verksamhet fullföljde Gösta Berg in i det sista, även om hans kroppskrafter vid snart 90 års ålder sviktade. Bara för ett halvår sedan ringde han till Uppsala från det sjukhem, dit han inte kunnat medföra sitt bibliotek. Han bad därför om en dubblätt av den doktorsavhandling, som hängde ihop med det tema han just då var sysselsatt med.

Under Uppsalatiden i början på 1920-talet skrev Gösta Berg om De religiösa problemen under gymnasiståren, likaså om Vindhemspojarna och om våren i Uppsala. Han arbetade naturligtvis på Uppsala landsmålsarkiv och brevväxlade i fortsättningen med sin gamle klasskamrat, den blivande ärkebiskopen Gunnar Hultgren. Dessa två brukade hylla varandra på jämna födelsedagar genom att till medbrodern översända kopior av de brev, som den ene hade mottagit av den andre. Bägge fick på detta vis en komplett uppsättning av brevväxlingen. Man kan beklaga att något ur denna samling inte har kommit med i den festskrift, som är under tryckning för Gösta Bergs 90-årsdag den 31 juli och som nu får bli en minnesskrift.



Här skall inte alla de vetenskapliga sällskap uppräknas, i vilka Gösta Berg spelat en viktig och givande roll. En smula lokalpatriotiskt skall endast nämnas Kungl Gustav Adolfs Akademien, som har sitt säte i Uppsala och till uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur. Till dess styrelse har han hört eller adjungerats ända tills för några år sedan. Med sitt praktiska kunnande, sina vetenskapliga insikter och sin vidsträckt personkännedom, alltsammans hophållet av ett enastående minne, har Gösta Berg gjort denna akademi stora och stundom tidskrävande tjänster. Han har också under en period varit dess magnifike preses, vilkens högtidstal mindre har präglats av festlig yra än av grundlig korrekthet och sakrikedom.

Gösta Bergs vänner och kolleger ser med beundran och respekt på det mäktiga livsverk som deras mångkunnige kamrat har efterlämnat.

Carl-Martin Edsman

Gösta Berg inskrevs vid Södermanlands-Nerikes nation ht 1922 och blev hedersledamot vt 1956. Han var alltsedan starten ledamot av Stiftelsen Saxons Närkesarkiv. (Red.)

Sven Delblanc. Huvudstationerna i Sven Delblancs alltför tidigt avslutade levnadslopp är kända för de flesta landsmän. Född i Swan River, Canada, den 26 maj 1931, som son till lantbrukaren Siegfried Delblanc och hans hustru Anna, uppväxt på gården Mölna i Vagnhärad, studentexamen i Södertälje 1951, inskriven i nationen 1952, fil mag 1956, senior 1958, fil lic i litteraturhistoria 1959, debut som diktare 1961 med romanen Eremitkräftan, fil dr och docent 1965 på avhandlingen Ära och minne; efterhand ett mycket stort antal berömda och till många språk översatta romaner, skådespel, essayer, litteraturhistoriska verk; hedersledamot 1976, professors namn, mottagare av många litterära pris och utmärkelser; död i skelett cancer den 14 december 1992.

Här är knappast platsen att mer allmänt skildra Sven Delblancs insatser i den svenska litteraturen. Däremot finns det skäl att något erinra om den roll som hembygden, barndoms hemmet och nationen spelade i hans liv och diktning.

Han var, kan man nog säga, en av de sista verkligt gammaldags bondestudenterna. En av dessa som lärt hantera plog och harv hemma på gården men befunnits ha läshuvud och "kostats på" med sikte att vandra "den lärda vägen" (som det förr kunde heta). En av dessa numera sällsynta Fridolिंगestalter som talar "med bönder på bönders vis och med lärde män på latin".



Tecknar-Anders

Genast vid ankomsten till Uppsala i början på 50-talet gjorde han — som så många andra bondestudenter före honom sedan 1600-talet — sitt bästa att betrakta nationen som sitt andra hem. Den blev hans Mölna i exil eller kanske snarare den navelsträng genom vilken han kunde fortsätta att hämta näring ur den sörmländska myllan. Till skillnad från alla andra Uppsalaförfattare i sin generation deltog han också mycket aktivt i nationslivet. Han talade gärna till hembygdens ära på gasker, blev tidigt juvenil, nationskrönikör och spexmakare vid sidan av sin snabba karriär

som litteraturvetare och expert på 1700-talets franskinfluerade vältalighet.

Nationskamrater som på 50-talet blev bekanta med denna underhållande, akademiskt framgångsrike och lätt bullrande lärdomsbjässe, till exempel på en gask eller vid ett nattligt kortspel på Arkadien, anade nog knappast att han bakom den festliga fasaden dolde en depressiv ångest som efterhand skulle göra honom till en av landets mest betydande och originella diktare.

I den stora och folkkära romansvit om Sörmland som han skrev i 70-talets början — för många bäst känd genom TV-serien Hedebyborna — uppträder han både som spexmakare, lärd krönikör och nostalgisk hyllare av hembygden, men det är ångesten och smärtan som ger verket dess djupdimension. Redan här var det tydligt att smärtan hade sitt ursprung i olyckliga barndomsupplevelser som han i ungdomsåren försökt att gyckla bort eller förtränga, dock utan större framgång. Än tydligare skymtar dessa upplevelser i den vemodigt idylliserande och vackert illustrerade hembygdsboken Sörmland i minnet, utgiven 1989 i samarbete med konstnären Reinhold Ljunggren.

Men det var först i de sista böckerna, skrivna när han redan var döende i cancer, som han förmådde redovisa de plågsamma barndomsminnena mer i detalj, om än långtifrån fullständigt. Det skedde framför allt i den med Augustpriset belönade Livets ax (1991), som blev en av hans största konstnärliga framgångar. Efter hans död föreligger nu också en postum uppföljare, Agnar, där han ännu en gång ser tillbaka på sitt liv och författarskap, vars förutsättningar han själv spårar tillbaka till det sörmländska barndomshemmet, starkt dominerat av en tyrannisk och hårdhänt men på många sätt fascinerande fadersgestalt. På många ställen omvittnar han också hur egenomtligt, både på gott och ont, det var att komma från denna hårdhänta lantbrukarmiljö och försöka anpassa sig till det intellektuella och studentikosa livet i Uppsala.

Anpassad blev han nog i själva verket aldrig. Han förblev genom hela sitt liv en främling och en outsider, trots alla yttre framgångar och trots sin eminenta förmåga att framträda som den store vältalaren eller spexmakaren i offentliga sammanhang — och då inte minst på nationen, som han in i det sista bevarade livliga kontakter med. Vi som var med kommer att bevara minnet av hans framträdanden men samtidigt undra — såsom man undrar om alla stora konstnärer — vem han egentligen, innerst inne, var.

Lars Lönnroth

Timo Kärnekull. Efter flera års sjukdom och lidande har bokförläggare Timo Kärnekull, hedersledamot av nationen, gått bort den 22 januari 1993. En av de sista entusiasterna, en gargantuanskt bullrande renässansmänniska i sin krafts dagar. En okonventionell och oortodox förnyare och idéspruta i en bransch som då, för ett tjugotal år sedan, i många fall hade stelnat i gamla former.

1969 startade han förlaget Askild & Kärnekull med bokstavligen två tomma händer. I stället för att i mörk kostym och stjärkrage sätta sig bakom ett stort skrivbord och vänta på manuskript att refusera, gick han ut i livet och uppmanade människor att skriva böcker. Och han lyckades över förväntan. Bara efter några år tillhörde det snabbväxande förlaget de ledande i branschen och historierna om Timos aktiviteter är legio. Han fick bland annat Sven Stolpe att återkomma och det blev en av förlagets stora succéer. Moa Martinssons författarskap gav han en renässans. Pehr Gyllenhammar skrev för honom, liksom Gösta Bohman, Curt Nicolin och många andra.

Det är inte någon överdrift att säga att Timo lade grunden till den blomstrande managementlitteratur som skulle komma. Utan att alltid bekanta sig med deras verk lyckades han också, med sin intuitiva slagrutekänsla, knyta till förlaget författare som Steven King och Törn fåglarnas Coleen McCullough, liksom Marilyn French, Torsten Ehrenmark — en annan av nationens hedersledamöter — och andra tungviktare på skilda grenar av litteraturens träd. Kunde dessutom de förskott han gav sina författare karakteriseras som de största i svensk förlagshistoria, beredde det honom extra glädje.



Timo Kärnekull föddes den 9 april 1936 i Salo i Finland, kom från Nyköping till Uppsala där han blev fil kand 1965, var bl a redaktör för Ergo, vetenskaplig redaktör hos Almqvist & Wiksell/Gebergs förlag i Göteborg samt biträdande förlagsredaktör på Åhlén & Åkerlunds förlags AB, innan han startade sitt eget förlag. Någon novis var han alltså inte utan kom väl förberedd till sitt värv.

Redan som ung hade han tagit nya, friska initiativ i branschen när han och några likasinnade studenter, utan pengar förstås, gav sig på storverket, och lyckades, att ge ut The Intellectual Face of Sweden, där samtliga levande svenska nobelpristagare medverkade. Tage Erlander, Olof Palme och industrin värvades för den goda saken och ställde upp också pekuniärt. Till den anslående lanseringen hade bland andra president Kennedy inbjudits, eftersom han, enligt Timo, skulle vara en värdig representant för den intellektuella och kulturella elit utomlands som verket riktade sig till. Kennedy kunde inte komma, men skrev ett vänligt brev, där han tackade och skulle försöka komma vid ett senare tillfälle.

I början höjdes många ögonbryn inom bokbranschen inför den friska fläkt, ibland stormby, som drog igenom de konventionella salongerna. Men Timo vann snart sina kollegors aktning, vänskap och respekt, vilket bl a manifesterades i att han satt i Bokförläggareföreningens styrelse 1974–82. Många andra uppdrag inom och utom branschen fick han också, som i bokbranschens finansieringsinstitut och marknadsinstitut.

Också under sin sjukdomstid var han aktiv både politiskt för folkpartiet och inom handikapprörelsen, bl a som redaktör för NHR Närkingen och NHR4an och styrelseledamot av NHR:s länsförening i Örebro. I många år bodde han och hans hustru Ingrid, också sörmland-närking, på Skarby gård, som de pietetsfullt restaurerade, senare på Risebergs kloster.

En stor, varm, generös och begåvad människa har lämnat oss. Sina vänners vänfasta vän, en okonventionell nydanare med ett bullrande skratt, alltid i stormens öga. En underbar värd vid storslagna gästbud. Ett djupt och personligt intresse för sina författare hade han också. Som en av de första som kom ut på hans förlag kan jag vittna om det. Som förste kurator hade jag också ett nära och hjärtligt samarbete med klubbmästaren Timo.

Det som förmodligen glädde honom mest var hedersledamotskapet 1978 i Södermanlands-Nerikes nation, där han i sin ungdom varit en legendarisk klubbmästare. Jag glömmer aldrig när han ville chartra ett plan från San Remo, fullastat med mimosor, för att kunna dela ut dem till studentkorna i vårbalens Uppsala.

Ett bestående minne av ett av våra första möten var när vi hade arrangerat en sexa i musikrummet efter en debatt på universitetet om studieskulder och skatter. Jag satt mitt emellan TCO:s dåvarande ordförande Valter Åhman, vars memoarer Timo senare skulle ge ut, och hans SACO-kollega Bertil Östergren. Timo som serverade var naturligtvis intresserad av de framstående gästerna, så till den grad att han böjde sig fram för att höra vad vi avhandlade. Hans ena hand var så upptagen att balansera en rund bricka

med ca femtio små glas, alla ifyllda. Lutningsnivån på brickan blev sådan att glaset långsamt gled över kanten för att hamna i mitt huvud.

Många år efteråt var det dags för ett lika märkligt möte. Timo ringer och säger att nu har han startat ett bokförlag. Han har lokaler, personal och skrivmaskiner. Men inga författare! ”Skriv en bok!” ryter han i telefonen. ”Om vaddå?” ”Om vad som helst. Ja, en deckare till exempel!” Och så gjorde jag det. Det visar något av Timos okonventionella inställning till problemen, något som också nationen i många sammanhang haft stor glädje av, inte minst när det gällde porträttkatalogen 1962, där Timo var en av redaktörerna.

Vi är många som med glädje och tacksamhet minns Timo, inte minst hans samtida på Södermanlands-Nerikes nation. I många år än kommer leenden och glada skratt att ackompanjera hans minne, när vi tänker på honom och talar och berättar om honom. Och jag är säker på att det var just så han ville ha det. Det fanns inte många som Timo Kärnekull och jag tvivlar starkt på att vi kommer att få möta så många fler.

Jan Mårtenson

Lars Lindmark föddes i Vaksala 1922, närmare bestämt på Fyrislunds gård, där Kabi-Pharmacias huvudkontor nu ligger. Han växte upp på Eke, en annan av den bördiga Vaksalaslättens stora gårdar. Båda egendomarna hade förvärvats av fadern, sedan denne sålt sin bilhandel i Örebro.

Lars Lindmark, som då ännu hette Lars Gerhard Gustafsson, tog studenten vid Uppsala Högre Allmänna Läroverk 1942 och läste därefter juridik. Familjens gamla anknytning till Örebro gjorde att han hösten 1942 skrev in sig vid Södermanlands-Nerikes nation. Han gav sig inte mycket tid till nationsliv. Han hade samma höga tempo under sin studietid som under hela livet. Studierna interfolierades av täta inkallelser och så hade han nära hem till Eke, där hand trivdes i den mycket ombonade miljön.

Efter en jur kand 1948, tingstjänstgöring och en kortare sejour på advokatbyrå hamnade Lars Lindmark i regeringskansliet. Han kom så småningom till Finansdepartementet, där Gunnar Sträng styrde med fast hand. Där började en ytterst framgångsrik karriär. Trots att han var opolitisk, avancerade han snabbt under hårt arbete och blev 1961 budgetchef. Som brukligt var bland ”Strängs pojkar” belönades han efter slitet på departementet med en rad höga poster i statsförvaltningen. Han blev först generaldirektör i Riksrevisionsverket, som han omvandlade till ett modernt och effektivt kontrollorgan och som blev ett föredöme för liknande institutioner i många andra länder. Samtidigt fick han en lång rad förtroendeuppdrag, bl a blev han ordförande i Riksgäldsfullmäktige 1965–82 och i det statliga Pripps. Under 12 år var han också ordförande i Sparbanken Stockholm och senare Första Sparbanken. Han ledde den externa revisionen av World

Health Organization (WHO) och International Labour Office (ILO) under några år på 1970-talet.

Listan på uppdrag och poster kan göras lång. Den största insatsen gjorde dock Lars Lindmark i Vin & Spritcentralen, vars chef han blev 1974. Där kom han att betyda oerhört mycket för omvandlingen av den gamla stela organisationen. Under hans kraftfulla ledning blev V&S förvandlat till ett modernt, utvecklingsinriktat, tekniskt avancerat och marknadsmedvetet företag, som inte stod landets stora privata företag efter i något avseende. Idén till och introduktionen av Absolut Vodka är hans mest uppmärksammade enskilda insats. Absolut Vodka blev en av 1980-talets största export-succéer i vårt land. Ämbetsmannen visade sig vara en djärv och affärsinriktad företagsledare. Affärssinnet hade han kanske ärvt efter sin far bilhandlaren. Detta parat med utpräglade ledaregenskaper och respektingivande framtoning gjorde honom till en mycket uppskattad chef.

Lars Lindmark avled efter en joggingrunda på sitt älskade Gräsö. En rikt utrustad, dynamisk, rak och rättfram landsman gick därmed ur tiden.

Erik Ehn

Gunnar Sörbom. En nackdel med att bli så gammal som Gunnar Sörbom blev, 93 år, är att man har svårt att få någon kompetent minnestecknare. Själv är jag 12 år yngre än han, och det är en ganska stor åldersskillnad studenter emellan, och jag kan inte göra anspråk på att ha känt honom nära. Men kanske det inte finns några landsmän i livet som gjorde det och därför får jag försöka att skriva några minnesord: det vore ju en skam om Majhälsningen inte innehöll några sådana över en man av Gunnar Sörboms kaliber.

Första gången jag kom i kontakt med Gunnar var sedan han i början på 1932 tagit befälet över nationen såsom dess förste kurator. Vad jag minns nu mer än 60 år efteråt är en utstrålning av snabbhet, klarhet, glättighet och en taktfullt cacherad styrka: det var en född ledare som satt i kuratorstolen.

Mest märkte nog vi vanliga landsmän hans glättighet: ett av dess klassiska uttryck var när han efter trappmarschen, ledd av Sven Sermander, plötsligt stod vid nattsexans bord och singlar ut dess tallrikar till dem som skulle delta i sexan, allt under höga skrik från alla som befarade porslins-krossning i stor stil. Men någon sådan inträffade aldrig, tack vare Gunnars fullständiga behärskning av tallrikssinglandets konst.



Denna behärskning av kroppen demonstrerade Gunnar fullständigare och oftare på morgongymnastiken i gymnastikhuset vid Svandammen varje vardagsmorgon kl 8. Troligen var han den flitigaste morgongymnasten av alla, möjligen under vissa år hotad i den positionen av den lärde H S Nyberg. Inte ens när han som stormästare i Juvenalorden lett ett ordenskapitel till dess bistra slut, försummade hand den tidiga kroppsövningen. Det var inte bara hans gymnastiska prestationers kvantitet som imponerade, utan också deras kvalitet: han var en elitgymnast av bästa märke och tycks ha förblivit det långt upp i ålderdomen.

Med sin fysiska och psykiska spänst, med sin lärdom och sitt glada humör och inneboende stålfjäderslika styrka hade han alla förutsättningar att bli en utomordentlig pedagog. Och en sådan blev han också, som lärare i Uppsala och sedan som lärare och rektor i Norrköping. Redan de egenskaperna motiverade hans val till hedersledamot av nationen 1952. Men jag tänker att de flesta av hans gamla bekanta som vid det valet gav honom sina röster mera tänkte på hans egenskaper som kamrat och medmänniska, egenskaper som inte illa täcks av det epitet som han fick i Juvenalorden: Gunnar den Renhåriga.

Gunnar Annell

Gunnar Sörbom, fil dr i latin 1935, beklädde flera ämbeten inom nationen och var förutom förste kurator även andre kurator vt 1924. (Red.)

Avlidna landsmän

Nedanstående lista upptar avlidna landsmän och medlemmar av seniorföreningen som redaktören och nationens sekreterare gemensamt sökt bevaka.

Död		Inskr		Född
27/7 1992	Lindmark, Albin Lars Gerhard	1942	generaldirektör	3/5 1922
5/9 1992	Sörbom, Nils Gunnar Theodor (hedersledamot 1952)	1917	rektor, Norrköping	2/8 1899
15/12 1991	Delblanc, Sven Axel Herman (hedersledamot 1976)	1952	författare, Uppsala	26/5 1931
-/1 1993	Nöjd-Bremberg, Gudrun Mona Maria	1950	adjunkt, Ekerö	9/11 1931
22/1 1993	Kärnekull, Timo Kalevi (hedersledamot 1978)	1958	bokförläggare, Fjugesta	9/4 1936
12/3 1993	Berg, Gösta (hedersledamot 1956)	1922	professor, Stockholm	31/7 1903
-/4 1993	Florin, Maj-Britt f. Fjaestad	1954	professor, Uppsala	15/5 1905



"Mohrens sista suck" på Kamratmötet 9 maj 1992

Från vår till vår

Av Eva Öhman

Den 6 april 1992 utbrast jag i vilda glädjeytringar efter det att sittande Förste Kurator Matias Eklöf förkunnat resultatet av de allmänna valen. Jag hade avgått med seger i Förste Kuratorsvalet. Landskapet passade även på att välja Johan Dahlin (Eskilstuna) till ny Tredje Kurator samt Lotta Bäcklin (Linköping) och Annelie Berglund (Nyköping) till klubbmästare. Några dagar senare färdades Nationen med Inspektorsparet i spetsen i österled till Nylands Nations årsfest där fick vi lära oss både Polonaise, Mignon och finska små barnvisor. Flera veckor senare kunde man från ett öppet arbetsfönster i Skytteanum höra ett sorgset gnolande om den bistra nordanvinden och ond bråd död.

Nationsteatern har åter etablerat sig på nationskartan och uppförde i slutet av april en bejublad teaterföreställning vid namn "Kvinnornas Decame-ron" i festsalen.

Valborg, 1 maj och Kamratmöte

Våren var i antågande och tredje kurator Eva Rimsten visade upp prov på sann 3Q-optimism genom att köpa in surt bubbelvatten i kvantiteter som beräknades räcka till sisådär 13 champagnegalopper. Valborgsgasquen förflöt därefter så obemärkt att några landsmän under sittningen tog sig en stärkande tupplur inför den kommande Majmiddagen. Daggfriska som nyponrosor slöt landmännen dagen därpå upp i nyvädrade värkostymer och landsmaninnorna tävlade i blomsterprakt. Förste Kurator Matias Eklöf bjöd den Wibergska kannan till Hedersledamot installandus Lars Ekman och intet öga var torrt.

Kamratmötet närmade sig med stormsteg och Nationen rustade sig återigen till fest och glam. Efter fotografering i hällregnet på Universitetstrappan och kransnedläggning vid nationsgravarna bjöds vi in i Gustavianska salongens värme och ett överdådigt tårtkalas. Årsmötet präglades som vanligt av Seniorföreningens medlemmars kvicktänkta inlägg och följdes av Högtidslandskapet med utdelande av klubbor, nycklar och skedar till de senaste fem årens kuratorer. Eftermiddagen bjöd på en mycket professionell uppsättning av "Mohrens sista suck", varefter alla gick hem för ombyte inför den stundande middagen. Dansen fortsatte sedan natten lång till den gästande estniska orkestern "Popsid", som tyvärr hade en båt hem till Talinn att passa - om inte hade vi väl dansat än idag...

Internationella veckan tog sin början dagen efter att kamratmötets glam tystnat och lugnet återigen lagt sig, varför vi skickade iväg de gästande stipendiaterna från våra vännationer S:t Johns College i Cambridge, Burschenschaft Armenia i Marburg, Nylands Nation i Helsingfors, Studentföreningen i Köpenhamn och Blekingska Nationen i Lund, på hembygdsresa i dagarna tre. Stipendiaterna återvände brunbrända och Uschiameja-sjungande till



I Q Eva Öhman håller välkomstalet på revolutionsgasquen den 14 juli 1992.

Uppsala för att bevista terminens final — Vårbalen. Denna vårbal blev som alltid en internationell upplevelse och så även vädret som bjöd på tropisk hetta vilket inte kavaljererna hade räknat med vid val av kläder, medan vi damer som alltid varit mer förutseende.

Sol och sommarpub

Solen var generös med sin närvaro den sista tentamensveckan i juni och efter tentamensvårdor i Stavenowska trädgården lämnade studenterna lärdomsstaden och återvände till hembygden för feriarbete. Alla såg dock inte tjusningen i en jordgubbsplockares tillvaro i Katrineholm utan föredrog att ta anställning i Sommarrestaurangens regi. De anställda arbetade i sitt anletes svett så till den milda grad att de efter kvällens slit var tvungna att svalka sig i Fyrishovs badanläggning under barsk uppsyn av Allbevaknings ficklampor.

Sommarrestaurangen led dock av för vackert väder vilket medförde att studenterna satt och lapade solsken i Uplands Nations trädgård istället för vår provisoriska rastgård. Huset var dock på intet sätt folktomt utan invaderades istället av en hel armé i blåställ. Nationen genomförde en mycket välbehövlig och lyckad helrenovering av pubens kök och baravdelning, under uppsikt av Matias Eklöfs vakande öga. I den allmänna renoveringsivern



Lars Ekman installeras som hedersledamot på Majmiddagen 1992

skickade man även iväg Nationsfanan för helrenovering samt utbyte av fandum. Jag vill här passa på att framföra mitt varma tack till alla donatorer, som genom sina bidrag gjort denna renovering möjlig.

Efter veckor av feriarbete, vilket genererat en och annan krona till den annars skrala kassan, återvände Södermanland-Nerkingarna för att bevista Revolutionsgasquens 103-års jubileum den 14 juli. Detta år styrde vi kosan mot Järlåsa Hembygdsgård. Efter det att vi hummat igenom Marseillaisen satte vi oss ned och intog en himmelsk måltid som med varsam hand hade tillagats av mästerkockarna Torbjörn Johansson och Casper Wahlund. Skattmästare Gunnar Ekman hade dock sedan tidigare noterat deltagarnas bristande kunskaper i "La Marseillaise" och överlämnade en vacker papyrusrulle till Nationen med nämnda nationalsängs text och noter.

500 nya

Startskottet på höstterminen blev ämbetsmannakongressen som förlades till hembygdens fann på Gillbergsviks barnkoloni utanför Trosa. Vackert väder, givande gruppdiskussioner och ett lysande spex av kulturbärarna borgade för en mycket lyckad helg.

Inskrivningen av recentiorer resulterade i över 500 nyinskrivna, och under recentiorsmottagningen var huset fullt till bristningsgränsen, med gäs-

ter sittande på vad som kunde uppbringas. Som Förste Kurator vandrade jag runt i huset likt missionären och förkunnade min lära och mitt budskap inte mindre än fem gånger.

Under september inviterades vi till Studentföreningen i Köpenhamn för att bevista rusfesten. Middagen kom dock aldrig in. Den stod redan på bordet i form av kallskuret knep och knåp till både förrätt, varmrätt och dessert, så det gällde att studera bordsgrannen för att försäkra sig om att rätt mat hamnade på rätt tallrik.

Nationen har i över ett år letat efter en hållbar stol till restaurangen och passande illuminering i Eskilstunarummet. Restaurangvärd Jens Johnsson med sina 210 centimeter och 100 kg avslutade abrupt diskussionen genom att förvandla det jugoslaviska alternativet till kaffeved, och Nationsfullmäktige kunde äntligen brista ut i ett rungande JA.

Ämbetsmannamiddagen avhölls mitt under de brinnande ekonomiska krispaketens tid och det ansvarstagande kuratelet lät kuratorsspexet gå helt i krisens tecken med nattmanglingar på den s.k. marknaden. Klubbmästarna Lotta Bäcklin och Annelie Berglund kom dock på en lysande idé för att lätta upp stämningen genom att efter middagen försöka leka charader med de 80 glada gästerna.

Inför höstterminens andra ordinarie landskap den 19 oktober förutspåddes ett rafflande 2Q-val. Tyvärr tvingades kandidat nr. 2 att dra tillbaka sin kandidatur måndagen innan landskapet pga en allvarlig ryggskada och Fredrik Forss (Åkersberga) kunde därmed i lugn och ro avgå med seger. Klubbmästarvalet blev en strid på kniven där det till slut stod klart att Lennart Wallander (Nacka) och Fatima Boukari (Bettna) skulle bli kommande termins partyfixare.

Nyttig näpst av Norrlands

Det rådde en viss turbulens på Nationen, sedan Norrlands Nation avslöjat att de genom det nystartade arrangemanget "Club Norlandica" ämnade ta över vår publik på Tisdagsdanserna. Det här sågs inte med blida ögon, utan krafterna mobiliserades omedelbart i form av idésprutorna Olle Larsson och Lennart Wallander som åtog sig uppdraget att utforma en reklamkampanj. Affischeringen följdes upp med en utdelning av förtryckta Wettexdukar till alla studentbostadsområden med hjälp av Stiftelsen Studentstadens städer-skor och deltagarna i Reccespexet. De senare mutades med en lövfest i Tornrummet.

Kampanjen uppvisade ett lysande resultat med en publikanstormning till T-danserna av sällan skådat slag. Det nya marknadsföringsgreppet med Wettexdukar, uppmärksammades även av facktidsningen "Resumé", Linjeflygs "Upp & Ned" samt givetvis Odinslund i "ERGO". "Club Nordlandica" gick en ond bråd död till mötes, och vi kunde skicka våra kondoleanser efter en termin.

Nationen gick till strid vid "Slaget om Vättern" i mitten på oktober där Näringarna kämpade tappert mot Östgöta, Västgöta samt Smålands Nation

i både sång, retorik och spex. Det måste tyvärr erkännas att Östgöta Nation vann, men framhållas bör att vi tog en överlägsen delseger i grenen spex.

Höstterminens programsekreterare Maria Svensson lyckades trollo fram den ena publikdragande gästen efter den andra till T-träffarna. Vi fick stifta närmare bekantskap med både Gunde Svan, Hans-Uno Bengtsson samt prova viner med Carl-Jan Granqvist.

Och så helt plötsligt var vi där, dagen vi alla hade längtat efter låg framför våra fötter: Gåsmiddagen. Under middagen bjöds vi på stor underhållning i form av Hedersledamot Richard Ringmar, som sjöng Uschijameja så att taket lyfte till tonerna av proinspektor Lennart Åqvists pianoackompanjemang. Krönikör Per Carlsson läste upp en mycket välgjord krönika över vårterminen 1992 och levde verkligen upp till en krönikörs regler om att vara allvetande, allvis, allerstädes närvarande, dock sällan god och barmhärtig. Tredje Kurator Johan Dahlin höll talet till Qvinnan och fick den kvinnliga delen av gasquedeltagarna att dra djupa trånande suckar.

Höstblot och herrmiddag

Sista helgen i november begav sig Nationen till sydligare breddgrader för att besöka vår vännation Blekingska Nationen i Lund och bevista Höstblotet. Vi fick bevittna starka heruler och en för oss helt främmande ritual vad beträffar installation av hedersledamöter, med både svärd, vikingahjälm och ballonger.

Södermanland-Nerkingarna fick sin beskärda del av andlig spis i form av en Kulturdag mitt i all lekamlig förlustelse. 1992 års kulturdag arrangerades mäterligt av de fyra programvärdarna och innehöll både dikthörnor, oljemålningar, fotoutställningar, trubadurer samt teater.

Den första snön singlar fridfullt ner mot marken när Nationens Qvinnor bjöd in landsmännen till Herrmiddag. Kvällen bjöd på 20-tals tema á la Chicago och herrarna sågs kvällen igenom krampaktigt hålla fast vid sina fiollådor. Fanbärare Thomas Hugo hade anammat temat så till den milda grad att han stoppat in hela DN:s "På Stan"-bilagan i kinderna varför han enbart fick i sig flytande föda och en och annan rubrik.

Den 30 november var det dags för höstens sista landskap, där lotten till följd av lika rösttal återigen fick avgöra vilka som skulle vara söndagmiddagvärdar. Inspektorn hemförlövade landsmännen och jag förpassade 2Q Martin Fors till antixmalingen.

Innan landsmännen och landsmaninnorna for hem till Lutfisken och risgrynsgröten bjöd Nationen till en storartad Luciagasque med allt vad det innebär. Kvarterets barn sjöng med läspande stämmor "Natten går tunga fjät" och gästerna fick något religiöst i blicken som dock försvann med servertfladdret till Hornboskapens vilda framträdanden. Andre Kurator Martin Fors avtackades ytterligare en gång med kristallvas och stående ovationer.

Stavenowska husets bibliotek tömdes på folk, julrestaurangen gjorde sitt intåg på Nationen och huset började att svaja i gula nyanser.



IF Trikadiens lag på tävlingen "Hästen runt" den 7 mars 1993

Kulturbärare fiskar i grumligt vatten

Helt plötsligt var allt som vanligt igen, med landsmännen återbördade till Nationen och ämbetsmännen på rundsmörjande kongress. Denna vår gick dock inte färden över det stora havet i NG LI:s regi, utan med den nyvunna krismedvetenheten bar det istället av till Vallerås Turistgård uppe i Malung. Under denna kongress växte äntligen formerna för ett Kulturbärrarfullmäktige fram, något som mina företrädare försökt med de senaste två åren.

Svångremspolitiken inverkade även på helgens aktiviteter, där det arrangerades en help-your-self-dinner, dvs pimpelfiske av laxöring inför lördagens bankett. Fiskekort inhandlades samt tre burkar mask för att vara på den säkra sidan. Styrkan begav sig sedan till den anvisade sjön. Omgivningen var emellertid inte så vacker, varför order om förflyttning utgick från högsta ort. En ny sjö togs i besittning och en massa hål borrades upp. Timmarna gick och det började skymma, men inte minsta antydning till napp. Nedslagna återvände gruppen till turistgården. Väl hemma möttes de av 2Q Fredrik Forss som inte kunde förstå varför gruppen försökt fiska i en sedan länge utdöd sjö!

Recentiorerna skrev in sig vid Nationen i en aldrig sinande ström och antalet slutade på 256 st. Recentiorsförmännen Camilla Carpman och Henrik Olausson tog sig an föräldrarollen med hull och hår, och utförde ett mycket uppskattat arbete. Vi har under de senaste åren fått ett gott rykte bland de internationella studenterna som gästar Uppsala Universitet, varför

den Internationella Sekreteraren Gustaf Lind överöstes med allt från belgiska skönsjungande gossar till flickor ifrån Swaziland, vilket han klarade med bravur.

Recentiorsmottagningen blev en lyckad tillställning där vi alla fick både plats och pannkakor vilket inte tillhör vanligheterna. Gamlingarna var dock sin vana trogen och stannade till det bittra slutet, medan de ambitiösa recentiorerna gick hem för att förbereda morgondagens föreläsningar.

Inspektor Leif Lewin rodde övertygande hem Inspektorsvalet, med fullt förtroende från väljarna på första världskapet den 8 februari. Nationen drog en lättnadens suck över att även i fortsättningen kunna stoltsera med en Skytteansk Professor till Inspektor. Sexan blev en av de mer lyckade där vi sjöng finska snapsvisor med en sån inlevelse att Arja Sajjomaa skulle bli grön av avund!

Torsdagen den 18 februari 1993 går till historien som det datum då Kulturbärrarfullmäktige hade sitt första konstituerande möte. Succén var given och mitt vallöfte infriat.

Gyllenhielm och gycklare

Gyllenhielmsgasquen var i antågande, denna gång med hemligt tema. En vink gavs av Klubbmästarna i form av de små rosa biljetterna som delades ut till deltagarna i förväg. Vem hade kunnat räkna ut att det skulle bli cirkus??? Herr Direktör, Klubbmästare Wallander, var i sitt esse, kören maskerade med klädsamma näsor i bästa Charlie Rivel-stil och Hornboskapen tog igen vad de hade förlorat i anseende på Reccegasquen. Södermanland och Nerikes Gilles stipendium för 1992 tilldelades Lennart Wallander ur Inspektor Lewins hand. Anledningen till det försenade utdelandet var att Inspektor varit förhindrad att närvara vid Luciagasquen. Sittningen kröntes av ett magnifikt uppträdande av Kungliga Dramatens Gycklargrupp, som slukade eld och uppförde halsbrytande balansnummer.

Den 7 mars togs en gammal tradition upp som legat i dvala sedan tidigt 80-tal, nämligen IF Trikadiens skidtävling "Hästen Runt". Landsmännen gick man ur huse. De mest fantasifulla konstruktioner på tremannaskidor kunde skådas längs den 85 meter långa banan, och vätskekontrollerna kom väl till pass.

Ämbetsmannamiddagen var som vanligt en självklar höjdpunkt och pro-inspektor Lennart Åqvist hade den goda smaken att förlägga sin bemärkelsedag just till denna torsdag. Både kuratorer och Inspektor hade blivit buggade vid diverse avslöjande telefonsamtal till ämbetsmännens jubel. Där framkom 2Q Forss syn på levande kor i festsalen i ett samtal med Thomas Di Leva, och Inspektor Lewin övertalades att hoppa in som domare för TV-programmet "Dominans".

Programvärdarna fortsatte i stor stil med att arrangera mycket trevliga och publikdragande evenemang och den 17 mars var det dags för studenterna att fira S:t Patricks Day, Irlands nationaldag. Levande irländsk musik framfördes, Guinnessen flödade och vi bjöds på både "Pies and Puddings".



Erik Roxström som Oberon och Anna Karin Furugård som Puck i "En midsommarnattsdröm"

Kulturen befäste sin ställning på Nationen och teatergruppen överträffade sig själv genom att sätta upp Shakespeares "En midsommarnattsdröm" på Lilla Teatern. Fem föreställningar gick för fulla hus och all eventuell skepsis blåste bort av publikens jubel. Teaterdirektör Emma Ohlsson är värd all beundran!

Året som passerat revy har för mig varit det mest händelserika i mitt liv, och jag finner inte riktigt ord för att förklara min tacksamhet till alla Er som har gjort den här tiden möjlig. En stor kram vill jag framföra till den person som håller ordning på oss Kuratorer, Nationens sekreterare Elsa Bonin — Utan Dig hade jag aldrig ridit ur stormarna!!!

"TARABAGATAI!!!

Nationens ekonomi 1992

Av Martin Fors



2 Q Martin Fors håller talet till hembygden på Majmiddagen 1992

Så var det dags att summera räkenskapsåret 1992. Nationen har under flera år uppvisat ett positivt resultat, tyvärr gäller det inte för i år. 1992 visar en förlust på ungefär 200 000 kronor. Nu undrar säkert vän av ordning varför. Det finns många olika skäl till detta, men en bidragande orsak är nog att Förvaltningsdirektionen under flera år har höjt hyran med stora belopp. Detta samtidigt som Nationens inkomstbringande verksamhet inte har utvecklats i samma takt.

Det skall även sägas att Nationen under 1992 har fått en hel del för sin erlagda hyra. Framst tänker jag då på den omfattande renovering som genomfördes i restaurangen under sensommaren. När den sent omsider blev färdig och kunde öppnas så strömmade folk till som aldrig förr. Resultatet av denna renovering är, att vi idag kan stoltsera med en av Uppsalas mest besökta Nationsrestauranger.

Vi har även köpt in 140 nya stolar till restaurangen samt nya lampetter till Eskilstunarummet. Man skulle kunna säga att de rum vi använder mest har fått sig en välbehövlig genomgång och uppfräschning. När det gäller de gamla stolarna så har kuratelet forskat lite och försökt få fram när de köptes in. Allt tyder på att många inhandlades i början på 70-talet så de är avskrivna sedan länge.

Vidare har Nationens fana blivit renoverad under hösten. Renoveringen kostade ungefär 20 000 kronor. Således finns det pengar över och för dessa medel skall vi köpa in en bruksfana som skall användas för utomhusbruk..

Även biblioteket har under 1992 fräschats upp, och här vill jag rikta ett speciellt tack till Biblioteksnämnden för dess envetna och energiska arbete under året.

Till sist vill jag tacka alla medkuratorer, medarbetare och nationsmedlemmar för ert stöd under mitt oförglömliga år som andre kurator vid den bästa av Nationer.

Nationens ämbetsmän och nämnder under läsåret 1992–1993

Inspektor:	Prof. Leif Lewin	
Proinspektor:	Doc. Lennart Åqvist	
Förste Kurator:	Fil.stud. Eva Öhman	
Andre Kurator:	Fil.stud. Martin Fors	HT-92
	Fil. stud. Fredrik Forss	VT-93
Tredje Kurator:	Fil.stud. Johan Dahlin	
Skattmästare:	Jur.kand. Gunnar Ekman	
Bibliotekarie:	Fil.stud. Pia Ax	
Klubbmästare:	Fil.stud. Anneli Berglund	HT-92
	Fil.stud. Lotta Bäcklin	HT-92
	Fil.stud. Lennart Wallander	VT-93
	Fil.stud. Fatima Boukari	VT-93
Utskänknings- föreståndare:	Restauratör Hermann Fricke	
Musikanförare:	Fil.stud. Richard Levin	
Sånganförare:	Fil.stud. Anna Magnusson	HT-92
	Fil.stud. Magnus Lörwall	VT-93
Krönikör:	Fil.stud. Mats Johansson	HT-92
	Jur.stud. Magnus Hjort	VT-93
Nationsfotograf:	Fil.stud. Lennart Wallander	HT-92
	Med.stud. Robert Kristiansson	VT-93
Kårmarskalk:	Fil.stud. Magnus Corell	HT-92
	Fil.stud. Catharina Isoz	VT-93
1:e Fanbärare:	Fil.stud. Catharina Isoz	HT-92
	Fil.stud. Thomas Hugo	VT-93
2:e Fanbärare:	Fil.stud. Thomas Hugo	HT-92
	Fil.stud. Johan Ceije	VT-93
HB:s anförare:	Fil.stud. Magnus Strandås	
Redaktör:	Fil.stud. Olle Larsson	HT-92
	Fil.stud. Magnus Atterfors	
	Jur.stud. Hedvig Forsselius	VT-93
Internationell Sekreterare:	Jur.stud. Gustaf Lindh	
Nämndsekreterare:	Fil.stud. Eva von Sydow	HT-92
	Fil.stud. Anders Hessel	VT-93
Stipendiesekreterare:	Fil.stud. Gunilla Wallgren	
Recentiorsförman:	Fil.stud. Susanne Jonsson	HT-92
	Fil.stud. Camilla Carpman	
	Fil.stud. Henrik Olausson	VT-93
Programsekreterare:	Fil.stud. Maria Svensson	HT-92
	Fil.stud. Agneta Björnsjö	VT-93

Teaterdirektör:	Med.stud. Emma Ohlsson	
Spexdirektör:	Jur.stud. Magnus Hjort	HT-92
	Fil.stud. Örjan Melin	VT-93
Tisdagsvärdar:	Jur.stud. Ingemar Jansson	HT-92
	Fil.stud. Henrik Olausson	HT-92
	Fil.stud. Lisbet Spörndly	VT-93
	Fil.stud. Katarina Wigle	VT-93
Torsdagsvärdar:	Jur.stud. Tarja Saarinen	HT-92
	Fil.stud. Katarina Wigle	HT-92
	Fil.stud. Hanna Cronerud	VT-93
	Fil.stud. Jennie Lundström	VT-93
Restaurangvärdar:	Fil.stud. Jens Johnsson	HT-92
	Fil.stud. Anders Hessel	HT-92
	Fil.stud. Ingemar Janson	VT-93
	Fil.stud. Andreas Hellgren	VT-93
	Fil.stud. Mats Johansson	VT-93
Helgkaffevärdar:	Fil.stud. Lena Birgersson	HT-92
	Fil.stud. Jennie Lundström	HT-92
	Fil.stud. Lisbet Spörndly	HT-92
	Fil.stud. Richard Olsson	HT-92
	Fil.stud. Kristina von Dolwitz	VT-93
	Fil.stud. Anna Wohlfahrt	VT-93
	Fil.stud. Karolina Wicksén	VT-93
	Fil.stud. Martin Sandgren	VT-93
Söndagmiddagsvärdar:	Fil.stud. Lisa Segnestam	HT-92
	Jur.stud. Agnes Reuterskiöld	HT-92
	Fil.stud. Mattias Dernelid	VT-93
	Jur.stud. Oscar Tiberg	VT-93
Fredagmiddagsvärdar:	Fil.stud. Fatima Boukari	HT-92
	Fil.stud. Andreas Hellgren	HT-92
	Fil.stud. Åsa Lannhard	VT-93
	Fil.stud. Jonas Vestin	VT-93
Antitequevärd:	Fil.stud. Jonas Vestin	HT-92
Idrottsförman:	Jur.stud. Ulf Nilsson	HT-92
	Fil.stud. Ulrika Ottenby	VT-93
Närradioförmän:	Fil.stud. Johnny Paulsson	HT-92
	Fil.stud. Ola Sunnergren	HT-92
	Fil.stud. Ola Larsson	VT-93
	Fil.stud. Jakob Nilsson	VT-93
Filmförman:	Med.stud. Erik Norrman	HT-92
	Fil.stud. Ola Sunnergren	VT-93
Arkivarie:	Fil.stud. Henrik Ågren	
	Fil.stud. Niclas Nordquist	

Nationskaplan:	Teol.lic. Stanley Rydell		
Kören:	Fil.stud. Fredrik Jeansson (ordf.)	HT-92	
	Fil.stud. Lotta Lundberg (ordf.)	VT-93	
	Staffan Holst (körledare)		
Nationsnämnden:	Förste Kurator		
	Andre Kurator		
	Tredje Kurator		
	Nämndsekreteraren		
	Fil.stud. Magnus Atterfors		
	Teol.stud. Jakob Bäcklund		
	Fil.stud. Thomas Pettersson		
	Fil.stud. Per Carlsson		
	Fil. stud. Magnus Corell		
	Fil.stud. Fredrik Forss	HT-92	
	Fil.stud. Eva Rimsten		
	Jur.stud. Anders Holmestig		
	Jur.stud. Ingemar Janson	VT-93	
	NN-suppleanter:	Jur.stud. Filippa Wijnbladh Bergin	
Programvärdar:	Fil.kand. Matias Eklöf		
	Fil.stud. Anders Bergstrand	HT-92	
	Jur.stud. Hedvig Forsselius	HT-92	
	Jur.stud. Jur.stud. Olof Wetterqvist		
	Fil.stud. Eva Stridh		
Nationsfullmäktige:	Fil.stud. Johannes Hylander	VT-93	
	Fil..stud. Eva von Sydow	VT-93	
	Inspektor		
	Proinspektor		
	Skattmästare		
	Förste Kurator		
	Andre Kurator		
	Tredje Kurator		
	Programvärdar		
	Programsekreterare		
	Klubbverket		
	Stipendienämnden:	Förste Kurator	
		Stipendiesekreteraren	
Fil.stud. Peter Stockhaus			
Fil. stud. Håkan Olofsson			
Jur.stud. Jonas Pontén			
Fil.stud. Catrine Karjel			
Fil.stud. Marie Kaufmann			
Fil.stud. Tiina Rähn			
Fil.stud. Jonas Nordström			
Jur.stud. Malin Wallin		HT-92	
Med.stud. Thomas Pettersson	VT-93		

Biblioteksnämnden:	Andre Kurator	
	Bibliotekarien	
	Arkivarien	
	Fil.stud. Elisabeth Milton	
	Fil.stud. Katarina Wigle	
	Fil.stud. Eva von Sydow	
	Jur.stud. Ulf Nilsson	
	Fil.stud. Lotta Bäcklin	
	Jur.stud. Filippa Wijnbladh Bergin	HT-92
	Fil.stud. Anna Holmestig	HT-92
	Fil.stud. Åsa Magnusson	HT-92
	Fil.stud. Frida Forsselius	VT-93
	Fil.stud. Eleonor Bernin	VT-93
	Fil.stud. Helena Esscher	VT-93
Stadgeutskottet:	Jur.stud. Malin Wallin	HT-92
	Jur.stud. Magnus Persson	
	Fil.stud. Richard Söderberg	
Valutskottet:	Jur.stud. Staffan Eklöf	VT-93
	Förste Kurator	
Förvaltningsdirektion:	Fil.stud. Max Schori	HT-92
	Fil.stud. Eva Stridh	HT-92
	Fil.stud. Malin Wallin	HT-92
	Fil.stud. Kristina Ränk	HT-92
	Fil.stud. Agneta Björnsjö	HT-92
	Fil.stud. Magdalena Ranhem	HT-92
	Fil.stud. Magnus Hessel	HT-92
	Fil.stud. Kristina Lindgren	HT-92
	Fil.stud. Victoria Nemeth	
	Fil.stud. Ulrika Ottenby	
	Fil.stud. Tiina Rähn	
	Fil.stud. Jonas Vestin	
	Jur.stud. Maria Edvinsson	VT-93
	Jur.stud. Maria Eriksson	VT-93
Fil.stud. Anne Strömberg	VT-93	
Jur.stud. Kristina Malmberg	VT-93	
Fil.stud. Keith Fransson	VT-93	
Fil.stud. Camilla Carpman	VT-93	
Fil.stud. Catharina Eklöf	VT-93	
Fil.stud. Maria Johansson	VT-93	
Förvaltningsdirektion:	Skattmästaren	
	Förste Kurator	
	Andre Kurator	
	Tredje Kurator	
	Dir. Bo Eklöf	
Univ.dir. Gunnar Wijkman		

Stift. Södermanlands-
Nerikes Nations
studentbostäder,
Styrelse: (A=Arbets-
utskott)

Redovisningschef Bo Lindquist
1:e länsass. Bjarne Fors
Fil.kand. David Thorberg
Borgarrådssekr. Håkan Olovsson-Tenelius

Skattmästaren	A
Förste Kurator	A
Tredje Kurator	A
Dir. Bo Eklöf	A
Univ.dir. Gunnar Wijkman	A
Redovisningschef Bo Lindquist	A
1:e länsass. Bjarne Fors	A
Borgarrådssekr. Håkan Olovsson-Tenelius	A
Arkivchef Orvar Starbäck	
Bankdir. Lennart Nordén	
Jur.kand. Karin Johansson	
Fil.mag. Seppo Gerestrand	
Kanslichef Ingemar Ögren	
Bankdir. Anders Lundell	
Prof. Leif Lewin, Inspektör	
Johan Delin (Up. kommuns representant)	

Nationsföreningar

<i>IF Trikadien</i>	Ordförande: Per Carlsson Sekreterare: Eva Persson
<i>HB:s Vänner</i>	Ordförande: Lennart Åqvist Sekreterare: Stig Holmquist
<i>Wasaloppsorden</i>	Ordförande: Sten Åkerlund Sekreterare: Ulf Johansson
<i>Vännerna från Nyköping</i>	Ordförande: Håkan Karlsson Sekreterare: Hannes Edwardsson
<i>Södertälje förening, Telge Tokar</i>	Ordförande: Gustaf Lindh
<i>Vännerna från V Sörmland</i>	Ordförande: Jonas Pontén
<i>Vi från Stan</i>	Ordförande: Pontus Back
<i>Strängnäsföreningen</i>	Ordförande: Annelie Andersson
<i>Kamraterna från Örebro</i>	Ordförande: Anders Melkersson
<i>HB:s Musikanförare:</i>	Richard Levin
<i>HB:s Anförare:</i>	Magnus Strandås
<i>SNQFC:</i>	Sanna Pejnefors
<i>SISN:</i>	Thomas Pettersson

Seniorföreningens medlemmar

Ständiga medlemmar	Göran K G Annéren Fasanvägen 6 A 756 53 UPPSALA	Britta-Stina Bergström Linnéplatsen 5 413 10 GÖTEBORG
Anders Acebo Cedervägen 7 191 44 SOLLENTUNA	Agneta Askenbom Norrskensgatan 12 723 48 VÄSTERÅS	Rolf Bergström Bisittargatan 5 126 58 HÄGERSTEN
Janis Abolins Fiskartorpsvägen 15 114 33 STOCKHOLM	Gunnar Atmer Sjövägen 6 182 33 DANDERYD	Christina Bexell Skolgatan 3 753 12 UPPSALA
Erik Acebo Cedervägen 7 191 44 SOLLENTUNA	Bengt Olof Aulén Box 55 387 02 KÖPINGSVIK	Marianne Blom Skarnnäcks allé 27 122 53 ENSKEDE
Owe Adolfsson Slänbärsvägen 7 151 49 SÖDERTÄLJE	Torbjörn Axelman Brusebo 621 72 VISBY	Catharina Blomberg Götgatan 79 116 62 STOCKHOLM
Gunnar Almkvist Banérgatan 51, 2 tr 115 22 STOCKHOLM	Olle Axenborg S:t Göransgatan 84, 4 tr 112 38 STOCKHOLM	Gunilla R I Blomberg-Rengård Kastrupsgatan 16, 2 tr 164 42 KISTA
Kristina Ander Klackvägen 6 852 54 SUNDSVALL	Fanny K B Axenborg-Waller S:t Göransgatan 84, 4 tr 112 38 STOCKHOLM	Sigfrid Bock Skräddarbovägen 8 774 01 AVESTA
Lars Ander Klackvägen 6 852 54 SUNDSVALL	Robert Johan Axner Wollmar Yxkullsgatan 38 116 50 STOCKHOLM	Lennart Bodström Nobels gate 16 N-244 OSLO 2
Dan Andersson Askvägen 24 756 53 UPPSALA	Karin Behrman Nynäsvägen 369, 2 tr 122 34 ENSKEDE	Mikael Borg von Seths väg 6 640 60 ÅKERS STYCKEBRUK
Gunnar Andersson Grävlingvägen 47 161 37 BROMMA	Erik Berg Rådhusgatan 9 230 10 SKANÖR	Åke Boström Sverres väg 7 663 02 HAMMARÖ
Göran Andersson Murklevvägen 15 756 46 UPPSALA	Håkan Berggren Villa Granebo 4401 Stenungsön 444 00 STENUNGSSUND	Fatima Boukari Smedsgränd 7 753 20 UPPSALA
Kerstin Andersson Kalle Posts väg 33 702 29 ÖREBRO	Willy Bergkvist Stensborgsgatan 1 633 55 ESKILSTUNA	Lars Bremberg Ollondalen, Pl 2253 615 92 VALDEMARSVIK
Lena Andersson Grävlingvägen 47 161 37 BROMMA	Annelie Berglund Fjärdhundragatan 58 753 37 UPPSALA	Claes Bruhn Roslagsgatan 23 B 113 55 STOCKHOLM
Åke Andolf Emblavägen 17 182 63 DJURSHOLM	Karin Bergman Vidblicksgatan 7 412 57 GÖTEBORG	Caroline Burén Kocksgatan 24, 1 tr 116 23 STOCKHOLM
Rune Anéer Pl 534 690 50 VRETSTORP	Bertil Bergström Linnéplatsen 5 413 10 GÖTEBOR	Lotta Bäcklin Smedsgränd 7 753 20 UPPSALA
Gunnar Annell Rosenlund Fogdö 645 92 STRÄNGNÄS		

Jakob Bäcklund
S:t Larsgatan 6 B
753 11 UPPSALA

Thomas Böös
Köpmangatan 23
633 40 ESKILSTUNA

Per Carlsson
S:t Larsgatan 6 B
753 11 UPPSALA

Sune L Carlsson
Östra Ågatan 59
753 22 UPPSALA

Kerstin Carlstedt
Pl 6507
692 00 KUMLA

Mikael Cederqvist
Karlsrogatan 11 A:11
752 38 UPPSALA

Carl-Johan Clemedsson
Vintervägen 17
182 74 STOCKSUND

Hans Corell
Pionvägen 10
183 30 TÄBY

Inger Corell
Pionvägen 10
183 30 TÄBY

Simon Corell
Rättviksvägen 64
191 71 SOLLENTUNA

Kjell Dahlborg
Bryggaregatan 9 C
633 43 ESKILSTUNA

Inge Dahlén
Stensborgsgatan 26
633 55 ESKILSTUNA

Johan Dahlin
S:t Larsgatan 6 B
753 11 UPPSALA

Margareta Dubois
Floragatan 21
114 31 STOCKHOLM

Eric Edlund
Brantingsgatan 40, 3 tr
115 35 STOCKHOLM

Sten Edstam
Västra Banvägen 57
182 46 ENEBYBERG

Birgitta Egenvall
Åkerbärsvägen 11
181 64 LIDINGÖ

Lars Ehlin
Södra Lillåstrand 28
703 64 ÖREBRO

Bo Eklöf
Tegelgatan 15
752 38 UPPSALA

Matias Eklöf
S:t Olofsgatan 14
753 12 UPPSALA

Klas Elm
Askrikegatan 5
115 29 STOCKHOLM

Hans Engblom
Folkungagatan 134
116 30 STOCKHOLM

Gunnar Engqvist
Bruksvägen 4
752 41 UPPSALA

Ulf A Eriksson
Kartorp
710 15 VINTROSA

Arne Ernestam
Fredsgatan 4 A
753 13 UPPSALA

Agneta Essén
Tallmovägen 6
756 45 UPPSALA

Mats Essén
Tallmovägen 6
756 45 UPPSALA

Karin Evrell-Ingelson
Sågbacken 7 Hällberga
635 19 ESKILSTUNA

Bertil I Flemeus
Artillerigatan 12 A
752 37 UPPSALA

Ingvar Folkesson
Tallbacksvägen 6
756 45 UPPSALA

Martin Fors
Svartbäcksgatan 43 F
753 32 UPPSALA

Per Göran Forsberg
Krongatan 2 B, 3 tr
752 38 UPPSALA

Bjarne Forss
Sturegatan 17 B
752 23 UPPSALA

Fredrik Forss
Djäknegratan 5:510
754 23 UPPSALA

Dag Forsselius
Föreningsgatan 57
722 18 VÄSTERÅS

Hans Franzén
Östra Villavägen 2
611 36 NYKÖPING

Marianne Fries
Yngvlingavägen 5 B
182 62 DJURSHOLM

Sven Frigell
Luthagsplanaden 10 A
752 25 UPPSALA

Göran Frithz
Dambergsgatan 3
633 41 ESKILSTUNA

Lillemor Frithz
Dambergsgatan 3
633 41 ESKILSTUNA

Kristina Furusten
Tegnérsgatan 5 C
752 26 UPPSALA

Karin Fähræus
Svalnäs Allé, Sjöstugan
182 63 DJURSHOLM

Sven Fält
Alftavägen 34
821 00 BOLLNÄS

Ola Gefvert
Rasbo, Örby
755 96 UPPSALA

Seppo Gerestrand
Myrgångsvägen 26
757 57 UPPSALA

Marianne Gerland-Ekeröth
Granitvägen 11
161 39 BROMMA

Christina Gezelius
Becksjudarvägen 47
131 36 NACKA

Bengt-Georg Gilmark
Vasagatan 5 B, 1 tr:204
753 13 UPPSALA

Lars Gombrii
Herrgårdsvägen 8
722 16 VÄSTERÅS

Nils Gralén
Liljeforsgatan 28, 1 tr
412 61 GÖTEBORG

Gösta Grefberg
Duvhöksvägen 25
852 55 SUNDSVALL

Sven Grevsten
Bernadottestigen 13
756 48 UPPSALA

Bengt Olov Grönkvist
Hedborns gata 3
582 49 LINKÖPING

Jan H Gustavsson
Malma Backe 5 K
756 47 UPPSALA

Lennart Gustavsson
Lodbroksvägen 2
434 00 KUNGSBACKA

Marton Halapi
Ridvägen 13
172 48 SUNDBYBERG

Mikael Halapi
Pingstvägen 12, 1 tr
126 36 HÄGERSTEN

Viveca Halldin-Norberg
Björklundavägen 10
756 46 UPPSALA

Olle Hambert
Stenhyddegatan 13
431 39 MÖLNDAL

Britta Hansson
Eklidsgränd 13
123 46 FARSTA

Hans-Olof Hansson
Skutavägen 15
740 22 BÄLINGE

Lars-Erik Hansson
Gjutaregatan 12
681 00 KRISTINEHAMN

Sofia Heidenberg
Årstavägen 101, 2 tr
121 71 JOHANNESHOV

Staffan Heidenberg
Roslagsgatan 32, 1 tr
113 55 STOCKHOLM

Gunnar Helén
Jakob Dubbes väg 8
131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS

Göran Helgeson
Vivelstigen 4
611 63 NYKÖPING

Lars A Hellberg
Storgatan 8, 2 tr
753 31 UPPSALA

Eva Henricson
Valhallavägen 12 B
114 22 STOCKHOLM

Birger Hermansson
Prästgårdsängen 5
412 71 GÖTEBORG

K Håkan Hollqvist
Frejgatan 7
595 00 MJÖLBY

Helena Holm
Birkagatan 4
113 36 STOCKHOLM

Åke Holm
Östra Björkvägen 5
611 36 NYKÖPING

Stefan Holmer
Vårgårdsvägen 62 B
133 36 SALTSJÖBADEN

Stig Holmquist
Sysslomansgatan 26
752 23 UPPSALA

Margareta Hüge
Atterboms gata 72
582 49 LINKÖPING

A Gunilla Hultgren
Falugatan 15
113 32 STOCKHOLM

Jan Hultgren
Norrlandsgatan 26, 1 tr
752 29 UPPSALA

Lennart Hultgren
Tuvängsvägen 6
756 45 UPPSALA

Anders Hulth
S Förstadsgatan 40 B
211 43 MALMÖ

Sven-Olof Humble
Karlavägen 90
115 22 STOCKHOLM

Bengt Häger
Mårdvägen 23
654 68 KARLSTAD

Christina Hörnsten
Ellagårdsvägen 97
183 39 TÄBY

Göran J A Inger
Skolgatan 21
753 12 UPPSALA

Britt-Marie Insulander
Vikengatan 20 C
652 28 KARLSTAD

Marie Iwraeus
Tegelgatan 4
703 41 ÖREBRO

Staffan Jacobson
Vänortsgatan 111 B
752 63 UPPSALA

Ellen Jalander
Syrénparken 15
133 00 SALTSJÖBADEN

Ger Jalander
Karlavägen 64 A
114 49 STOCKHOLM

Karl Gunnar Jemt
Lidmansvägen 5
724 61 VÄSTERÅS

K Olle Johansson
Höganäsgatan 1 A
753 30 UPPSALA

Karin Johansson
Räsundavägen 63
171 52 SOLNA

Roine Johansson
Höganäsgatan 6 B
753 30 UPPSALA

Sune H Johansson
Gropgränd 2 A
753 10 UPPSALA

Henrik Johansson-Gard
Karlavägen 73, 4 tr
114 49 STOCKHOLM

Bo Ax:son Johnson
Annebergs Gård
134 00 GUSTAVSBERG

Peder Johnson
Svarvargatan 3
112 49 STOCKHOLM

Lennart Johnsson
Vederlöfs Prästgård
355 90 VÄXJÖ

Håkan Jormelius
Skivlingevägen 8
633 58 ESKILSTUNA

Alf Jungmark
Bohusgatan 37
116 67 STOCKHOLM

Margareta Jungnell
Räntmästargatan 29
702 27 ÖREBRO

Tore Jungnell
Räntmästargatan 29
702 27 ÖREBRO

Lotta Jämtsved
Björkebyvägen 26
175 64 JÄRFÄLLA

Kerstin Karlsson
S:t Johannesgatan 1
753 11 UPPSALA

Bengt Kastmark
Ploggatan 2, 3 tr
116 34 STOCKHOLM

Gudrun Kihlberg
Trädgårdsgatan 36 A
645 31 STRÄNGNÄS

Margareta Kleen-Poquet
70 Av Huysmans, Bxe 7
B-1050 BRUXELLES

Nils-Gunnar Kling
Backvindeln 87
126 57 HÄGERSTEN

Sylvia Korduner
Sandhamnsgatan 54 B
115 28 STOCKHOLM

Astrid Kraepelien
Kalbergsvägen 40
113 27 STOCKHOLM

Sven Kraepelien
Karlbergsvägen 40
113 27 STOCKHOLM

Lars Kullberg
S:t Olofsgatan 14
753 12 UPPSALA

Örjan Kåhre
Linnégatan 94, bv
115 23 STOCKHOLM

Lillemor Källström
Johan Duvas väg 4
641 37 KATRINEHOLM

Stig Källström
Johan Duvas väg 4
641 37 KATRINEHOLM

Sture Lagerholm
Kristdalavägen 32
570 90 PÅSKALLAVIK

Leif Lagerstedt
Åsgränd 2 B, 2 tr
753 10 UPPSALA

B M-L C Langemar
Övre Slottsgatan 14 B, 3 tr
753 10 UPPSALA

Carl-Olof B Larsson
Sturegatan 8
645 30 STRÄNGNÄS

Håkan Larsson
S:t Olofsgatan 14
753 12 UPPSALA

Hans Lartén
Hovstabyvägen 12
703 75 ÖREBRO

Bertil Einar Lauritzen
Svalnäs allé 20 C
182 63 DJURSHOLM

Ann-Margret Leman
Distansgatan 17
421 37
VÄSTRA FRÖLUNDA

Barbro Lewin
Box 514
751 20 UPPSALA

Leif Lewin
Skytteanum, Box 514
751 20 UPPSALA

Tom Lindahl
Drottningholmsvägen 9
112 42 STOCKHOLM

Tom Lindblom
Oskarsparken 7
702 12 ÖREBRO

Erik Hjalmar Linder
Rosengården
186 00 VALLENTUNA

Kaj Olof Lindfors
Rättspsyk Klin, Box 4024
422 04 HISINGS BACKA

Niclas Lindgren
Glutens gränd 4 B
753 13 UPPSALA

Sture Lindgren
Örtvägen 18
182 36 DANDERYD

Ulla Lindgren
Örtvägen 18
182 36 DANDERYD

Karl-Gunnar Lindkvist
Vällingbyvägen 119
162 21 VÄLLINGBY

Bo Lindquist
Tomtbergavägen 8
141 43 HUDDINGE

Olle Lindquist
Östra Ågatan 51 A
753 22 UPPSALA

Sten Lindquist
Övre Slottsgatan 10, 1 tr
753 10 UPPSALA

Rolf Lindqvist
Kyrkogatan 9
792 00 MORA

Åsa Lindqvist-Reutersvärd
Åsgränd 4 A
753 10 UPPSALA

Ulf Lindsjö
Pokalvägen 57
117 40 STOCKHOLM

Marianne Lindström-Wranne
Wennerbergsgatan 6, 1 tr
112 58 STOCKHOLM

Henrik Linusson
Fregattvägen 1 B
183 53 TÄBY

Björn Ljungdahl
Köpmangatan 30 B
633 56 ESKILSTUNA

Kerstin Ljungdahl
Careligatan 7 A
632 20 ESKILSTUNA

Ulla Ljungdahl
Köpmangatan 30 B
633 56 ESKILSTUNA

Christina Lundberg
Axtorpsvägen 24
902 34 UMEÅ

Ove Lundberg
Vinterbrinksvägen 57, 3 tr
133 00 SALTSJÖBADEN

Anders Lundell
Nygatan 47
702 11 ÖREBRO

Boris Lunderquist
Box 170 16
200 10 MALMÖ

Gunlög Lundgren
Larsbergsvägen 11, 4 tr
181 38 LIDINGÖ

Kerstin Lundh-Nyman
Garvkroksvägen 3
133 36 SALTSJÖBADEN

Martin Lundmark
S:t Johannesgatan 34 C
752 33 UPPSALA

Sven Lundström
Hällbygatan 24
752 28 UPPSALA

Einar Lyth
Fogelsby Gård
690 45 ÅSBRO

Christer Läckgren
Birkagatan 4
113 36 STOCKHOLM

Mats Läckgren
Torsgatan 25, 4 tr
113 21 STOCKHOLM

Anna Magnusson
S:t Johannesgatan 1
753 11 UPPSALA

R Annika Malmberg
Rusthållarvägen 61
121 60 JOHANNESHOV

Bo Malmberg
Tunagatan 3 C, 1 tr
753 37 UPPSALA

Ewa Mattsson-Polano
UD/Buenos Aires
103 35 STOCKHOLM

Anna-Lisa Melldén
Frodegatan 12 A
753 27 UPPSALA

Lars Millberg
Marielundsgatan 5 C, 2 tr
753 25 UPPSALA

Henry Montgomery
Djurgårdsvägen 150
115 21 STOCKHOLM

Åke Mossler
Folkungagatan 108, 4 tr
116 30 STOCKHOLM

Christer Multán
Wallingatan 30, 2 tr
111 24 STOCKHOLM

Uno Murray
Nockeby backe 8 C
161 51 BROMMA

Birgitta Myhrman-Edberg
Beckombergavägen 42
161 53 BROMMA

Gunilla Myrin-Cockle
159 Stephen Street
459 RICHMOND HILL
ONTARIO

Ebba Neander
Lagmansgatan 18
702 15 ÖREBRO

Ann-Christine Nilsson
Orrfjärdsgränd 5
121 65 JOHANNESHOV

Arne Nilsson
Svanholmsvägen 13
182 75 STOCKSUND

Lars E W Nilsson
254 Riverside Avenue
O RIVERSIDE; CT 06 878

Urban Nilsson
S:t Johannesgatan 34 A, 2 tr
752 33 UPPSALA

Bengt Nirje
Börjegatan 31 C
752 29 UPPSALA

Edit Nisser-Ljungström
Svartkärrsvägen 2
133 32 SALTSJÖBADEN

Bengt Nordberg
Törnlundsgatan 7
753 24 UPPSALA

Lena Nordberg
Törnlundsgatan 7
753 24 UPPSALA

Ragnar Nordberg
Nordängsgatan 18
431 69 MÖLNDAL

Birgitta U M Nordenborg
Kopparbergsvägen 31 A
722 13 VÄSTERÅS

Brita Nordlander
Torsgatan 6 B
753 15 UPPSALA

Nils Brage Nordlander
Torsgatan 6 B
753 15 UPPSALA

Åsa Nordling
Askriktegatan 5, 3 tr
115 29 STOCKHOLM

Brita Nordlund
Ulvögatan 9
162 23 VÄLLINGBY

Eivor Nordström
Svartbäcksgatan 37 A
753 32 UPPSALA

Sten Nordström
Rådmansgatan 82, 4 tr
113 60 STOCKHOLM

Merja Nuutinen
Fredriksgatan 64 B, 31
SF-100 HELSINGFORS

Bengt Nybelius
Hosjöstrand 108
791 46 FALUN

Nils-Fredrik Nyblaeus
Stavgårdsvägen 21
161 37 BROMMA

Titti Nylander
P.O. Box 3779
O NICOSIA

Gunnar Nylin
Clastorp
755 94 UPPSALA

Bo Labbe Nyman
Ekersgatan 6
703 42 ÖREBRO

Jussi Nyman
Garvkroksvägen 3
133 36 SALTSJÖBADEN

Ann Nyström
Kungsklippan 20, 8 tr
112 25 STOCKHOLM

Hans Nyström
Åsögatan 194
116 32 STOCKHOLM

Håkan Olovsson-Tenelius Odengatan 4 114 24 STOCKHOLM	Eva Rimsten Gamla Uppsalagatan 30 753 34 UPPSALA	Arvid Sanmark Skördevägen 84 122 35 ENSKEDE	Peter Stjernström Rosenlundsgatan 48 C, 2 tr 118 63 STOCKHOLM	Gunnel Sörbom Geijersgatan 42 752 26 UPPSALA	Anita Wetterqvist Brödragatan 5 B 412 74 GÖTEBORG
Gunnar Ottander Idrottsgatan 5 641 33 KATRINEHOLM	Richard Ringmar Thunbergsvägen 17 A 752 38 UPPSALA	Eva Schmekel Rossviks Säteri 635 18 ESKILSTUNA	Gunvor Stolt Barkspadevägen 3 756 47 UPPSALA	Göran Sörbom Geijersgatan 42 752 26 UPPSALA	Ulf Wickström Box 339 595 24 MJÖLBY
Tom A M Pauli Torbjörnsgratan 34 753 35 UPPSALA	Anders Risberg Stora Torget 1, 2 tr 611 32 NYKÖPING	Staffan Schnell Vildrosgratan 19 753 24 UPPSALA	Gunvor Maria Stolt Barkspadevägen 3 756 47 UPPSALA	Per Sörbom Ö Tulegatan 26 733 00 SALA	Monica Widegren Västergården Svia 755 90 UPPSALA
Karl-Axel Pehrson Gethagsvägen 7 182 46 ENEBYBERG	Lennart Rosell Solbackevägen 7 611 36 NYKÖPING	Johan Schultz Vapengatan 12, 2 tr 126 52 HÄGERSTEN	Carl Strandberg Trädgårdsgatan 5 645 31 STRÄNGNÄS	Per Tegner Agnegatan 31 112 29 STOCKHOLM	Gun Widmark Grönstenvägen 34 752 41 UPPSALA
Sanna Pejnefors Smedsbacksgatan 3, 2 tr 115 39 STOCKHOLM	Gun Rosencrantz Mörbydalen 21, 5 tr 182 32 DANDERYD	Carl-Uno Sjöblom Sandhamnsvägen 9 185 00 WAXHOLM	Erik Strandell Scheelegatan 6 A 731 00 KÖPING	Vello Uibopuu Kamomillgatan 26, nb 754 47 UPPSALA	Carl Gösta Widstrand Teatergatan 4 582 22 LINKÖPING
Ingemar Petersen Box 8714 402 75 GÖTEBORG	Gunnar Rosenqvist Hjalmar Brantingsgatan 4 B 753 27 UPPSALA	Wolmar Sjöström Urbergsvägen 24 161 39 BROMMA	Jerk A A Strimbold Torsgatan 8 C 753 15 UPPSALA	Cecilia von Celsing Sköldvägen 25 182 64 DJURSHOLM	Lars Wikström Barkspadevägen 6 756 47 UPPSALA
Tord Petri Vasagatan 1, 4 tr 781 50 BORLÄNGE	Hans Rosenqvist Gräsåkersvägen 49 F 178 00 EKERÖ	Agneta Skoog Jakobsdalsgatan 6 B 852 41 SUNDSVALL	Per Strähle Björngårdsgatan 11 116 26 STOCKHOLM	Mait von Essen Norra Rudbecksgatan 10 752 36 UPPSALA	Stefan Wilbrand Rotyxvägen 12 756 48 UPPSALA
Thomas Pettersson S:t Olofsgatan 14 753 12 UPPSALA	Harald Rydberg Blåhakevägen 17 A 756 52 UPPSALA	Gustaf Skördeman Torkel Knutssongatan 39, 6 tr 118 49 STOCKHOLM	Carl Eric Stålborg Krysshammargränd 5 724 64 VÄSTERÅS	Hans von Euler-Chelpin Skiljevägen 11 182 36 DANDERYD	Tomas L H Wilén Almars Gård 655 90 KARLSTAD
Tom W Placht Fågelvägen 9 755 91 UPPSALA	Nils Rydberg S:t Olofsgatan 14 752 21 UPPSALA	Arne Ståde Tegelbruksvägen 31 126 34 HÄGERSTEN	Margareta Svensson S:t Olofsgatan 1 A 753 10 UPPSALA	Andrea von Polgär-Jacobson Vänortsgatan 111 B 752 63 UPPSALA	Karl-Erik Winberg Eskilsgatan 3 633 56 ESKILSTUNA
Louise Ramholm Villavägen 9 B 752 36 UPPSALA	Bo Rydstedt Gröpegatan 5 531 42 LIDKÖPING	Orvar Starbäck Rosenkällavägen 29 611 36 NYKÖPING	Sven G Svensson S:t Olofsgatan 1 A 753 10 UPPSALA	Knut-Axel von Schoultz Askers Prästgård 715 00 ODENSBACKEN	David Wirmark Fölvägen 22 175 39 JÄRFÄLLA
Ingemar Rang Gyllenstiernsgatan 17 115 26 STOCKHOLM	Stefan Ränk Ringgatan 1 752 27 UPPSALA	Aase Sten Lotsvägen 24 184 92 ÅKERSBERGA	Anders Sverke Tideliussgatan 60 118 69 STOCKHOLM	Gunnar Wahlberg Kungsgatan 16 713 31 NORA	Filip Wistedt Näsvägen 22 191 71 SOLLENTUNA
Ella Rankka Övre Slottsgatan 14 A 753 10 UPPSALA	Une Sahlgren Diligensvägen 43, 3 tr 131 48 NACKA	Bo Stenberg Karin Boyegatan 14 754 28 UPPSALA	Pontus Svinhufvud Box 205 641 22 KATRINEHOLM	Lars Wahlund Box 16 121 103 23 STOCKHOLM	Aina Wistrand Nilssonsberg 22, 6 tr 411 43 GÖTEBORG
Erik Rankka Övre Slottsgatan 14 A 753 10 UPPSALA	Tom Saldeen Södra Rudbecksgatan 4 752 36 UPPSALA	Charlotta Stensson Kungsholmsgatan 46, 4 tr 112 27 STOCKHOLM	Erik Söderbäck Åkervägen 43 181 41 LIDINGÖ	Rune Waldekranz Torekällgatan 13 151 33 SÖDERTÄLJE	Folke Wistrand Nilssonsberg 22, 6 tr 411 43 GÖTEBORG
Jöran Rehn Vindhemsgratan 13 752 27 UPPSALA	Åke Saldeen Norra Rudbecksgatan 2 752 36 UPPSALA	Staffan Stjernholm Krongatan 2 A 752 38 UPPSALA	Inger Söderström Linnégatan 31 114 47 STOCKHOLM	Kerstin Wall S:t Johannesgatan 12 753 12 UPPSALA	Niklas Wörmann Handelsvägen 20 122 32 ENSKEDE
Olle Renck Pyrolavägen 38 181 60 LIDINGÖ	Buster Sandgren Idunagatan 6 113 45 STOCKHOLM	Hans Stjernqvist Kajutvägen 21 453 00 LYSEKIL	Fredrik Sörbom Ringgatan 20 C 752 27 UPPSALA	Lennart Wallander Karlsrogatan 15 V 18 752 38 UPPSALA	Benedicte Yhland Badhusberget 2 A 453 00 LYSEKIL
Eric Reuterswärd Åsgränd 4 A 753 10 UPPSALA	Inga-Britt Sandsjoe Olaiagatan 13 A 703 61 ÖREBRO	Lena Stjernström Rosenlundsgatan 48 C, 2 tr 118 63 STOCKHOLM	Gunilla Sörbom Ö Tulegatan 26 733 00 SALA	Conny Westberg Köpmangatan 13 C 641 30 KATRINEHOLM	Ulrik G Zetterberg Hjalmar Brantingsgatan 3 A 753 27 UPPSALA

Göran Ågerup
Sandavägen 4
756 53 UPPSALA

Sigvard Åhgren
Hästholmsvägen 23
116 44 STOCKHOLM

Gunilla Åkerström-Hougen
Sylvestergatan 4
411 32 GÖTEBORG

Valter Åman
Manillagatan 20
702 12 ÖREBRO

Johan Åneman
S:t Eriksgatan 6, 3 tr
112 39 STOCKHOLM

Gösta E Åqvist
Börjegatan 5 A
753 13 UPPSALA

Lennart E G Åqvist
Norra Rudbecksgatan 9
752 36 UPPSALA

Mikael Åstrand
Jungfrudansen 24
171 56 SOLNA

Marie Öberg
Ridvägen 34, nb
172 47 SUNDBYBERG

Ingemar Ögren
Oskarsparken 17
702 12 ÖREBRO

Eva Öhman
Svartbäcksgatan 43 F
753 32 UPPSALA

Årsbetalande medlemmar

Arne Aldestam
Lidvägen 9
175 40 JÄRFÄLLA

Henry Allard
Ekersgatan 14
703 42 ÖREBRO

Bengt Alstermark
Börjesonsvägen 9
161 55 BROMMA

Leif Andersen
Dalgatan 41
343 00 ÄLMHULT

Bertil Andersson
Ehrenstralsvägen 27
161 54 BROMMA

Ewa Andersson
Fortunagatan 43
641 34 KATRINEHOLM

Lars Andrén
Hesselmanns väg 27
752 63 UPPSALA

Tore Anshelm
Utgårdsvägen 2
703 69 ÖREBRO

Caroline E I Asplund
Sätervägen 15
132 35 SALTSJÖ-BOO

Lennart Asplund
Ekuddsvägen 52 E
178 00 EKERÖ

Stellan Atterkvist
Huges väg 5
754 40 UPPSALA

Caroline Axner
Wollmar Yxkullsgatan 38
116 50 STOCKHOLM

Anders Backlund
Norbyvägen 75 B, nb
752 39 UPPSALA

Lars Otto Berg
Liljegatan 20 E
753 24 UPPSALA

Klas Berger
Hamngatan 9
149 00 NYNÄSHAMN

Gösta Bergvall
Obergrundstrasse 44
CH-6003 LUCERNE

Bo Blomquist
Luthagsesplanaden 11, 3 tr
752 25 UPPSALA

Margareta Brandelius
Box 78
716 21 FJUGESTA

Rigmor Breidemalm
Strandvägen 12
619 00 TROSA

Erik Broberg
Sjögatan 4 B
544 00 HJO

Folke Broberg
Sjögatan 4 B
544 00 HJO

Gösta E Brogren
Bäckastigen 4
436 50 HOVÅS

Ragna Brogren
Bäckastigen 4
436 50 HOVÅS

Ulla Burmeister
Bergsvägen 5
735 00 SURAHAMMAR

Anders Carlberg
Gotlandsresan 97
757 54 UPPSALA

Olof Carlsson
Vigelsjövägen 14 A, 2 tr
761 00 NORRTÄLJE

Claes Carlström
Södermannagatan 76
116 65 STOCKHOLM

Camilla Carpmán
Sysslomansgatan 20 B, 4 tr
753 13 UPPSALA

Olaug Lise Christiansen
Kantorsgatan 50:150
754 24 UPPSALA

Hans Christiansson
Stenbrohultsvägen 103, 4 tr
757 58 UPPSALA

Karin Conradi
N:a Krokslättsgatan 6
412 64 GÖTEBORG

Alf Corell
Häggeviksvägen 21 B
191 50 SOLLENTUNA

Sven Dahlgren
Björkvägen 23
640 50 BJÖRNLUNDA

Marie Dahlstrand
Västra Kyrkogatan 8 B
903 29 UMEA

Gunnar Dankert
Capellavägen 55
175 60 JÄRFÄLLA

Fredrik Delblanc
Luthagsesplanaden 25
752 25 UPPSALA

Rolf E Du-Rietz
Kålsängsgränd 4 D
753 19 UPPSALA

Jan Dufwa
Rapphönsvägen 15 A
756 53 UPPSALA

Gunvor Edstam
Vasavägen 14
182 74 STOCKSUND

Lars Edstam
Vasavägen 14
182 74 STOCKSUND

Anna Maria Ehn-Notrica
Herrgårdsvägen 9 A
756 51 UPPSALA

Ann-Sofie Ekedahl
Torpvägen, Tunaberg
611 95 NYKÖPING

Per Ekedahl
Torpvägen, Tunaberg
611 95 NYKÖPING

Gunnar Ekman
Gnejsvägen 6 B
752 42 UPPSALA

Lars Ekman
Stabby Allé 10 C
752 29 UPPSALA

Torbjörn Ekman
Björntorpsvägen 59
613 00 OXELÖSUND

Birgitta Ekman-Sparman
Gnejsvägen 6 B
752 42 UPPSALA

Klas Elmgren
Tiundagatan 47:204
752 30 UPPSALA

Märta Elvers-Hulth
Varvsgatan 21, 5 tr
117 29 STOCKHOLM

Monica Engelhart
Tryffelgränd 7
122 33 ENSKEDE

Kerstin Englund
Disponentgatan 6
112 62 STOCKHOLM

Hans Ericsson
Vikingagatan 27, 3 tr
113 42 STOCKHOLM

Olle Eriksson
Orrestagatan 5
642 00 FLEN

Nils J V Feltelius
Sveavägen 3
752 36 UPPSALA

Ulla Flodkvist
Fagerviksvägen 31
161 51 BROMMA

Erik Frankendal
Folkskolegatan 20
117 35 STOCKHOLM

Kristina Friberg
Västra Järnvägsgatan 17 A, nb
753 33 UPPSALA

Tage Frigell
Svangatan 4
434 31 KUNGSBACKA

Staffan Furusten
Tegnégatan 5 C
752 26 UPPSALA

Sigrid Gwalli
Karlavägen 23
802 67 GÄVLE

Karl-Johan Gombrii
Ternev 14
N-1335 SNARÖJA

Johan Graffman
Västra Ågatan 22
753 09 UPPSALA

Lars Gustavsson
Krongatan 4 B
752 38 UPPSALA

Lars G Hallgren
Bassängbacken 11
430 40 SÄRÖ

Staffan Hanes
Trångsund
741 00 KNIVSTA

Lars Hansson
Malmvägen 16 B, 2 tr
191 60 SOLLENTUNA

Lars Hedblom
Läsmyn 5
162 57 HÄGERSTEN

Greger Hedlund
Älvsborgsgatan 3
116 58 STOCKHOLM

Anders Heidenberg
Årstavägen 101, 2 tr
121 71 JOHANNESHÖV

Anna M Hellberg
Tegnégatan 32 C
752 27 UPPSALA

Arne Hellberg
Jägersholmshönsgränd 6
632 22 ESKILSTUNA

Lars Hellström
Silvergränd 15
183 46 TÄBY

Carl Y:son Hermelin
Stenkroksvägen 1
182 33 DANDERYD

Eva Herrlin
Libbyängsvägen 16
483 65 TÄBY

Anna Karin Holm
Vikingagatan 27, 3 tr
113 42 STOCKHOLM

Joakim Holm
Lundagatan 38:14
117 27 STOCKHOLM

Bo Holmqvist
Annedals Herrgård
815 03 MÄNKARBO

Susanne Hushagen
Linnégatan 8, 4 tr
413 04 GÖTEBORG

Arvo Hänni
Pl 1444
740 83 FJÄRDHUNDRA

Lars Högvist
Tanssimäenkatu 8
SF-15240 LAHTI

Kerstin Hörnsten
Björngårdsgatan 16 B, nb
118 52 STOCKHOLM

Johan Irhem
Laxvägen 65 B
181 31 LIDINGÖ

R Ingrid S Irhem
Laxvägen 65 B
181 31 LIDINGÖ

Stefan Isaksson
Tunagatan 1 B
753 37 UPPSALA

Leif O Å Johansson
Sernanders väg 12:519
752 62 UPPSALA

Bengt Jonsell
Konsumvägen 20 B
756 45 UPPSALA

Karin Jäurling
Parkgatan 3
775 52 KRYLBO

Mihaly G Kaloczy
Smedjegatan 31 A
632 20 ESKILSTUNA

Lars Karlberg
Barrskogsvägen 4
723 41 VÄSTERÅS

Göran Karlsson
Västra Järnvägsgatan 23 A
753 33 UPPSALA

Pernilla K Karlsson
Tornsvalevägen 15, 2 tr
724 72 VÄSTERÅS

Carl-Erik Kilsberger
Avenboksvägen 18 D
703 75 ÖREBRO

Bengt Kinnander
Täljstensvägen 1, 7 tr
752 40 UPPSALA

Anna M Larsson
Jumkilsgatan 9
752 28 UPPSALA

Johan Larsson
Karlsrogatan 13 H4
752 38 UPPSALA

Bernt Lestner
Ladugårdsvägen 16
183 38 TÄBY

Ingrid Lindberg
Erstagatan 31, 2 tr
116 36 STOCKHOLM

Erica Ljungdahl
Kungl Sv Vet akad Bibl
104 05 STOCKHOLM

Stefan Lundblad
Grinda Säteri
640 32 MALMKÖPING

Göran Läckgren
Urbergsvägen 7
752 41 UPPSALA

Michael Löfman
Elgentorpsvägen 14, 2 tr
146 30 TULLINGE

Erik Lönnroth
Terrassgatan 13
411 33 GÖTEBORG

Bengt Löw
Skebokvarnsvägen 137, 10 tr
124 35 BANDHAGEN

Denise Malmberg
Timmermansgatan 6 F
753 33 UPPSALA

Richard Malmros
Strömkarlsvägen 51
161 38 BROMMA

Hans-Erik Mattsson
Stora Hyddan
702 25 ÖREBRO

Bengt Mellström
Floragatan 20
642 00 FLEN

Karin E Molander
Bäverns gränd 18 A
753 19 UPPSALA

Jan Mårtensson
Karlplan 14
115 20 STOCKHOLM

Bo Nelzén
Gamla Skolgatan 3 B
614 00 SÖDERKÖPING

Rolf Nord
Hedingatan 9
115 33 STOCKHOLM

Olle Nordberg
Givesta, Länsmans-Bärby
740 82 ÖRSUNDSBRO

Eivor Nordström
Svartbäcksgatan 37 A
753 32 UPPSALA

Margaretha Norrbohm
Västra Banvägen 9
182 46 ENEBYBERG

Olle Norrbohm
Västra Banvägen 9
182 46 ENEBYBERG

Carl-Gustaf Nyman
Landsvägsgatan 3
371 39 KARLSKRONA

Lennart Odeback
Djupebäcksgatan 23
461 32 TROLLHÄTTAN

O'Thimothy Oke
S:t Larsgatan 6 A
753 11 UPPSALA

Anders Olsson
Reimersholmsgatan 11, 3 tr
117 40 STOCKHOLM

Bengt Olsson
Villavägen 1
182 75 STOCKSUND

Anders Otnér
Sysslomansgatan 20 B, 2 tr
753 13 UPPSALA

Carina Ottosson
Nygatan 21 B
645 31 STRÄNGNÄS

Magnus Paulin
Falugatan 15, 1/2 tr
113 32 STOCKHOLM

Birger Pejler
Vattgårdsvägen 9
743 00 STORVRETA

Hanna Pontén-Placht
Fågelvegen 9
755 91 UPPSALA

Bengt Qvigstad
Rättarvägen 10
633 48 ESKILSTUNA

Curt Rispe
Knapehall 30
436 39 ASKIM

Bengt Rundblad
von Döbelns väg 23
443 00 LERUM

Carina Röbech
Lennngrens-gatan 14
632 27 ESKILSTUNA

Marcus Röbech
Lennngrens-gatan 14
632 27 ESKILSTUNA

Martin Saar
Svanvägen 32
611 62 NYKÖPING

Brita Sallin
Hammarvägen 7
830 44 NÄLDEN

Charlotte Saltskog
Björkbacksvägen 49
161 30 BROMMA

Lars Silfversvärd
Gjutargatan 4 B, 2 tr
112 48 STOCKHOLM

Helena Sjöberg
Holmfastvägen 17
151 36 SÖDERTÄLJE

Ing-Marie Sjöqvist
Geijersgatan 42
752 26 UPPSALA

Axel Sjöstedt
Regins väg 8
754 40 UPPSALA

Mats Skarfors
Fridhemsgatan 17 B
645 40 STRÄNGNÄS

Jan-Olof Smedberg
Tiundagatan 47, 3 tr
752 30 UPPSALA

Karin Starbäck
Rosenkällavägen 29
611 36 NYKÖPING

Linnéa Stensson
Lövängsvägen 11 B
703 58 ÖREBRO

Anne-Li M Stjernholm
Krongatan 2 A
752 38 UPPSALA

Henrik Strandberg
S:t Larsgatan 6 B
753 11 UPPSALA

Svante Strandberg
Damastvägen 2
757 57 UPPSALA

Harald Ståhlberg
Klostergatan 21 B
753 21 UPPSALA

Jan Ståhlhammar
Lilla Malma Gård, Pl 416 A
756 47 UPPSALA

Owe Ståhlhammar
Norbyvägen 56
756 45 UPPSALA

Caroline Swenson
Salagatan 5 A
753 30 UPPSALA

Caroline Swensson
Salagatan 5 A
753 30 UPPSALA

Dag Sörbom
Eriks-gatan 16 E
752 28 UPPSALA

Karin Sörbom
Eriks-gatan 16 E
752 28 UPPSALA

Edvard Thyselius
Kålsängsgränd 1 A:121
753 19 UPPSALA

Bertil Tullberg
Banérgatan 41
115 22 STOCKHOLM

Jan Verneholt
Svetsarvägen 6
610 55 STIGTOMTA

Birgitta Vingsbo
Södra Parkvägen 19
756 45 UPPSALA

Olof Vingsbo
Södra Parkvägen 19
756 45 UPPSALA

Birgit von Zeipel
Klostergatan 9 A
582 23 LINKÖPING

Arne Vraalsen
Gustafsvägen 8
181 32 LIDINGÖ

Anders Wahlström
Krokvägen 3
182 74 STOCKSUND

Casper Wahlund
Torkels-gatan 2 C
753 26 UPPSALA

Jan Westberg
Linnégatan 18 A
753 32 UPPSALA

Eva Westin
Krukmakargatan 44, 4 tr
117 26 STOCKHOLM

Birgit Wijkman
Kyrkogårdsgatan 5 B
753 10 UPPSALA

Gunnar Wijkman
Kyrkogårdsgatan 5 B
753 10 UPPSALA

Gun Zetterqvist
Floravägen 11
611 39 NYKÖPING

Per Zetterqvist
Floravägen 11
611 39 NYKÖPING

Andreas Ådahl
UD/Tripolis
103 23 STOCKHOLM

Anna-Karin Åqvist
Grågåsvägen 2
756 51 UPPSALA

Johan Åqvist
Grågåsvägen 2
756 51 UPPSALA

Els-Marie Åström
Kyrkogårdsgatan 27
753 12 UPPSALA

Medlemskap i

SÖDERMANLANDS-NERIKES NATIONS SENIORFÖRENING

får du lätt genom att sätta in 50 kr (ständig medlem 300 kr)
på föreningens postgiro nr 25906-9

FÖR DENNA BLYGSAMMA AVGIFT FÅR DU :

- Årsskriften MAJHÄLSNING som kommer ut lagom till Valborgsmåsoftrandet
- Kallelse till KAMRATMÖTE i maj vart femte år och till ÅRSFEST andra lördagen i oktober övriga år
- Nationens tidning AKTUELLT som kommer med sex nummer om året



FÖRENINGEN FÖR "ENVAR SOM ÄR INTRESSERAD AV OCH ÖNSKAR FRÄMJA FÖRENINGEN OCH NATIONENS VERKSAMHETER"